

Första roten, tomt 10

Kvarteret Idogheten

Trettonde roten 1637–57

Vallgatans södra sida i hörnet av Korsgatan

Sjätte roten 1657–70

Som nämndes under nummer 9 behöll demissionerade *fältväbeln Jacob Nybeck* själv den ena halvan av *Pehr Olsson Besökarens änka Brita Jansdotter Loos* tomt.

Om denne Nybeck vet man följande: 30.4.1734 kallas han ”borgare och krögare” men man återfinner honom icke i den Långströmska borgarlängden. Nämnda år fick han böta 10 d smt med anledning av såväl 1681 års brygg- och krögareordning som Kungl. Maj:ts nådiga förordning av den 26.7.1726 för att han ”tillverkat” en tunna malt till bryggning utan att någon betjänt var närvarande vid mäskningen eller den blivit angiven vara till salu (EIIb:13). Avskedade sergeanten Jacob Nybeck angavs 26.8.1738 vara skyldig *Olof Steffenborg* 80 d smt i hushyra. Vid kämnärsrättens sammanträde 20.9.1743, då Nybecks skuld till *handelsman Christopher Diedr. Borg* behandlades infann sig hans hustru *Annika Wallström*. Det angavs att ingen annan tillgång fanns än själva gården (EIIb:32, 8.9.1744).

1.7.1749 begärde *vallsättaren Bengt Larsson* inteckning i avskedade fältväbeln Jacob Nybecks fasta egendom på Vallgatan.

Sedan flyttade före 1755

visitören Nils Mönberg och *vagnmakaren Lars Jonasson Wallman*

in i denna gård. Denne vagnmakare Lars Wallman var gesäll, när han i sept. 1750 i genmäle mot *vagnmakaremästarna Christoffer Bredo* och *H. H. Törndal* hävdade, att hans avlidne fader *vagnmakaren Jonas Larsson* hade varit en riktig mästare som ”icke allenast blivit hit förskrivnen utan också antagen, och sig som vagnmakare och borgare nedsatt, hwarefter han sig, som då brukeligit war, här och i Stockholm, nämligen, att grofsmederne och wagnmakarne varit tillsammans uti ett ämbete förenade, med lofl. grofsmedsämberet härstädes förent, och som Embetsbroder och bisittare, till sin dödedag derwid förblifwit samt Embetz wälfångne Privilegier till godo niutit”.

Sedan fick vagnmakarna tillstånd att bilda ett särskilt skrå i Stockholm men det fanns inte anledning för Jonas Larsson att ånyo begära mästerskap i ett annat i en annan stad upprättat ämbete. Lars Wallman talade om sin moders rätt att anställa gesäller.

Det är nu osäkert om Nils Mönberg och Lars Wallman ägde gården eller om de hyrde den. Före 1760 hade de avlösts av

Nils Florins änka.

Hennes man hade som handelsman fått burskap 1741 (bou 30.9.1763).

Själv var *Maria Florin* dotter till *materialskrivaren Anders Carlsson* och *hattmakaredottern Catharina Grönberg* (omgift *regementsfältskär Matthias Thilisch*). 1765 var Maria Florin även ägare av sin föräldragård 2.134, östra delen, varför hennes son *köpmannen Anders Florin* (ej i

Långströms borgarlängd) blev den som bebodde Vallgatsgården. Vid kämnärsrätten 14.10.1768 krävde Anders Florin studenten *Axel Johan Bennich* på 280 d smt för 7 månaders obetalt hushyra och förtäring.

I slutet av året måste Maria Florin skaffa borgensmän för att få sin son Anders Florin frigiven från det häkte han satts i den 13.12.1768 för ofredande av sin vedersakare *borgaren i Kungsbacka Axel Johan Bennich*. Denne ansökte den 22.5.1769 om att få de saker tillbaka, som avlidne Anders Florin hade tagit i pant av honom för sin numera betalda fordran på 280 d smt. *Gördelmakare Johan Faust* förvånade sig över denna begäran på grund av rådande tillgivenhet mellan Bennich och

Anders Florins änka *Elsa Beata Smitt*.

Johan Faust hade tillskjutit begravningskostnaderna och ansåg att i så fall borde Bennich betala dessa (EIIb:132, EIIb:136 3.5.1769). Kort före jul 1769 betalade Elsa Beata Smitt de 233 d 11 öre smt begravningskostnad, som Faust hade utbetalt för hennes avlidne man Anders Florins begravning. Hon hade i sin enfaldighet trott att han också skulle kvitta de 400 d smt, som hennes i februari avlidne svärfader Nils Florin var skyldig gördelmakare Fausts svärmor avlidna *Madame Elisabeth Ugglä*. Elsa Beata Smitt talade om sin svärmor, som dels förvandlat, dels distraherat egendomen.

På Madame Elsa Beata Florins begäran utauktionerades avlidna madame Maria Florins lilla hus och gård på Vallgatan den 24.4.1770. Anders Florin hade fått gården i fädernearv och hade både bott och avlidit där. Elsa Beata Florin inropade själv gården för 1 504 d smt. Från detta skulle dock avräknas 404 d smt reparationskostnad. Gården ropade hon in endast för att erhålla en accurat värdering.

Av RR prot. 7.4.1770 kunde inhämtas, att Elsa Beata Florin i rättan tid nämligen den 20 januari samma år hade låtit uppsäga *tunnbindaremäster Anders Fahlbeck* utur huset. Han hade aldrig haft hennes tillstånd att inflytta där eller någonsin betalt henne ett runstycke hushyra.

Den 26.11.1770 lät

ringkarlen vid svenska kyrkan Isac Rydell

uppbjuda ett i hörnet av Vall- och Korsgatorna emellan reparebanan å södra och vallmästare Bøens hus och gård å östra sidan på Vallgatan beläget hus som Rydell köpt av Madame Beata Florin den 20.9.1770 för 1 600 d smt köpeskilling och 20 dalers vängåva. Rydell, som avled 5.1.1780, var gift två gånger 1/ med *Maria Bruse*, död 6.3.1799; 2/ 4.12.1779 med pigan *Ulrica Catharina Ehn*.

Den 18.11.1782 pantsatte

guldsmeden Jacob Blomstervall

hus och gård på ¼ tomt av stadens grund belägen nummer 9 på hörnet emellan Vallgatan och Korsgatan till *stadsmusikanten Johan Christopher Leiditz* för skuld på 1 500 d smt. Hos honom bodde 1785 skraddaren Nils Tafström (1802 i 1.6).

Gården som i tomtöreslängden 1787 betecknas med nummer tio tillskrives till ¾ Blomstervall och ¼ *hökaren Anders Svensson*.

Guldsmeden mäster Jacob Blomstervalls vid Vallgatan i första roten under nummer 10 belägna hus och gård utbjöds på offentlig auktion den 14.7.1791 i enlighet med magistratsprotokoll den

3.2.1791. Uppslagssumman var 900 rdr (värdering 11 maj). Blomstervall hade skuld till *kofferdskepparen Christopher Garling*. Andra hälften av fastigheten med sin åbyggnad längre åt vallen till innehades av hökaren Svensson.

Egendomen bestod av två rum, ett kök, verkstad i undre våningen och fyra rum med kök samt en vindskammare i övre våningen med källare under huset och brädslaget tak ovan vinden, allt i brukbart skick.

Kreditoren kofferdikaptenen Christopher Garling (burskap 10.6.1774) inropade gården för 800 rdr specie (uppbud 17.10.1791) men hur det nu förhöll sig så kvarstår både guldsmeden Blomstervall och hökaren Svensson i tomtöreslängden vid tiden för 1802 års brand.

Hovsmeden Mauritz Holmer uppbjöd nummer 1.9 och 1.10 den 7.5.1804. Liksom nummer 9 ägdes fastigheten 1807 av *Mauritz Holmers kreditorer*.

Senare uppbud av 1.10

guldarbetaren Jonas Holmer	15.8.1808
juvelerare Carl Tengstedt	13.10.1803