

Första roten, tomt 17

Kvarteret Larmtrumman

Trettonde roten 1637–57

Vallgatan södra sida mellan Korsgatan
och västra hamnen

Femte roten 1657–70

Gertrud von Hoyers dotter 1637

H. Catharina Schmitz 1649

Catharina Schmitz piga 1651

Jon Kusk i Postmästaregården eller i postmästare Herman Schmidts gård

1667–75

Olof Persson Cronones lådemakare

1670, 1674, 1677–81 M1676 en hel tomt (ägare ännu 1685: se Sven Pihls uppbud 1:16). Olof Persson lådemakare: se Gbg RR 28.8.1673 Vid uppbud av handelsmannen Sven Pihls gård 11.2.1685 anges Olof Lådemakare vara hans granne i väster – möjligen kan man tänka sig att Olof lådemakare var hyresgäst i postmästaregården. Den sägs ju 1676 vara öde och lådmakaren saknas i bakugslängden det året.

Herman Schmidt (begravd 5.12.1667) bodde själv 1637–44 i andra roten och 1645–55 i 28 roten. Möjligen hade han nära släktingar boende i trettonde roten efter vilka han ärvde denna gård. Modern, som tillhörde släkten Hoyer, följde med presidenten Jacob Hoyer, då denne vid de kejserligas invasion i Holstein flyttade till Sverige 1628. I trettonde roten finner man en ”Gertrud v Hoyers dotter” år 1637 och ”hustru Catarina Schmitz” 1649 (hennes piga 1651). Var Gertrud Herman Schmidts mormor och Catharina Schmidt hans mor? Men gården kan också verkligen ha använts till postkontor av Hermans son postmästare Henrik Schmidt (född 1.8.1643, död 11.7.1675). Jon Kusk skulle då ha varit postkusken.

Såväl gård som postmästarejänst ärvdes av Henrik Schmidts änka *Esther Catharina Schenning* (som sade sig vara dotter till *sal. Elisabeth Wiebe*) och hennes andre man *Johan Thelin* (vigsel 15.9.1678). Han var bror till *Petter Thelin*, som 3.9.1697 blev kyrkoinspektör.

Det bestämdes den 2.3.1682 att ”en postdirektören Johan Thelins tomt på Vallgatan”, som presenterats *Gabriel Spalding* i betalning skulle värderas av *Bengt Arvidsson*, *Olof Larson Böker* och *Olof skräddare*. När det meddelades att den var värd 260 rdr begärdes ny värdering. Men tomten stannade i Thelins ägo.

Ett träd ställde till ovänskap mellan grannarna Sven Pihl och Thelin och blev därför föremål för magistratens inspektion och i rättens handlingar kan man den 7.11.1689 läsa följande besiktningensprotokoll: ”In på Postmästare Thelins gård står ett ungt asketräd planterat, nederst vid roten fyra och ett halvt qwarter ifrån Swen Pihls husvägg. Något längre upp på trädets är wid pass fem qwarters distans från trädets stam in till Pihls huus. Men med toppens grenar ligger det in på Pihls tak, särdeles är dher uppe två grenar som skafwa bort ofsen och näfweren, neder på stammen äre 8 eller 9 kvistar afhuggne, som hafwa sträckt sig in emot Pihls vägg.” Johan Thelin var 1709

insatt på Marstrands fästning (möjligen sammanhängande med hans förmenta majestätsbrott i Jonas Raddes gästgiveri 1689: se 5.58). Han återupprättades dock till heder och ära och tjänst, innan han avled 5.5.1711. Antagligen bodde familjen inte här utan i familjens gård på Köpmangatan (6.25, Traktören): det talas i tomtöreslängderna om postmästare Thelins "hus", vilket brukar vara ett tecken på att ägaren inte själv bebor det. 1705 bodde där *styckjunkare Meenlös*. Esther Catharina Schenning avstod den 1.9.1712 postmästaretjänsten till *postdirektören Carl Westerheim* men denna gård behöll hon till sin död 1715 (begr. Chr den 28 aug.) Paret Thelins båda söner *Gabriel* född 9.4.1679 och *Johan Gustaf* född 1689, död 1690, avled före föräldrarna.

I gården bodde 1715–17 *repslagaregesällen Axel Andersson*. Han och hans hustru *Malena Olufsdotter* betecknas 1717 som fattiga. "Inspektor Thelins änka själv" bodde 1715 i sjätte roten. 1717 kallas gården sahl Postmästare Thelins hus. Byggnadsvärdet var 1715 obetydligt – endast 40 d smt medan tomtvärdet 230 d smt motsvarade 1¼ tomt. Thelins ägde nämligen en liten tvärtomt, som utgjorde den sydligaste delen av 1.18 (se denna tomt).

1720 var det "sekr Thelins Erfwingars gård". Liksom hela andra kvarteret brann gården 1721 och sedan fortsatte tomten att i många år vara ödetomt.

1725 erlade "major Möllers änka" tomtöret. 1727 tillhörde den *apotekare Petter Neresius* son *handels- och politieborgmästare Joakim Neresius*. 1730–37 talas om *smeden Lars Carlbergs* obebyggda tomt, 1745 om *trädgårdsmästare Sven Simsons* ödetomt. Den 14.7.1760 uppbjöds tomten av handelsmännen *Petter Ahlström* och *Sven Lindhult*, vilka den 11.7.1760 för 2 000 d smt plus ett ankare vins diskretion av trädgårdsmästare Sven Simson och hans hustru Anna köpt "en uppå Vallgatan emellan hovslagareålderman Niclas Bolms hus å östra samt pistolsmeden Sebastian Rolls och kopparslagaren Nicolaus Roths gård ä västra sidan belägen och obebyggd hel och en tredjedels tomt". Tomtens följande historia kan avläsas i tomtöreslängden på följande sätt:

1765: Handelsman Lindhults och avlidne köpmannen Petter Ahlströms änkas sillebodas

1775: Lindhults bodas

1785–90: Handelsmannen Sven Lindhults hus och bodas (el. bebyggda tomt)

Handelsmannen Sven Lindhult testamenterade sin egendom till Evangeliska brödräfsamlingen, som uppbjöd gården den 28.10.1799. Församlingen sålde den till målaren Johan Liljedahl (uppbud 6.7.1801). Som framgår av historiken för granntomten öster härom, så sammanslogs 1.16 och 1.17 efter branden och målaremästare Liljedahl byggde där ett tvåvånings stenhus.