

Första roten, tomt 25

Kvarteret Larmtrumman

Elfte roten 1637–57

Västra Hamnens östra sida mellan
reparebanan och Vallgatan

Femte roten 1657–70

Åldermannen för linnevävareämbetet Anders Andersson Svart Senior 1679, 1681

Hans Jörgen vävare 1681

Halva sin tomt sålde

Kettil (Källert, Kiäller) Nilsson smed

den 4.11.1680 till Anders vävare, vilken enligt tomtöreslängderna står för gården ända till och med 1716. Som hyresgäst tog han vävaren Hans Jörgen (bosatt 1.49 1696, död under perioden 1710–15, far till *Petter Lundblad*).

Anders (Andersson Svart) vävare omtalas i skattningslängden 1715 såsom ägande (en halv) tomt värd 100 d smt, byggnader för 200 d smt och ett lösöre värt 100 d smt. Hans änka hade 1717 *gesällerna Gunnar Andersson och Anders Larsson*. Fastigheten omtalas i tomtöreslängden 1725 som ”Anders Lindwäfwares ödetomt”.

Anders Andersson vävares änka behöll gården t.o.m. 1726 men 1727–29 stod

fyrverkaren vid artilleriet Bengt Håberg

som innehavare. Dennes måg *repslagaremästaren Jonas Bengtsson Björk* (gift Maria Hoberg, mag. reg. 1740) stod för tomtöret fr.o.m. 1730 men enligt bouppteckningen den 6.5.1741 efter Jonas Björk, som avled 11.2.1740, ägde svärfadern Bengt Håberg (också stavat Hoberg) fortfarande halva gården som angavs bestå av $\frac{3}{4}$ tomt och värderades till 400 d smt. Jonas Bengtsson Björk var halvbror till *skräddaren Jonas Jungquist* (se 1.13). Svärfadern Bengt Håberg hade varit blind i tre år.

Jonas Björks änka Maria Håberg gifte om sig med *fortifikationstimmermästare Paul Engleiter*. Vid bouppteckningen 17.11.1741 efter dennes första *hustru Anna Elisabet Ertman* upptages hus och gård på Kungsgatan, inköpt 1732 för 520 d smt. Nu övertog Engleiter denna gård 1.25, som han betalar tomtöre för 1745 (då kallad fortifikationsbyggmästare) och som upptages i bouppteckningen efter honom 29.1.1748 (”hos och $\frac{3}{4}$ tomt vid västra hamnen och reparebanan”, fortfarande värderat till 400 d smt).

Familjen Rechsius

Anna Christina Engleiter, dotter till Paul Engleiter i hans första äktenskap, gifte sig med *mästaren vid varvsrepslagarebanan Engelbrekt Rechsius*. Han svarade för gården tillsammans med *saltmätaren Anders Hultin* 1755. Den 15.1.1757 sålde makarna Rechsius denna gård för 1 460 d smt till fru *Dorothea Margareta Ancarcultz*, död före 24.3.1767, änka efter *amiralitetslöjtnant Claes Hielmberg* (barn i detta äktenskap *Claes Henning* och *Hedvig Ulrica Hielmberg*). Dorothea Margareta Ancarcultz gifte sedan om sig med herr *Magnus Gabriel Thornton*, kallad mö-

belhandlare i tomtöreslängden 1765. Thornton uppbjöd gården den 19.4.1762 – då var makarna Rechsius döda. Enligt B W Carlbergs bevis den 6.4.1762 höll tomten i längden nittiotre fot och i bredden 23 och en tredjedels fot, Sveriges mått.

Christina Johanna Rechsius, som var änka efter *repslagaren Petter Rechsius* – banemästare vid reparebanan 1737–60 (se 1.38), vilken avled 1767, skrev i mars 1768 och begärde ny förmyndare för sin avlidne mans brorsbarn, vilkas far Engelbrecht hade varit banemästare vid reparebanan vid Gamla varvet. Tre veckor efter dennes död hade bouppteckning förrättats 15.2.1762. Petter Rechsius hade varit förmyndare i bortåt sju år för de omyndiga barnen Johan Petter och *Johanna Christina Rechsius*. Petter Rechsius änka hade ansvar för sitt eget barn. Nu ägde barnen inga fränder i staden. Änkan föreslog *bokhållaren Isak Grönbom* och *gelbgjutaren mäster Petter Borgström* till förmyndare (EIIb:127, 18.4.1768 samt ytterligare 1769). Vid Engelbrecht Rechsius död var sonen Johan Petter 5¾ år och Johanna Christina 10¾ år.

Den 28.4.1777 lät *kammartjänaren Joseph Berlett* första gången uppbjuda gården (belägen vid västra hamnen mellan klensmeden Pålssons hus å södra och amiralitetskamreraren Wernes gård å norra sidan) som herr Magnus Gabriel Thornton den 8.4.1777 sålt till Berlett för 416 rdr 32 skilling specie. Grannen i söder *klensmeden Nils Halling* övertog gården den 5.5.1777 och uppbjöd köpet den 16.8.1784.

Vad Magnus Gabriel Thorntons fortsatta öden beträffar så avled han som bokhållare före 17.1.1797: han hade utom styvbarnen en son med Dorothea Margareta Anckarcreutz *Magnus Gabriel Thornton d.y.* De tio sista åren av sitt liv hade han ägt 1.47 vid Ekelundsgatan och vallen, byggd på ¾ tomt i en tomtrad, som efter branden 1804 utlades till gata. Själv hade han 1767 föreslagit sin hustrus syskonbarn *handelsmannen Anthoni von Egmont* till förmyndare för de tre barnen.

Gården 1.25 kallas:

1787–90 *Vaktmästare Peter Fogelbergs* hus. Där bodde 1787 *änkefru Elisabet Marsch*.

1795 ”förra amiralitetskassörens hus”. Den ägdes 1802 av *förra kassören Johan Fogelberg*: hyresgäst var *handelsman Fredrik Des Reaux*.

1807 *sadelmakaren Paul Dahlbecks* ödetomt.

Senare uppbud av 1.25

Se 1.23.