

Första roten, tomt 27

Kvarteret Larmtrumman

Elfte roten 1637–57

Västra Hamnens östra sida närmast re-
rebanan

Femte roten 1657–70

Bengt Lincks änka ("Linckskan")

1675–76 M3.4.1676 dels tomt

i 1696 års tomtöreslängd ½ tomt

Löjtnant Bengt Linck var död den 13.2 1665, då hustru *Anna Orm* krävde hans änka *Catarina Kellers* på en obligation utställd av Bengt Linck den 6.2.1663. Anna Orm hade redan avstått från ränta och ville endast återfå kapitalet. Men Catarina Kellers ville avkorta Anna några års hushyra. Bengt Linck hade hyrt ut sin gård till *Anders Krukmakare* (kontributionsl. 1662–65). Den 11.6.1694 krävdes Catarina Kellers av *Abraham Brun*.

Det är svårt att förklara varför Bengt Lincks änka står i bakugnslängderna endast åren 1675–76 och ändå återkommer i tomtöreslängden 1696. Värdering av Bengt Lincks änkas gård skulle ske av *Oluf Persson*, *Anders Hansson Repslagare* och *Anders Andersson Svart Linvävare* 1696.

Bengt Lincks och Catarina Kellers dotter *Elisabeth Bengtsdotter* omtalas bl.a. 8.8.1666 i under-
rätten, då *Matts Mårtensson* besvärade sig över att hon inte hade lämnat igen alla kläder som hade lämnats henne i förvaring. *Brandmästare Albert Hunter* vände sig i juni 1682 mot den brandfara som hustru Elisabeth Linck förorsakat i *Lars Bengtssons arvingars* gård. I januari 1689 var hon instämd för injurier. Se också 1.26.

Framtomten till 1.27

Bengt Lincks dotter *Anna Maria Linck* var gift med *stadsvaktmästare Anders Stuut* och han sålde den 9.2.1697 en halv tomt vid reparablebanan till

stadsskulden Anders Fagg (död 1.3.1708).

Tomtöret 1703–08 betalades av

Niclas Allos änka *Elisabet Svensdotter*. Hon var änka efter borgaren *Nicolaus Grellsson Allo*, som den 7.6.1697 lagbjöd ett hus i Kvarnberget, som han köpt av en hustru Karin Eriksson och som låg mellan Tore stadstjänares och Anders Ulfs gårdar. Elisabeth Svensdotter hade tre barn med Niclas Allo: *Sven*, *Petter* och *Anna*. Hon gifte om sig med *underofficeren Nils Wallersten*, som måhända är den *fourir Nils Haraldsson*, som vid pantsättning av 1.26 nämns som granne i norr. Den 10.5.1709 exhiberas ett brev från Nils Wallersten (magistratens arkiv EIIa:21). Han berättar sig där vara utkommenderad med regementet. Hos de höga herrarna hade han 40 d smt inestående: det var hans barns arv. Han ville att *Silcken Pålman* skulle få 10 d smt, som hans hustru var skyldig henne, innan de gifte sig. Hustrun och flickan borde få 10 daler av pengarna. 20 daler skulle få stå kvar till dess barnen själva kunde infordra dem. Dispositionen företogs ”så

att barnen ej må gå och tigga eller något annat skälmaktigt göra”. Han talar om att gården hade sålts den 1.6.1708.

En annan inlaga till magistraten detta år (EIIa:21, 23.8.1709) är skriven av *Oluf Arfvidsson*, som hade de största fordringarna i underofficeren Nils Wallerstens bo. Både han och hans fullmäktige hade klandrat det köp, som soldaten, vars hustru köpte huset, ingått med Wallersten och hans hustru. Det hade icke skett ”lagligen utan olagligen i tysthet”. Den soldat, som åsyftades var

Petter Pettersson, som svarade för gården 1709–12.

Klensmeden Per Börgesson

ägde gården 1713–26 och hans änka därefter t.o.m. 1729. Den halva gården skattas 1715 sålunda: tomt 100, hus 40 och lösöre 10 d smt. Hos de ”utfattiga” Per Börgesson smed och hans hustru *Britta Holm* (omgift smeden *Lars Lindberg*) bodde 1717 Nils Nilssons änka.

Baktomten till 1.27

till Bengt Lincks änkas f.d. gård ägdes 1696–1704 av *murmästaren Oluf Svensson*, 1705–06 av hans änka och tiden därefter t.o.m. 1728 av *skoflickaren Anders Olufsson*, vars hustru 1717 hette *Kerstin Hansdotter* och hyresgäst *konstapeln Hans Björkequist*. Hans hus skattades till hela 160 d smt 1715.

Hela tomten 1.27

Kerstin Hansdotter, *Hans Wirman* å sin hustrus vägnar samt smeden *Lars Lindberg* och hans hustru *Brita Holm* sålde båda de halva tomterna ”mellan reparebanan i söder och Anders Drake i norr” till

enrollerade båtsmannen Gottskalk Gunnarsson

(1745 kallas arbetskarl och vid bouppteckningen efter honom 7.6.1763 hustimmerman). Köpebrevet var utställt på 260 d smt plus 10 daler i diskretion den 22.8.1729, uppbud 15.9 s.å. *Gotskalk Gunnarssons hustru Elin Olofsdotter* avled 1747.

Timmermannen *Gottskalk Gunnarsson* pantsatte den 26.6.1731 till *båtsmannen Sven Tolleson i Ronning* sitt hus och gård och tomt vid västra hamnen mellan borgaren *Anders Drakes* hus å norra och Reparebanan å södra sidan liksom de framhus som *Gotskalk Gunnarsson* var sinnad att bygga på samma tomt. Fodringen övertogs av *Anders Drake* och hans hustru *Ingrid*.

Gotskalk Gunnarsson lånade vidare 12.8.1732 100 d smt av *madame Maja Jörgens* och pantade gården. Samma summa och lån låg 28.2.1733 bakom *Gunnarssons* pantsättning till *Johan C Selle* (AIIb s 86).

1749 begärde *Ingrid Drake* utmätning.

Enligt brev från *Anders Drake* daterat den 8.4.1751, *Carlstens* fästning, hade *Gotskalk Gunnarsson* uppgett att *kassören Lars Enander* hade förlätt *Ingrid Drake* att transportera paret *Drakes* skuldfordran på honom för att därigenom göra *Gotskalk Gunnarsson* husvill på sin ålderdom. *Anders Drake* protesterade mot auktionen ”helst mig är ingen dom företedder, som har sagt mig från förvaltningen av min egendom” (EIIb:55, juni 1749, vidare 1751).

Redan före *Gottskalk Gunnarssons* död i april 1753 på stadens fattighus uppbjods hans vid västra hamnen belägna hus och gård ”som i följe av Kungl. Maj:ts förordning 11.2.1748 till gälds betal-

ning den 14de de instundande Maj genom upp- och avslag kommer att säljas på denna stadens Auktionskammare”. Enligt bouppteckningen 1753 – då Gottskalk Gunnarsson tillägges efternamnet *Weddinghuusen* (senare form *Wedinghaus*) – ägde *hökaren Anders Holmgren* framdelen, som i Gunnarssons köpebrev 1729 angavs hålla 86 fot i längden och 11½ fot i bredden och kostade då 160 av de betalade 260 d smt. Den i bouppteckningen efter Gunnarsson upptagna bakgården såldes till *ringkarlen Petter Andersson*. 1755 ägdes den av *klensmeden Mikael Achinger* medan Anders Holmgren fortfarande ägde framtomten.

Jonas Dahlbom skrev 3.5.1757 att han å sin kära *hustru Brita Sara Wedinghaus vägnar* hade lånat 1 430 d smt av *fortifikationstimmerman Anders Ahlberg* att därmed börda och inlösa hennes avlidne fader Gottskalk *Wedinghaus* hus och gård vid västra hamnen och reparebanan.

Den 17.3.1760 lät *adjunkten vid Gustavi domkyrka Lars Nordblom* första gången uppbjuda ett vid reparebanan emellan bagaren *Ödbergs* hus och gård å östra och klensmeden *Achingers* å södra sidan beläget hus och gård, som han 1.3.1760 köpt av *pottmakaren Johan Baltzar Bensch* och dess *hustru Catarina* för 3 000 d smt och 50 dalers diskretion. Han delade gården 1765 med *kaptenlöjtnantskan Christina Elisabeth Kjellander*, född Hell.

Om Lars Magnus Nordblom ger Skarstedt (sid 209) följande upplysningar. Skarstedt berättar att han var en mycket lång och originell man, född 10.8.1726 som son till en klockare i Getinge. L M Nordblom studerade i Lund från 1745 och blev magister 1754. Prästvigdes pingstdagen 1755 till komministeradjunkt i Göteborg och blev komminister i Göteborg 1769. Han var flitig översättare av teologiska arbeten. Avled 1807. Hans hustru *U B Ingman*, var syster till *kyrkoherden Mannercrantz* i Kungälv mor. Hans dotter Catharina gifte sig med collega *Fredrik Wilhelm Netsch* i Göteborg. Dottern *Ulrica Laurentia Nordblom*, död 1799, 31 år gammal, var hustru till Nordbloms efterträdare *Andreas Eliaesson Hilleström*.

Kaptenlöjtnantskan Christina Elisabeth Kjellander avled i Landskrona 29.2.1772. Hon hade blivit änka omkring 1742 möjligen efter *Sylwester Kjellander*, son till kyrkoherden i Stora Lundby *Pehr Kjellander* och hans hustru *Catarina Walleria*.

Enligt kontrakt 15.8.1768 avstod hon till sina släktingar *inspektör Samuel Aurell* och hans hustru *Elisabeth Margareta Boethia* sitt halva hus vid västra hamnen eller nedra våningen (magister Nordblom var ägare till övervåningen). Villkoret var att Aurell betalade hennes skulder, lämnade henne ett rum i huset och skötsel samt mat och dricka och lät anständigt begrava henne. Det förefaller som om Samuel Aurell var hennes systerson, ty han var son till *kyrkoherden i Istorp Johan Aurelius* och *Kajsa Kellander*. Genom sitt äktenskap med *Greta Lisa Boethia*, som var änka efter *organisten vid domkyrkan Olof Lidner*, död 1759, blev han styvfar till *skalden Bengt Lidner*, femton år vid moderns död 25.1.1771. Morföräldrar till Bengt Lidner var *stadsläkaren Jacob Boethius*, född 1690, död 1748, och *Anna Margareta Lundelia* och förmyndare var *guldsmedsåldermannen Matthias Grahl*.

Redan den 19.2.1782 – fyra år före Samuel Aurells död barnlös 14.10.1786 – sålde han och hans efterlevande hustru *Anna Elisabeth Walleria* (dotter till *kyrkoherden i Örgryte Magnus Wallerius* f 1710, död 1787 och själv död 13.8.1804) mot 1 000 rdr specie gården (som 1775 omfattade även Nordbloms del) till

handelsmannen Fredrik Hummel.

För att skaffa pengar till husköpet lånade denne 666 rdr och 32 sk av *Carl Söderström*. Vid första uppbudet den 25.2.1782 sade sig Fredrik Hummel ha köpt gården av *magasinsinspektören* vid

Ostindiska Kompaniet Samuel Aurell och hans hustru Anna Elisabeth Wallerius. Den var belägen mellan Johan Schulz repslagarebana å södra och klensmeden mäster Hallings och skräddaremästare mäster Liljedahls hus och tomt å norra sidan.

Tomtöreslängderna ger upplysning om att 1.27 1795 kallades Handelsman F. Hummels hus men 1800 och 1802 tillhörde *kontorsskrivare Ifwar Thorén* och 1807 var faktoren Ifwar Thoréns ödetomt.

Senare uppbud av 1.26–27

Kamrer C A Iggeström	12.12.1814
Handelsbokhållare John Friman	3.2.1823
Regementsläkare Johan Peter Wendt	1.7.1833
Vagnmakare Johan Bergman	22.2.1836
Kapten Gustaf Hjärne	1.8.1836
Lantbrukare F W Friedländer	3.6.1850
Kamrer N Winberg	8.2.1864
Konsul Adolf Meyer	29.1.1866