

Första roten, tomt 35

Kvarteret Biskopen

Elfte roten 1637–57

Magasinsgatan

Första roten 1657–70

Joen i Peppared skeppare 1666–74

Christen Joensson skräddare

1669–79

Denne Christen Joensson är tydligen identisk med Christen Artillerihantlangare, som enligt M1676 svarade för en tomt.

Från vintern 1671 finns ett par historier om en Christian Joenssons uppträdande vid kämnärsrätten. Hans hustru anklagades 16.1.1671 för att hon köpt en stulen kjortel av en man, som hade varit klädd i båtsmanskläder. Hon måste visa fångesman eller plikta som tjuv. När hustrun köpte kjorteln arbetade Christian Joensson hos slottsprekanten på Nya Elfsborg Herr Johannes Jonae, också kallad Herr Johan wed Slottet. 1.3.1671 beskyllde Christian Joensson sin syster Ingeborg Joensdotter för olovlig beblandelse med Herr Generalguvernörens hovmästare. Han hade kallat hennes man för horefogde, varför mannen hade hanterat henne med hugg och slag.

Anders Larsson Stööt, Anders Larsson daglönare, Anders Larsson kyrkostöt

1672–81 Förekommer i M1676 men utan tomtangivelse.

Den 4.3.1680 lät kyrkoväktaren Anders Larsson första gången lagbjuda ”den hus och gård på Magasinsgatan belägen, vilken han av Christen Joensson och de övriga Joen i Pepprets medarvingar för 120 rdr sig tillhandlat haver”.

Av bakugnslängderna att döma har Anders Larsson Stööt redan tidigare bott i gården.

När tomtöreslängderna börja 1696 svarar *Ludvig (Ludvigsson) Kock* och *Hans Andersson repslagare* för gården. I februari 1699 uppvisar Mäster Ludvig Ludvigsson Kock ett köpekontrakt, som han slutit med sin svåger Hans Andersson den 27 jan. s.å. om svågerns hälft i deras faders och svärfaders gård på Magasinsgatan. Tydligen är det Anders Larsson kyrkoväktares arvtagare det rör sig om. Den 21.3.1699 belånade *Ludvig Ludvigsson* sitt hus i banken. I september 1713 lät *kaptan Anthoni Cock* första gången uppbjuda Ludvig Kocks gård på Magasinsgatan som han inlöst från Bankokontoret. Uppenbarligen var det för att lösa gården från kaptan Anthoni Cock, som Ludvig Ludvigsson och hans hustru *Rangela Andersdotter* den 24 i samma månad lånade 60 d smt av löjtnant Christian Gathe och till honom pantade sin gård vid reparebanan.

Skattningslängden 1715 värderade gården sålunda: tomt 150, byggnader 240 och löseegendom 30 d smt. Utom Ludvig Kock och hans familj bodde där sjötullsbesökaren Nils Wässman och skeppstimmermannen Anders Andersson. 1717 bodde där utöver Kock och hans hustru:

- hans måg enrolleringsbåtsmannen Olof Jönsson och dennes hustru Karin Ludvigsdotter.
- sergeanten Bengt Håberg under amiralitetet och dennes hustru Malin Dahlin

- timmerman Anders Andersson med hustru Ebba Bengtsdotter kommenderade till Karlskrona
- förlovade soldaten Anders Berg med hustru Inger Nilsson, båda gamla och fattiga (lik-som alla dessas eventuella minderåriga barn)

Ett par år före sin död 1723 hade Ludvig Kock tagit avsked från sin tjänst för att arbeta som famnmätare. Åren 1724–27 betalade änkan tomtörena.

Det finns ett odaterat överlåtelsebrev från änkan Ragnilla Andersdotter till barnen bland 1745 års årshandlingar (EIIb:35, maj 1745):

”Jag Rangilla Andersdotter uppdrages till mine trenne barn till deras sal Faders qvarlåtna arfsrätt, nembln till Catharina och Annika Ludvigsdöttrar samt Hans Ludvigsson halvparten uti mitt huus och gård på Magasinsgatan belägen emellan högvälborne Herr Justitiecancelleren Fehmans bakgård å norra och åldermannen af snickareämbetet Jean Rubacks gård å södra sidan, hvilken gård nu för tiden befinnes vara värd 600 daler silvermynt, så att varje barn hava däri Etthundrade d smt för sitt fäderne men såsom min son Hans Ludvigsson är vistandes uti Borås, så uppdrager han till sina tvenne systrar och dess arvingar emot Etthundrade d smt sin trediepart att bebo och bruka såsom dem bäst gitter och synes vara gott. Dock förbehålles mig uti min livstid en nattstugu till gatan, en wind däröver och en litet spiskammare bredevid, fri och obehindrat att bebo och bruka, vilka rum av mine tvenne döttrar skola vidmakthållas.”

Gården delades mellan döttrarna så att *Annika Kock* (gift med *trädgårdsmästaren, senare famnmätaren Erik Andersson Wallman*) erhöll framtomten och andra dottern *Karin Kock* gift med *enrolleringsbåtsmannen Olof Jönsson* fick baktomten.

Av de båda svågarna tycks enrolleringsbåtsmannen Olof Jönsson ha avlidit först. Bouppteckningen efter honom den 22.4.1743 upptar 433:27 d smt, däribland en bakgård på Magasinsgatan vid reparebanan mellan Fru Fehmans trädgård och tapetmakare Beckers hus bestående av en gammal stuga med kök och två nattstugor.

Bakgården såldes på auktion 2 040 1744 till Annika Kock, som ägde framtomten.

Vidare ägde enrolleringsbåtsmannen Olof Jönsson en fjärdepart i hemförebåten nummer 3 ihop med Anders Becks änka, värd 450 d smt. På sängen och skåpet stod något holländskt stentyg. Bouppteckningen efter Karin Ludvigsdotter Kock hade ägt rum 12.7.1733. Hon hade en son i ett tidigare äktenskap soldaten Magnus Rydberg. Olof Jönssons änka hette *Elin Andersdotter Norberg* (bou 19.2.1755, Berg II:5–6, 302).

Annika Ludvigsson Kocks man famnmätaren Erik Andersson Wallman var död 24.9.1745. Bouppteckningen upptar hus och tomt på Magasinsgatan mellan kammarrådet Schwartz baktomt och tapetmakaren Becker, värt 495:15 d smt. Hans första hustru hade avlidit före 1728. Efter Annika Kock företogs bouppteckning 9.3.1753. Hon hade då ägt en halv gård på Magasinsgatan (framdelen till gatan) mellan biskop Wallins baktomt och tapetmakare Becker, värd 300 d smt.

En av sönerna Carl Eriksson Wallman var 1745 guldsmed i Sönnersberg, Holstein. Kanske är han identisk med ”guldsmedsgesällen Carl, sjuk” som i tomtöreslängden 1730 upptages som bosatt i gården. Även mostern Karin hade en son Sven Norrman, som var guldsmedsgesäll.

För en annan son till famnmätaren Erik Andersson Wallman var tapetmakaren Christopher Becker förmyndare. Denne son Anders Eriksson Wallman hade tidigare varit i stadens fattighus. Christopher Becker hade satt honom i lära hos några hantverksmästare men han var för svag för

att klara något arbete och så ”samslolös” att Christopher Becker inte längre kunde härbergera honom.

På begäran av förmyndarna snickaremästare Peter Ömke och tapetmakare Christopher Becker företogs auktion på avlidne famnmätaren Erik Anderssons och hans avlidna hustru Annika Kocks egendom den 23.11.1753. En halv gård bestående av framdelen till gatan på Magasinsgatan mellan biskopen Wallins baktomt och tapetmakaren Christopher Beckers hus, värderad till 300 d smt inropades för 292 d smt av *repslagaredrängen Gustaf Dahlberg*.

I tomtöreslängden 1760 upptages gården som delad mellan banekarlen Gustaf Dahlberg och *fortifikationstimmerman Mårten Lindbom*.

Den senare uppbjöd första gången hela gården den 27.6.1763 och gav följande beskrivning av sitt förvärv:

Fortifikationstimmerman Martin Lindbom hade först av *brandvaktkarlen Jonas Möller* och hans hustru *Brita* den 30.7.1753 för 340 d smt köpt hälften av ett på Magasinsgatan mellan framlidne herr Biskopen Doktor Jöran Wallins eller numera Her Fredrik Meganders gård å norra och avlidne tapetmakaren Christopher Beckers hus å södra sidan beläget hus och gård och därefter tillhandlat sig den andra hälften av arbetskarlen vid reparebanan Gustaf Dahlberg för 950 d smt köpeskillning och 50 dalers smt diskretion den 22.8.1761. Sedan hade *hustru Ingrid Drake* förvärvat sig hälften i detta hus och gård, varefter hon och timmermannen Lindbom med hustru *Brita* den 16.2.1761 för 390 d smt och särskild gåva av 50 daler sålde huset helt och hållet till *mässingslagaren Arendt Wendt* som betalade 30-penningen med 1 340 d smt och efter tre lagbjudningar måndagarna 24 maj, 21 juni och 19 juli den 25 oktober utan klander erhållit laga stånd.

Men mässingslagaren Arendt Wendt förmådde icke betala köpeskillningen (3 900 d smt plus 100 daler) utan lät 27.1.1763 köpet återgå till timmerman Martin Lindbom.

Vid mässingslagarens uppbud den 24.5.1762 hade läget angetts till mellan Fru Biskopinnan Margareta Wallenstråles hus och tomt å norra samt numera avlidne tapetmakaren Beckers gård å södra sidan belägna hus och trädgård.

Vid bouppteckningen den 22.8.1765 efter fortifikationstimmermannen Mårten Lindbom, död 7.6.1765 och hans hustru *Brita Larsdotter*, död 23.12.1763 ägde makarna ett litet hus med tomt på Magasinsgatan mellan Herr Buscks bakgård och tapetserare Beckers änkas hus, värt 1 200 d smt. (Berg II:7–8, 313).

1768 ägde fortifikationstimmermannen Lindboms arvingar gården men 1770 är den skriven på *verkgesällen Friedrich Thorén*. Han kallas 1775 *strumpvävare*.

Nästa ägare var *krögaren Anders Drake*, som ägde gården 1785 fram till sin död 24.4.1798. Han ägde enligt bouppteckningen 7.6.1798 hus och gård på Magasinsgatan nummer 35 i första roten mellan handlanden Peter Ekman i norr och vaktmästare Edgrens änka i söder. Krögaren Anders Drakes änka *Helena Backman*, död 28.3.1823, blev omgift med *snickaregesäll Anders Skarman*, som också kallades krögare t.ex. vid den stora branden 1804. *Hyrkusken Magnus Myrberg* uppbjuder tomten 16.3.1807.

1807 års tomtöreslängd talar om hyrkusken Myrbergs ödetomt. Denne hyrkusk Magnus Myrberg avled 13.8.1819. Änkan *Magdalena Svensson*, död 25.6.1826, efterlämnade nummer 35–36 i första roten, Magasinsgatan. På nummer 35 var uppfört ett litet grundmurat stenhus med ett inrett

rum och kök samt stall och vagnbod jämte en sedan 1819 under inredning varande byggnad av sten med två rum och kök, varunder en vagnbod och ett brygghus.

Senare uppbud av 1.35

Gemensamt uppbud av 1.35 och 1.36: se 1.36.