

## Första roten, tomt 49

### *Utanför kvartersindelningen*

---

#### *Hans Jürgen vävare*

står i tomtöreslängden redan 1696. Den 31.7.1708 pantsatte han för lån av 30 rdr till murmästare Anders Olufsson Mällberg sin gård under Ekeskogen på Ekelundsgatan mellan Lars Andersson repslagare på södra och soldaten Lars Smitt på norra sidan. Han levde 1710 men 1715 bodde i gården hans änka *Annika Larsdotter* (tomtvärde 70 – mot Samuel Hells 50, husvärde 40 d smt, lösöre 30 d smt) tillsammans med Johan Lås (se 1.61) och Matthias linvävare (båda med 20 d smt lösvärde). Hon betecknades 1717 som fattig och ägde då krogen Vita rosen. I gården bodde då också timmermannen vid amiralitetet Nils Wästberg med sin hustru Helena Eriksdotter, Christian Schönfeldt med hustrun Karin Bengtsdotter (en hustru begr. i barnsäng 19.4.1716) och båtsmannen Petter Edenberg (begr. 24.1.1724–1721?) med sin hustru Ingeborg (Svensdotter). Hos mästare Georgen linvävares änka antecknas 1723 Matthias Hansson linvävare och ogifte mästare Gunne linvävare.

Men 1723 var gården redan försåld. I juni 1721 hade grannen Nils Larsson timmerman klagat över att Hans Jürgen Linvävares änka Annika Larsdotter den 10.10.1718 hade fått låna 100 d smt och sedan 29 d smt till av hans hustru Catharina Samuelsdotter. Själv hade han varit kommenderad till Karlskrona. Han begärde betalning i Annika Larsdotters fasta egendom. Till värderingsmän utsågs den 10.11.1721 urmakaren Niclas Vogel (se 2.48), hovslagaren Christopher Back (se 2.60), snickaren Christian Maxdorph (se 3.31 och 1.3), borgaren, (skomakaren) Nils Holm (se 4.56 o. 6.33) och glasmästaren Henrik Ekebom (se 2.126, 1.13). Att märka är att det fanns ytterligare en Hans Jörgen Paul i Göteborg, nämligen klädesmakaren Hans Jörgen, burskap 20.10.1704, bosatt 10.21, död 1734, och efterlämnande änkan Magdalena,

Den 17.3.1722 såldes hus och gård linvävaren Hans Giörgen Pauls änkas hus och gård på auktion för 381½ d smt till

*Petter Lundblad* (enligt uppgift Hans Jürgen vävares son; se också 1.21, Larmtr.)

Den 16.6.1729 lät rådman Abraham Bruhn uppbjuda framlidne Hans Jürgen vävares änkas hustru Annika Larsdotters på Ekelundsgatan belägna (alltså f.d.) hus och gård för en hos Petter Lundblad ägande fordran av 150 d smt plus ränta. Denne Petter Lundblad omtalas först som konstapel men hösten 1737 (EIIb:15) som linvävaremästare i Karlstad. Han sorterade under ämbetet i Göteborg men hade inte betalt kvartalsavgiften till kronan sedan han 31.7.1733 blev mästare.

Man vet föga om de efterföljande ägarna. 1730 bodde borgaren Peter Miö (skraddaren, som fick burskap 10.4.1728?) och stadstimmermannen Erik Bengtsson i gården efterföljda 1737–45 av stadstrumslagare Bertil (Barthol) Rehn (begr. D 17.3.1761). I sammanhang med bouppteckningen efter tobaksspinnaremästare Peter Lundbergs avlidna hustru Anna Maria Rehn (begr. D 2.5.1750) ingicks den 12.7.1750 en arvsförening mellan honom och hans svärföräldrar avskedade stadstrumslagare Barthol Rehn och dennes hustru Maria Svensdotter. Vad dessa kunde lämna efter sig skulle han ärva. Maria Svensdotter begr. 22.10.1755 (EIIb:84, 28.2.1756)

*Linvävaren Johan Åberg,*

(burskap 20.7.1742) nämnes åren 1750–60 som ägare av gården. Linvävaren begravdes 11.5.1761. Den 14.12.1761 (intecknat 22.10.1768) lånade *Anna Catharina Åberg* 100 d smt av drängen Thore Jonsson. Hon pantsatte sitt ograverade hus och gård på Ekelundsgatan mellan snickaren Sven Ahlin på norra och brandvaktssergeant Anders Edgrens på södra sidan.

#### *Saltmätaren Olof Bengtsson*

står ända från 1765 till sin död 28.5.1791 i tomtöreslängden för denna gård. Vid sin död ägde han hälften eller undervåningen i ett litet hus 1.49 vid Ekelundsgatan (byggt 1766) mellan ringkarlen Nils Mjöberg och hökareänkan Sandberg, Brodern *Jonas Bengtsson* ägde den andra hälften 1769. Allt var 21.5.1791 testamenterat till Olof Bengtssons fästmö *änkan Anna Barbro Thulin*. Hans första hustru *Anna Hansdotter* avled 23.7.1767. Hans andra hustru *Anna Catharina* avled barnlös 15.11.1788. Hon var halvsystem till skeppskocken på Gamla varvet Filip Hesselgrens änka Brita.

Bröderna Bengtsson delade emellertid gården med andra: *murmästaren Gustaf Grahn* 1775 och dennes änka 1780 (arvinge försäljer  $\frac{1}{4}$  1.49, uppbud 13.2.1792), *amiralitetsvolontören Petter Wikstrand* med inneboende skomakaren Petter Bolin 1785–86 och betjänten Olof Peter Lind 1787–90.

1795–1800 bodde saltmätaren Olof Bengtssons fästmö och arvtagare packhuskarlen Nordahls änka Anna Barbro Thulin i gården tillsammans med *järnbäraren Olof Arvidsson*, som 1801 hade övertagit hela gården.