

Första roten, tomt 50

Utanför kvartersindelningen

Bengt smeds änka

ägde gården 1696. Det torde röra sig om änkan efter *smeden Bengt Gunnarsson*, som 15.3.1685 begärde värdering av sin och sin avlidna hustrus hus och tvenne tomter på Nygatan under Ekeshögen. Det bestämdes, att värderingen skulle utföras av Olof Thorsson svärdfejare, Matthis glasmästare och Olof Larsson skraddare. Året innan – den 4.7.1784 – hade Bengt Gunnarssons hustru *Ingierd Carlsdotter* anklagat Lars Svenssons hustru Elisabeth Larsdotter för att ha slagit hennes barn i pannan med en sten, så att ett stort hål uppstått. Elisabeth urskuldade sig med att käranden skulle ha slagit hennes son. Hon hade därför tagit en sten för att slå käranden med men av misstag råkat hennes barn. – En Bengt Gunnarsson som i motsats till smeden levde 1698 hänvisade det året sin fordringsägare Carl Siöberg till att erhålla betalning ur hans fordringar hos bokhållaren Åke Håkansson.

Korpralen Sten Andersson

hade 1697 övertagit gården men avstod 1704 hälften till *soldaten Carl Giös. Linnevävaren Lars Håkansson (Lind)* var 1706 innehavare av Sten Anderssons del: hans änka *Barbro väverska* ägde denna del 1709–34. Hon är väl den *Barbro Simonsdotter*, som tillsammans med Ingeborg Jonsdotter Peppared (jfr 1.35) och Lars Håkansson den 9.2.1705 tillstod ”att av kaptenskan Ebba Träffenfelt ha lånat en silverkanna, vilken pantsattes hos herr Johan von Minden för kontant 54 d smt för vilka penningar mäster Lars Håkansson Lind vävares gård är betald och däremot gårde- och köpebrevet till försäkran till välborna frun är levererat”. Truls rotebåtsman är inneboende 1710. Barbro väverska tillskrivs 1715 2 tredjedelar och förlovade soldaten Carl Giös resten av gården, då tomten värderas till 70 d smt och husen till 40 Repslagaregesällen Anders Giös bor hos Barbro 1717. Änkan efter Carl Giös delar gården med väverskan 1730 (1/4 tomt var). Där bodde också 1733 besökaren Anders Hisings änka men då är Carl Giös änka försvunnen. (Anders Hising, besökare vid Lilla tullen begravd D 13.4.1731.)

1737 ägde enrollerade båtmännen *Esbjörn Gedda* (se också 1.42 kv. Artilleristallet) och *Anders Christoffersson* halva gården var. Efter Anders Christoffersson, som anges vara född i Danzig, företogs inte bouppteckning förrän 1747 trots att han hade avlidit fyra år tidigare. Sedan 1739 var han gift med *Anna Larsdotter*, som efterlevde honom. I kvarlåtenskapen ingick en liten gammal nederrutten stuga med vind över samt ett gammalt brädkök på Larmgatan och ofri grund vid Ekelundsgatan, värd 80 d smt. 7.11.1748 uppbjöds första gången båtsmannen Esbjörn Geddans på Ekelundsgatan belägna hus och gård, som skulle försäljas på offentlig auktion till dess skulds betalande (säljuppbud 7.11.1748).

Anders Christofferssons änka Anna Larsdotter (begr. 25.7.1758, ärvd av söner Gedda) gifte om sig med *klädesvävaren* eller som han också kallas *linvävaremästare Olof Eneroth* (burskap 8.9.1748, begr. D 1.8.1758). Han betalade tomtöret för hela gården 1750 och 1755 också för den granntomt, som 1730 ägdes av *linvävaren Matthias Hansson* och 1745–50 av hans änka. Denna tomt står i tomtöreslängden mellan Bertil Rehn och Esbjörn Gedda men det är osäkert, vilkens

gård den ursprungligen hört till. Det klagades 6.7.1748 (EIIb:48) över att linvävaren Olof Eneroth hade varit mästare i ett års tid men inte hade velat erlægga borgareden.

Man kan fråga sig hur det kom sig, att bouppteckningen den 12.8.1755 efter den forne delägaren enrolleringsbåtsmannen Esbjörn Gedda (begr. 15.6.1755, hustru begr. 18.2.1748) upptog en liten gammal bakgård på Ekelundsgatan, som övertogs av hans änka *Brita Olofsdotter Mager* mot 50 daler. Esbjörn Gedda hade tidigare varit gift med *Gunilla Larsdotter* (bou 12.10.1748), syster till Olof Eneroths hustru Annika Larsdotter. Troligen var Annika och Gunilla Larsdöttrars föräldrar linvävaren Lars Håkansson Lind och Barbro Simonsdotter ”Barbro väverska”, se ovan).

Dräll- och Linvävareämbetet klagade 1757 genom sin ålderman Olaus Eneroth och bisittarna Johan Åberg (se 1.49) och Eric Öhman (se 1.53) över att en stor del av denna stads invånare bortlämnade sitt lingarn till åtskilliga slags vävnad ”så wähl till en dehl wisst folck härstädes som ock till wisse personer utj Kongelf och Halland samt andre orter och platzar på landet: såsom och härtill blifwit wid Tullarne försedde med utförslesedlar att få därmed fritt – ut- och in i staden passera. – Mästarnas wäfstohlar kan merendels ock esomofftast att stå lediga och fåfånga”.

Bouppteckning efter livvävaremästare Olof Eneroth och hans även avlidna hustru Annika Larsdotter företogs 3.10.1758. Arvtagare var Lars Gedda, ryttaren vid norra skånska kavalleriregementet Hans Dahlbergs hustru Lisa Åkesdotter å egna och perukmakare Carl Gustaf Svanvik å frånvarande rotebåtsmannen Johannes Geddas vägnar. Eneroths efterlämnade hus och gård på Ekelundsgatan mellan linvävareåldermannen Johan Åbergs å södra sidan och och högaren Petter Lindquist å norra sidan. Gamla linvävareänkan Margareta Larsdotter Back (änka efter Matthias Hansson?) skulle till sin dödsdag få bebo en understuga uppe i gården enligt kontrakt med linvävaren Olof Eneroth i oktober 1750. *Stadskvartermästare Carl Gustaf Revigin* inropade gården för 520 d smt. En ödetomt med därå befintlig bod näst intill belägen gick till *besökaren Olof Blomstedt* för 129.8 d smt. Också den skulle eventuellt övertas av Revigin.

Snickaren Sven Ahlin

var emellertid den som står för gården 1750. När han den 3.6.1763 uppsade sitt burskap gjorde han det med motiveringen, att han redan var 70 år och hade varit borgare i ungefär 40 år, vilket var en lätt överdrift, eftersom han fick burskap den 7.4.1710. Men redan 23.4.1764 avled han och hans änka övertog gården.

Sven Ahlins släktskapsförhållanden framgår av följande: Han anges den 24.11.1726 vara bror till avlidne kofferdibåtsman Jonas Svensson. Bonden Anders Svensson i Ale härad, Starrkärrs socken och gården Utby kronogård hade den 9.9.1747 blivit cautionist för sin broder snickaremästare Sven Ahlin för ett lån på 25 d smt plus ränta. På grund av Sven Ahlins bristande betalning hade Anders Svensson stämts vid Ale härads vinterting den 14.2.1751. Gift 1/ *Cornelia Kruse*, begr. 10.9.1727; 2/ *Catharina Holst*, begr. D 24.7.1757; 3/ *Catharina Norling*, som efterlevde.

Murgesällen Gustaf Grahn

hade 1768 övertagit gården. Han avled barnlös 16.8.1777. Hans moder änkan Maria Andersdotter levde ännu vid bouppteckningen efter honom 26.5.1780, då han sades efterlämna en liten gård med hus på Ekelundsgatan i första roten. bestående av 2 rum och kök i undre och två rum i övre våningen, värt 1666: 32 rdr specie. Berg II:3–4, 425). Hans änka *Anna Christina Berg* blev troligen omgift med *målaremästare Peter Sandell* (se 2.53).

Hökaren Carl Börgesson Sandberg,

som blev nästa ägare hann knappast tillträda gården, innan han den 30.1.1781, avled barnlös. Enligt bouppteckningen 19.6.1787 ägde han hus och tomt 1.49 Ekelundsgatan mellan snusfabrikör Holmström i norr och mätaren Olof Bengtsson i söder. Vid bouppteckningen efter hans änka *Petronella Dragstedt*, död 11.6.1799, hade gården nummer 1.50 och låg mellan åkare Olof Pettersson i norr och packhuskarlen Nordahls änka i söder. Petronella Dragstedt var syssling till komministern i Bollebygd Johan Dragstedt.

1801–02 ägdes gården av *järnbärare Anders Stenberg*. Han köpte 1808 snickare Lars Fuhrmans stenhus 2.44 (uppbud 5.9.1808).