

## Första roten, tomt 56

### **Kvarteret Sidenvävaren**

1637–57 v Rote 11

Kaserntorget 5–Vallgatan 2

1657 h–70 Rote 1

### **Västra delen av 1.56**

#### *Barbro besökers*

1668–70 Gustavi tomtöreslängd: 1 tomt 1670

*Mårten Hansson besökare* omtalades i fjärde roten 1652–53 och i rote 28 1655. Han tycks ej själv ha bott här men hans änka "Barbro besökers" gjorde det 1668–70. Det berättades rättsprotokollen 6.9.1670 att hon skulle gifta hon om sig med stadens vaktmästare Jon Öyersson. Förmyndare för hennes barn var *Benedicht Alers* och *kronans överbesökare Sven Månsson*. (Se Vänersborgsregistret ang. hennes släktförbindelser).

#### *Jon Öyersson vaktmästare*

1671–81

Gustavi 1671–81

Han omtalas här till dess längderna upphörde 1681. Av resolutionsboken den 5.12.1670 framgår det, att till stadsvaktmästare Jon Öyerssons åligganden hörde "att hålla noga uppsyn över stads-soldaterna, att de hålla god vakt om nätterna i staden och ropa såväl, när klockan slår 11 som de andra timmar om natten". Men tydligen ansåg sig magistraten ha anledning att klaga på hans nit, ty den 24.1.1676 förmantes vaktmästaren Joen Öyersson allvarligen om sina försummelser, sin dryckenskap m.m.. Joen Öyersson försvarade sig med sin ålderdom och svaghet. Han uppträdde i mål mot *stadsmajoren Elias Green* i oktober 1682.

#### *Hans Olufsson besökare*

omtalas som ägare 1696–1707, därefter

#### *Hovslagaremästare Fredrik Andreas Bolm*

1708–1715 (?)

som före juli 1715 bytte till sig hus och tomt 2.45 (mellan Lars Lädertogares plats å östra och Börge timmermans å västra) med

#### *Anders Jonsson skeppstimmerman*

(uppbud 9.12.1717). Han fick burskap 11.3.1707 och hade 1710 övertagit urmakaren Hinschs gård 2.45. 1715 värderades han för denna gård sålunda: tomt 150, hus 120, lösöre 30 d smt. Han uppges 1717 ha hustrun Britta Andersdotter och hos honom bodde ibm *Marcus Jaeger d.y. och Botilia Groen*. betecknade som fattiga. Den 20.7.1715 pantsatte Anders Jonsson till tyska kyrkan "huset under skogen på norra sidan" på grund av lån till husets reparation och nybyggnad. Gift 1/ *Brita Andersdotter*, begr. D 29.10.1721; 2/ Hos hans änka *Cecilia Ljungvall* bodde 1730 skriva-

*ren (lanträntmästaren) Johan Kip* (begr. D 9.9.1735) och den fattige och suspenderade *accisskri- varen Börge Bengtsson*. Änkan sålde gården till

*klensmeden Joh. Christ. Bönike* (Boensch)

som pantsatte den till *Erik Nissen* den 2.10.1735 och 1750 var bosatt 2.26 Gymnasiet, som med- följde vid vigseln 15.1.1738 med *Catharina Renström* (gift 1) *snörmakare Johan Stephanias Sti- egler*, död 1721, ägare av 2.26 2) 26.1.1725 med *tullbesökare Anthony Ahlgren*). Han hade styv- sonen *handelsmannen Joh.And, Stiegler* i Uddevalla (se EIIb:133, 16.1.1769) Klensmeden Bönike gjorde konkurs den 20.11.1738 några månader efter vigseln. Han avled av "rosen" med till- stötande bröstsjukdom. Han begravdes Chr 18.2.1772 "ein frommer Mann aus dem Magdeburgi- schen, im 68 Jahr seines Alters".

*Skepparen Anders Hising*

(uppbud 20.12.1762, död 23.9.1783) köpte 14.4.1739 för 450 d smt gården av Bönike och hans hustru Catharina Renström. Samtidigt köpte han hustru *Elsa Björkmans* ödetomt därintill för 100 d smt 16.1.1740. (Grannar: banekarlen Nordberg i ö. och ostindiefararen John Michelsson i v.). Gården ärvdes av Anders Hisings änka *Emerentia Tropp* (syster till *Emanuel Tropp* i Väners- borg) och ägdes 1795 av *trädgårdsmästare Ahlgrens änka* och 1800–02 av *vagnmakare Sven Norberg*.

### **Östra delen av 1.56**

*Skomakaren och rotemästaren Carl Woltersson*

omtalas här från 1661. Hans far stadsbudet *Wolter Albrechtsson*, ägde före 1632 gård 3.58 på Gustavi kyrkas grund, som såldes till Mikael Henneberg d.ä. av Carl Woltersson och övriga ar- vingar. Bosatt 3.57 1648–55. Den 25.10.1669 uppbjöds rotemästarens Carl Wolterssons gård för skuld till staden. Kort därefter avled först hans hustru, sedan han själv.

*Snickaregesällen Jon Larsson,*

far till fyrvakare Sven Pihlman, köpte under Carl Wolterssons livstid gården av Woltersson och betalade hans skuld till staden. *Pigan Brita Svensdotter*, som var släkt till Wolterssons hustru klandrade köpet, deponerade 200 rdr i rätten och lagbjöd gården den 27.10.1670. Jon Larsson bodde i st. 1.34 1671–81. Redan efter något år övertogs gården genom giftermål eller släktskap av

*Lars Svensson lädertogare,*

som pantsatte gården till bankokontoret 1694. Gården såldes visserligen på offentlig auktion den 28.5.1701 till *visitören vid stora sjötullen Hans Olsson* (uppbud ej förr än 17.12.1718) men Lars lädertogare betalade tomtöre ännu 1717. I skattningslängden 1715 är värdena: tomt 50, hus 40 och lösöre 20 d smt. Han står utan hustru i upphandlingslängden 1717 och betecknas som gam- mal och utfattig.

*Hovslagaren Fredrik Andreas Bolm*

köpte den 19.1.1719 kort före sin död tomten mellan Anders timmerman i väster och Anders Kjempe i öster (uppbud 13.4.1718) Bolms änka *Elsa Månsdotter* (omgift med *hovslagare Jonas Björkman*) uppbjöd gården 13.4.1719. Efter branden 1721 kallades den hovslagare Björkmans ödetomt. Den 16.1.1740 köpte grannen i väster, *skeppare Anders Hising*, ödetomten av Björk- mans änka (uppbud 20.12.1762: se ovan).

*Johan Fagerberg* tycks av *Sven Norberg* ha övertagit ödetomten efter 1804 års brand. Den såldes till *Moritz Renner* tillsammans med trävaror och mursten (uppbud 6.8.1810) (Gbg hj I s 139).