

Första roten, tomt 60

Kvarteret Varuhuset

Trettonde roten 1637–57v

Vallgatan mellan Korsgatan och Västra Hamnen

Femte roten 1657h–70

(Magris el) Mauritz Andersson Glasmester R13 1.60

1637, 1641–43, 1646: 3 mtl, 1638–40, 1644–45, 1647: 2 mtl, 1651: 1 mtl, 1656: 9, 1657: 5 mtl.
RM *Mauritz Glasmästare*

Femte roten: 1657h :-16 1658: 1.16, 1659–60: 1, 1666–67, 1671

Malin Mauritz 1672–81

(Malin Magrisdotter 1674)

Malin Magris glasmästares änka ½ tomt, M1676, G 1680: Malin Magrisdotter ½ tomt

Mauritz (Magris) glasmästare bodde hela tiden 1637–57 i trettonde roten. År 1667 begärde Magris glasmästare understöd, då han var sjuk och hade mist synen på ena ögat. Läget av hans gård framgår av uppgifter angående gården i väster. Det sades i magistratens protokoll 7.3.1678, att magister Ramzii arvingars förmyndare till bössmakaren Hans Bautz sålde en gård på Vallgatan belägen på hörnet mellan Collegae Jonae Tilianders gård i norr och sal Mauritz glasmästares gård å östra sidan.

Med hänsyn till att ”Malin Mauritz” ägde gården ända till 1703 torde de uppgifter i bakugnslängden, som sade, att gården tillhörde Malin Mauritzdotter vara de rätta och icke M1676:s uppgift att gården ägdes av Magris glasmästares änka..

Skräddaremästare Olof Larsson (burskap 18.1.1670, död 1704) och hans hustru *Helga Larsdotter* övertogo gården. I bouppteckningen efter Olof Larsson (1706:359) angavs han äga två gårdar på Vallgatan. Den ena var belägen på Vallgatan mellan artillerismeden Hans Bautz gård å västra sidan och skomakaremäster Johan Låås på östra, den andra 1.66 mellan Jon besökare i öster och Jon båtekarl i väster. Han hade två barn: sonen *amiralitetskommissarie Carl Björkman* och dottern *Maria Olofsdotter*, gift med *skräddaremästare Anders Persson Hall* (burskap 20.10.1704), vilket par av Helga Larsdotter (begr. D 12.4.1718) efter Olof Larssons död erhöll 1.66 som gåva.

Mäster Hall och hans hustru ägde enligt tomtöreslängderna även denna Magris glasmästares gamla gård 1710–15 (uppbud 19.11.1716, fasta 3.4.1717),övertagen genom delning mellan hustruns föräldrar, därefter Halls änka.

Det upplystes 1715,då tomten värderades till 150 d smt och huset till 400 d smt, att skräddaren själv bodde i sin andra gård ”bor själv på (dåvarande) nr 76” d.v.s. 1.66.

Här 1.60 bodde nu hustru *Elsa Ungewitters döttrar*.

I Anders Halls gård bodde tydligen som hyresgäster 1717 *rektor B D Giedsko och hans hustru Catharina Fagelia* (omtalad 1.11–12. Larmtr 1715). *Skräddaren Christian Wiese* begärde som

kreditor efter branden 1721, att Andes Halls lösa och fasta egendom skulle utauktioneras, eftersom makarna Hall på grund av sjukdom ville komma på hospitalet.

Skräddaremästare Jonas Ahlberg

(ibm 4.16, Värnamo 1720) köpte för 190 daler den 17.4.1722 Anders Halls avbrända ödetomt på Vallgatan mellan madame Christina Westmans tomt i väster och skomakaremäster Johan Loos i öster (uppbud 30.4.1722, fasta 23.11.1723) Jonas Ahlbergs änka *Lisken Bruhn* sålde gården den 11.8.1736 för 600 d smt till

stadsbetjänten Samuel Mounier

(uppbud 25.2.1745). Grannen i öster angavs nu vara ringkarlsänkan Ingeborg Wallström. Samuel Mounie bevittnade i Canton på skeppet Calmar hovmästare Israel Smedbergs skuldsättning till opperstyrman Boy Diedrich (EIIb:57, 13.11.1749). Den 2.10.1752 företogs lösöresauktion i stadsbetjänten Samuel Mounies på Vallgatan belägna hus och gård efter dess den 29.1.1752 avlidna hustru *Maria Mounie*. Den yngre dottern Christina omtalas. Gården såldes 10.5.1755 till

klädesfabrikör Jonas Floberg,

som ägde gården 1756–66. Strax före *handelsmannen Sven Eriksson Kullmans* död (begr. 20.1.1762) hade han den 27.7.1761 slutit köp med Floberg om gården för 2 200 d smt. Kullman lät visserligen uppbjuda gården tre gånger men betalade aldrig varken köpeskilling eller diskretion. Kullmans änka *Maria Hülphers* fullföljde inte köpet eftersom hon inte fann det nyttigt för sig och sina omyndiga barn ”att behålla huset, såsom byggt av trä och fara för eldsvåda underkastat”. Floberg lät uppbjuda gården på nytt.

Senast 1772 hade gården övertagits av *segelsömmaren Johan Christian Wulff* (burskap 26.7.1760, död barnlös 19.8.1807) Den upptages i bouppteckningen den 16.2.1801 efter hans första hustru *Ester Sjöberg*, död 1799. Han gifte om sig med *Maria Elisabeth Weisell*, död barnlös 10.5.1825, syster till handl. *Johan och Carl Weisell* (Berg II:11–12, 321). Hon sålde som änka efter 1802 års brand 1.60 till *klenmeden Olof Näth*, som också den 5.7.1806 köpte 1.61 av tunnbindaren Johan Ekedahl. Näth och hans hustru *Brita* sålde båda tomterna till *murmästare Gottlieb Linder* (uppbud 4.10.1808), som där byggde stenhus (Gbg hj II s 69).