

Första roten, tomt 64

Kvarteret Varuhuset

Trettonde roten 1637–57v

Vallgatan mellan Korsgatan och Västra Hamnen

Femte roten 1657h–70

Sven (Andersson) murmästare 1.64

1647–51, 1653–55: 2 mtl, 1656: 1.20, 1657: – 20 (V), 1657h –26, 1658: 2, 1659–62: 1½, 1663: 1, 65–70 G 1680

Sven Andersson murmästare bodde i trettonde roten åren 1647–55. Vid rannsaking efter löst folk i magistraten i november 1672 inkom ett kvinnfolk Ingegerd, som sades hålla till hos Bengt Hansson här i staden. Hon var född uppe i landet i Larvs gäld och sade sig ha kommit till Göteborg för sin fattigdoms skull, hade blivit änka och satt med tre små barn. Hon återopade sig på Sven murmästare, som var född i samma by, och sade, att först hon kom hit bodde hon hos Gunnar Olofsson Gryta ”ett muna”. (Jfr Sven Jonsson murmästare, rote 7).

Robert vinförlåtare 1674,. död 1675, omtalad i krigskontributionslängden

Två Sven murmästares döttrar

1676, M1676: 1 tomt

Lars Andersson Sparman

(Lars Andersson, 1 tomt)

Redan den 5.3.1680 begärde en soldat Lars Andersson fasta, sedan han köpt Sven murmästares gård. Vid uppbudet första gången den 18.4.1681 sades, att Lars exekutionsvis hade tillslagits avlidne Sven murmästares gård på Vallgatan. Samma månad sades Lars Andersson ha köpt hus och gård av *Olof Torbjörnsson* och Sven murmästares arvingar.

Denne soldat Lars Andersson är tydligen identisk med den *fältväbel Lars Andersson Sparman*, som enligt tomtöreslängden ägde gården 1696–1705. I en inteckningshandling daterad den 12.3.1700 (AIIb:4) sades Lars Sparman äga hus och gård på Vallgatan mellan Gunne målars hus och gård i väster och båtkarlen Carl Barhuvud i öster.

Nilla Jönsdotter berättar i sitt testamente, undertecknat den 16.9.1701, sig vara ”sängliggande i hög ålderdom och hård sjukdom, gift med fältväbeln Lars Andersson Sparman sedan 32 år” och ha dottern Johanna. Tydligen överlevde Nilla, ty den 26.7.1704 testamenterar Lars Andersson Sparman till henne (AIIb:4. 27.7.1704).

Dottern *Johanna Larsdotter*, som var gift med

soldaten Elias Luther

ärvde gården och står 1706 antecknad i tomtöreslängderna. Enligt Wilhelm Berg skulle denne Elias Luther tillhöra samma släkt som Martin Luther. 1715 värderas tomt 150 d smt, hus 120, lössöre 30. 1716 sades Elias Luther ha tagit avsked från regementet och vara fiskare. Den 16 febr.

s.å. erhöill han burskap. Hustrun betecknas 1717 som sjuk och bräcklig. 1722 är Elias Luther i tomtöreslängderna antecknad som utfattig.

Sonen skräddaremästare Anders Luther

hade från 1723 sin lilla verkstad i gården. Hushållet bestod 1728 av hustru, barn, *gesällen Lund* och piga. 1730 hade Anders Luther *läregossen Carl Westberg*. Den 7.9.1730 upplät föräldrarna 2/3 av tomten till gatan till Anders Luther mot att han betalade deras skuld till *kommissarie Casper Haberman*. På den tomtdelen uppförde Anders Luther nya hus. Den återstående tredjedelen uppe i gården hade föräldrarna bebyggt med ett litet hus, bestående av kök samt en liten avskild kammare med vind över. Elias Luther, som 1730 kallas gammal och fattig, avled i november 1732, hustrun Johanna Larsdotter i januari 1734. Bouppteckning efter makarna företogs först 1750. Då övertog Anders Luther även föräldrarnas tredjedel i gården mot att han betalade systemens 80 daler.

Anders Luther avled den 10.7.1758 och efterlevdes av sin *hustru Regina Bruhn*, styvdotter till *sjötullsvisitören Petter Forsman* genom hans äktenskap med hennes mor *Sibylla van der Gard*. Gården försåldes på auktion samma år den 3 augusti.

Superkargören vid Ostindiska Kompaniet Johan Paul Flygare

gav under en resa med skeppet Riksens ständer i ett brev hem daterat den 2.6.1765 sin *hustru Margareta* instruktioner om fastighetens försäljning. I samråd med *handelsmannen Sven Fredrik Svensson* sålde hon den till

kofferdikaptenen Magnus Andersson Siögård

för 5 000 d smt, uppbud 17.2.1766. Siögård, som erhållit burskap i Göteborg den 3.3.1756, ägde gården 1775 men bör ha avyttrat den före sin död i Amsterdam på sitt *skepp Importantia* den 27.8.1780.

Denna gård på Vallgatan upptages inte i bouppteckningen 1781 efter Siögård utan hade övertagits av

jungfru Catharina Margareta Insulander

(född 26.7.1723, död ogift 20.2.1805), dotter till *handl. Georg Insulander och Brita Catharina Kraft*. Modern efterlämnade som änka hus och gård på Kungsgatan mellan Daniel Wetterlings och Carl Jönssons tomter.

Catharina Margareta Insulander var ägare till 1.64 ännu 1795.

1800 kallas gården *Capitaine And. Lindgrens hus*.