

## Första roten, tomt 73

### **Kvarteret Herrnhutaren**

Tolfte roten 1637–1657v

Vallgatan mellan Korsgatan och Östra Hamnen

Sjätte roten 1657h–70

---

*Anna Jöns*

*Anna Trumpeters, Anna Jöns Trumpeters*

1637: 2 mtl, 1641, 1643–44, 1647: 1 mtl

I tolfte roten omtalas spridda år 1637–47 en änka, kallad Anna Jöns Trumpeters (eller kort och gott Anna Jönses, Anna trumpeters). Hennes arvingar sålde hennes gård för 105 daler till

*styckjunkaren Jon Andersson* 1648: 1 mtl

Identisk med *Jon Konstapel R12* 1649: 2 mtl?

Styckjunkaren betalade den 22.4.1661 4.16 rdr i huseköpspengar.

Han ägde gården ännu 1696–1702 (kallas i tomtöreslängden *Jöns båtsman*). I gården bodde 1696 *Matthis Lund*.

*Jon Nilsson* 1656, 1657h: 1, 1658: 3, 1659–1663: 1

*Artillerifänriken, (senare kaptenen vid amiralitetet) Daniel Jonsson Giedskogh*

övertog gården efter Jon båtsman. Wilhelm Bergs teori om att Giedskogh skulle vara en bror till den föregående ägaren Jöns båtsman jävas av det faktum, att Daniel Giedskogh omtalas som bror till *Jonas Jonae Gothenius*, kyrkoherde i Forshälla och alltså bör vara son till *handlaren Joen Gunnarsson*. 1.6, Idogheten omtalas 1696 som tillhörande honom och 1710 som ”hans hus”, där *Anders Joensson böcker* var åbo.

*Svenske kantorn Anders Runell*

ägde gården 1705–07. Det framgår av magistratens registratur 1695 (s 117), då Andreas Runell föreslogs till kantor, eftersom han ”både i boklige konster och i synnerhet uti musiken skall hava gjort sig väl förfaren”, att han stammade från Östergötland. Han var avliden 1710, då hans änka *Annika Brandt* begärde nådeår. Hon sålde omkring 1718 skatterättigheten halva frälsehemmanet Hylte i Askims socken bestående av 30 marks smörrenta ”tillika med boskap och hus” för 300 d smt till *tenngjutaremästare Anders Winberg*, som lagbjöd köpet tredje gången den 27.11.1718.

Men för gården på Vallgatan svarade redan 1708 *styrman Anders Torsson d.ä.* (begr. 8.3.1708), son till *skepparen Tore Joensson och Elin Andersdotter* (se 8.44). Han efterlämnade enl. boupp-teckningen 1709 27 167 d smt, däribland en gård vid Stora Hamnen, värd 2 000 d smt och ”gården där änkan bor”, värd lika mycket.

Hos hans änka *Christina* (bou 1.5.1711) bodde ibm här på Vallgatan 1710 *Anders Andersson och Lars Kålberg* Efter hennes död övertogs hus och gård och därvid belägen tomt för 500 d smt av sonen *kaparkaptenen under Karl XII., löjtnanten under amiralitetet*

*Anders Torsson d.y.*

Denne kommenderade fregatten Sjöblad, som gick till sjöss 12.10.1711 och blev borta med man och allt. Tre månader före avresan hade han den 16.7.1711 gift sig med *Anna Thalena Gathe*, syster till Lasse i Gatan. Hon gifte 15.11.1713 om sig med *handl. och konvojkommissarie Johan Busck*. I gården här på Vallgatan bodde som hyresgäster 1715 *timmerman Niels Wässberg och hantlangare Jonas Ahlbeck*. Det året värderades tomten 150. husen 160 och lösöret 30 d smt.

*Styrmannen, sedan skepparen vid amiralitetet Petter Brandt* (burskap 14.2.1730 begr. 17.10.1742. gift *Elin Mårtensdotter*, begr. 17.3.1749) hade tagit över gården 1717 och omtalas det året äga *krogen Lillian*. Han var bror till *uppsyningsman Sven Brandt* 1.52.

*Arbetskarlen och stadsfiskaren Christian Eriksson* (begr. 3.9.1740)

ägde gården 1727–40. Enligt bouppteckningen ägde han hus och tomt på Vallgatan mellan Sven Bökers ödetomt i öster och knivsmeden *Petter Beerboms* hus i väster, värderat 430 d smt. Inneboende var 1730 *skomakaren Johan Jeppert* med *gesällen Olof Dunderhake*. Gården övertogs av *Christian Erikssons änka Elin Andersdotter Eneroth*, omgift *klädesmakare Martin Kampff* (Berg II:3–4, 263).

*Martin Kampff* pantsatte den genom äktenskapet erhållna gården på Vallgatan till *Anders Rillfsson på Högen*. Den 8.4.1744 lånade han 250 d smt av svågern *stadstimmermannen Lars Tolsson*. Gården hade före 1750 övertagits av

*brandhusdrängen, sedermera hökaren Olof Kindberg*

Han ägde ännu 1768 hela gården. 1770 hade hälften övergått till *bokbindaremästare Zacharias Ekeroth* och 1775 andra hälften till *hökare Lars Dahlgren* (levde liksom *Ekeroth* 1687) (Gbg hj II:234ö).

1790 omtalas änkorna *Anna Beata Ekeroth* och *Elin Dahlgren*, som ägande hälften var av gården. *Elin Dahlgren* drev ett litet krögeri. Bokbindareänkan *Anna Beata Ekeroth* bodde i ett mindre hus med de båda bokbindaregesällerna sonen *Jonathan Ekeroth* och *Johan Ryss*.

*Skräddareänkan C Lindberg* köpte efter branden 1802 tomterna 1.72–73 och lät uppföra ett 2 vån. stenhus, som stod färdigt 1806 och som hon testamenterade till systerdottern *Anna Sophia Carlsson* (Gbg hj II:234).