

Första roten, tomt 75

Kvarteret Herrnhutaren

Tolfte roten 1637–1657v

Vallgatan mellan Korsgatan och Östra Hamnen

Sjätte roten 1657h–70

Någon av gårdarna intill Nils Torkilsson ägdes 1638–44 av

Jöns (Israelsson) saltmålare 1638: 4 mtl, 1639–41, 1643–44: 3 mtl, 1642: 2 mtl och 1645–46 av hans änka.

Denna gård har senare förmodligen ägts av *konrektor Lars Bagge d.ä.* Den 1.4.1656 uppbjöd Lars Bagge d.ä. gård, som han köpt för 160 d smt av ”Mäster Jon” (huseköpspenning 6:-) I september 1657 fordrade sal M Jonae Callogaei änka resterande betalning för gårdsköp. (Jonas Benedict Callogaeus, lektor, kallad ”Mäster Jon”, se Gbg hj II:238 och UR1657). Konrektor Lars Bagge ägde endera eller båda 1.75 och 1.76. Om Lars Bagges änka Brita Mårtensdotter (omgift tullnären Anders Pers) se 1.72.

Denna gård ägdes före 1666–1672 av Lars Bagges styvson

kaplanen Joen (Jonas) Benedicti Gothenius (född i Göteborg 1632, död 9.8.1707). Han prästvigdes 1660 och avflyttade tydligen från huset på Vallgatan i samband med att han blev kyrkoherde i Värö.

Sven Joensson Trost 1672

Börge Hansson styrman 1673

Hans Svensson förare.

Isak Knutsson kronosmed

1674–81

10.2.1673 lagbjöds Isak Knutssons Humblas gård på Vallgatan. belägen mellan magister Johannes Florandri gård å östra (1.77) och herr Joen Benedicti gård å västra sidan (1.75) som han köpt av sal. Conrektoris Scholae Laurentii Bagges änka (och ägaren Lars Bagge juniors mor) Brita Mårtensdotter för 200 rdr. Köpet nadržades (klandrades med hänvisning till naborätten) av Florander, vilket tydligen ledde till att Humbla i stället fick överta gården väster om den först köpta (alltså denna gård 1.75), ägd av Brita Mårtensdotters äldre son Jonas Benedichti Gothenius.

Humbla sålde gården för 324 rdr till

”lector Gymnasii Magister” *Olaus Otterdahl*

(1653–1710, uppbud 19.3.1683), son till *skomakareålderman Anders Olofsson och Anna Greta Schipping*. Han blev rektor för gymnasium 1782, teol. lektor 1789 samt kyrkoherde i Slättåkra år 1700.

Gården på Vallgatan hade Olaus Andrae Otterdahl icke behållit längre än till 1705. ”Anders Anderssons änka” betalade tomtöre 1706 och *konstapeln Erik Gadd* 1707 Men redan 21.6.1707 pantsattes gården till hospitalet av

vagnmakare Jonas Larsson

och sades belägen vid Vallgatan ”åt Kungsgatan” mellan hustru Groo Eriksdotter i väster och Fredrik Gödeke i öster. 1715 värderades hjulmakare Jonas Larssons tomt till 150 d smt, husen 240 och lösöret till 100 d smt. Hans hustru *Britta Jonsdotter* omtalas 1717.

Stadstimmermannen Esbjörn Andersson (död 1743, begr. 31.1.1744) köpte gården för 700 daler ”gott och redbart mynt att betala på tvenne terminer” 24.10.1719. Han uppbjöd 30.11 1719 ett hus och gård på Vallgatan beläget mellan änkan hustru Groo Eriksdotters hus och gård å västra sidan och avlidne hovslagaren Friedrich Gödekes å östra sidan. Hans första hustru hette *Ingeborg Svensdotter*, begr. D 17.11.1732 –7 barn begravda 1717–1731.

Han efterlämnade till sin änka *Brita Strandberg* enligt bou 2.8.1744 hus och tomt på Vallgatan mellan auktionsmästare (Anders) Rybergs hus och herr Bökers ödetomt, värderat 503 d smt Hans änka hade gården 1744–45.

Hustimmerman Anders Kloot

var ägare 1750. Han delade gården 1755 med *skräddare Anders Löfberg* men ägde gården ensam 1660–68 för att 1670 avlösas av

pistolsmeden mäster Daniel Bernström och målaremästare Petter Olander,

som ägde halva gården var. 1775 har Petter Olanders del övertagits av *skräddaren Christian Gewalt* (gift *Inga Tengberg*), som ägde sin hälft ända fram till sin död 1807, varefter den ärvdes av dottern *Catharina Maria* (född 1773, död 20.7.1835) och hennes man

skräddaremästare Olof Holmberg

(död 6.6.1815), vilken efterlämnade halva stenhuset nr 75–76 i första roten Vallgatan.

För 1 500 d smt inköptes den av pistolsmeden Daniel Bernström ägda hälften av

Järndragare Jöns Hultman, död 26.6.1782, två dagar efter sin hustru *Helena Dahlman*. Makarna efterlämnade ett halvt hus och tomt på Vallgatan mellan kopparslagaregesällen Dahlströms hus i öster och bryggare Bengt Gustaf Björck i väster, nämligen undervåningen bestående av stuga till gatan och kök och ett rum åt gården, halva nyttjanderätten till bryggghus och en hel vedbod. Två underrum, som 1786 ingått i köpet hade för 400 d smt sålts till ägaren av övre våningen, skräddaremästare Christian Gewalt. Undervåningen ärvdes av

ostindiske skeppstimmermannen Niclas Hultman,

som var ägare 1790. Den hade 1795 övertagits av

förre skomakaren A Schwartz

och ärvdes av hans *änka Anna Maria*. Hennes del inköptes efter branden 1802 av skräddare Gewalt, som också köpte kopparslagare Dahlströms tomt öster härom. Skräddare Gewalt lät bygga ett stenhus 1803. Han sålde halva huset. 3 rum i nedre botten samt handelsbod åt gatan, källare, materialbod mm till

krögare Niclas Söderberg (burskap 19.6.1795),

som avled barnlös 6.2.1708. Hans änka gifte om sig med
traktör Johan Westberg

som 1811 köpte även änkan *Inga Gewalts* halva hus och alltså blev ägare av hela stenhuset (upp-
bud 10.6.1811).