

Första roten, tomt 77

Kvarteret Herrnhutaren

Tolfte roten 1637–1657v

Vallgatan mellan Korsgatan och Östra Hamnen

Sjätte roten 1657h–70

Mantalslängderna indicerar att Johannes Floranders östligaste tomt 1637–56 tillhörde

Johan (Jon 1647) snicker R12

1637–39, 1650–52: 2 mtl, 1640–41, 1645–47, 1649: 3 mtl, 1642–44, 1648: 4 mtl, 1656: –16

Olof Claesson uppträdde 19.2.1664 på sal Johan snickares och hans hustru *Margareta Waskerskas* vägnar. Magistratens räkenskaper omtalar 26.8.1667: Danaarv efter sal Margreta sal Johan snickares.

En *Per böcker* har troligen bott här 1663–1666 och sedan ägdes tomten av *magister Johan Florander*. åtminstone till 1681, då tomtöreslängderna slutar.

En bror till Johannes Floranders andra hustru *Annika* var *kyrkoherden i Onsala Jöns Jonae Fabellius*, gift med *Sigrid Austrenia*. När tomtöreslängderna börja igen ägdes gården av

Britta Källersdotter Berg,

änka efter *kyrkoherden i Länghem Johannes Olai Austrenius*. Hon pantsatte 6.10.1698 till lånekontoret sin gård på Vallgatan mellan hattmakare Ambjörn Helgesson i öster och mästare Olof Eriksson i väster. Den 19.10.1706 sålde hon den till

hattmakaren Gottfrid Jungberg

för 300 d smt plus 30 d smt diskretion (grannar Fredrik Gödekes smedjegård och Ambjörn hattmakares hus). Gottfrid Jungberg ägde gården 1720.

Ingeborg Wikström,

änka efter *kyrkoherden i Skredsvik Bernhard Wikström*, hade övertagit gården 1730. Efter hennes död den 12.3.1758 begärde hennes barn, representerade av *postinspektören i Vänersborg Carl Wikström*, att gården skulle utauktioneras. Medarvingar var hennes andre son *Collega Scholae Johan Wikström*, mågen *språkmästaren Christian des Reaux* (gift 1) *Anna Sophia Wikström*, död 20.5.1775, 61 år gammal), mågen *kassören Lars Enander* (gift med *Ulrika Wikström, född 1724*) samt de omyndiga barnen efter sonen *prästmannen Elieser Wikström*.

Den Wikströmska fastigheten på Vallgatan mellan handelsman Carl Jönsson i ö. och auktionsmästare Anders Rydberg i v. inropades på auktionen den 20.7.1758 av postinspektör Carl Wikström för 1 016 d smt men tomtöreslängderna 1760–65 uppge, att gården ägdes gemensamt av kyrkoherde Wikströms änkas arvingar. 1768 ägde *Peter Christian des Reaux* och *stadskassören Lars Enander* hälften var av gården och hade tydligen utlöst övriga arvingar.

Peter Christian des Reaux avled 1787 och hans änka *Anna Christina Gebel*, som 1801 blev jordegumma, övertog hans del. Hon avled 8.12.1822. Hon ägde 1795 gården tillsammans med Lars

Enanders kreditorer, som begärde auktion på dennes halva hus och gård. *Klensmeden Matthias Hellmoth* inropade den 28.4.1795 denna halva och ägde hela gården 1800. *Hårfrisören Carl Magnus Berg*, som följande år övertagit den fick nästa år se gården gå upp i lågor. Ödetomten övertogs 1810 av murmästare Otto Gammelín (uppbud 17.9.1810). (Gbg hj II s. 241)

Gården på Vallgatan 1.77 övertogs efter Ingeborg Wickstöms död på auktion 1758 av en av sönerna postinspektören i Vänersborg herr Carl Wikström. Som dennes medarvingar betecknades hans broder Collegae Scholae Johan Wickström, svågern språkmästaren Christian des Reaux (gift Anna Sophia W., död 20.5.1775, 61 år gammal), svågern kassör Lars Enander (gift Ulrika W., född 1724, samt de omyndiga barnen efter prästmannen Elieser Wickström, som nyligen avlidit.