

Tionde roten, tomt 20

Kvarteret Göta Kanal

Tjugotredje roten 1637–57v

Kvarnbergs- eller

Tolfte roten 1657h–1670

Klädespressargatans södra sida.

Denna tomt har tidigt ägts som baktomt av *laxfiskaren Hans Börgesson*, som ägde sin huvudtomt vid Torggatan 10.23. Denna baktomt utgjordes enl. Gustavi tomtöreslängd av 1 tomt. Den 22.3.1686 lät

tullnären Nils Hansson (Borgman)

lagbjuda dels den ovannämnda huvudgården, dels denna tomt ”på Kvarnbergsgatan mellan Lars Olofsson kronosmed å västra och och Tore Jonsson å östra sidan, som han hade tillhandlat sig av avlidne Hans Börgessons samtliga arvingar för tillsammans 400 rdr courant”.

1704 sålde *kronosmeden Lars Olofsson* en gård, som sades gränsa till Engelbrekt Björnsson i söder och Nils Hanssons arvingar i öster. Tomtägarna nämns ej i tomtöreslängderna men i en längd 1717 säges denna tomt tillhöra

skepparen Olof Tolleson.

Enligt Göteborgs bou 1709: 532 hade skepparen Oluf Tolleson förlorat sin hustru *Catharina Floor*. Hennes arvingar var svågrarna *löjtnanten under fortifikationen Nils Borg*, *tullnären Olof Wassman*, *Anders Persson Floor* och *Johan Floor*.

Den 24.11.1718 inlevererade hustru *Barbro Ebbesdotter*, som tycks ha varit änka efter en

Anders Persson timmerman,

ett köpekontrakt, som hon den 18.8.1718 ingått med skeppar Olof Tolleson om dess obebyggda baktomt belägen på Kvarnbergsgatan mellan Bengt Thoressons hus och gård å östra och klädesmakaren mästare Hans Jörgens gård å västra sidan, inköpt för 300 d smt. Uppbud den 27.12.1718. Barbro Ebbesdotter bodde 1717 tillsammans med sin bror *jaktbesökaren Anders Ebbesson* till vilken hon 1719 sålde sin halva tomt. Hon bemötte den 24.11.1719 Hans *Jürgen Pauls klander* mot hennes tomtköp. Oluf Tolleson var hennes frände och Hans Jürgen skulle med sitt hus vända ryggen till hennes nyköpta tomt. Med anledning av Hans Jürgen Pauls klander av Barbro Ebbesdotters köp av tomten hade i magistratens protokoll av den 4.5.1719 införts följande. *Capitain och stadsingeniör Carlberg* hade gjort en karta över denna och intilliggande tomter, som visade, att bemälda tomt var belägen bakom Hans Jörgens hus och gård på en annan gata (d.v.s. Torggatan), varför han inte kunde sägas äga naborätt och således icke vara berättigad att klandra Barbro Ebbesdotters köp, ”emedan den tomten på annor händelse tvärt emot Konung Gustaf Adolphus privilegier och Prescript skulle bli brutin”.

Klädesmakaremästare Christopher Triebler

(se 10.102, 10.19 och 10.21) lät första resan uppbjuda skeppare Oluf Tollesons till hustru Barbro Ebbesson försålda obebyggda tomt på Kvarnbergsgatan belägen emellan bemälte Trieblers eget

beboende hus å västra sidan, vilken han i följd av sin ägande naborätt klandrat och inlöst för 300 d smt. Den 13.6.1719 hade Triebler av magistraten tillerkänts tomten och ansåg att Olof Tollesons villkor att erhålla fri vattengång genom tomten och att ha sitt hemlighus där var stridande mot Kungl. förordning. – Barbro Ebbesdotter köpte i stället Anders Ambachts gård 10.95.

Överskäraren Halfvard Barck

lät första resan den 30.5.1720 uppbjuda en ödetomt på Kvarnbergsgatan mellan Christoffer Trieblers hus å östra och Hans Jürgen Pauls å västra sidan, vilken han tillhandlat sig av sin svåger Christopher Triebler för 313 d smt den 10.5.1720.

Halfvard Barcks svärfader Hans Jürgen Paul och svåger Christoffer Triebler ägde liksom Halfvard Barck själva gårdar på Kvarnebergsgatan, vilka den 13.6.1720 pantsattes till säkerhet för ett lån på 400 d smt, som Halfvard Barck upptog hos handelsmannen Haberman av barnpenningar. Denne hade 1713 köpt Christina Manorgens gård 10.20 vid Stora Hamnen, som 1725 kallades *handelsman Habermans gård*.

Böckaren Joakim Dragoun

1729–65

slöt den 19.5.1729 slut med *kommissarie Johan Casper Haberman* om gården på Kvarnebergsgatan mellan klädesvävaren mäster Hans Georgen Paul å västra och mäster Christopher Trieblers å östra. Han var skyldig 550 d smt. Joakim Dragoun var född i Amsterdam 1681 och flyttade med föräldrarna till Holstein och därifrån till Köpenhamn. Sedan bosatte sig Joakim Dragoun i Göteborg som tunnbindare, där han fick burskap 10.5.1726. Hans hustru *Inger Andersdotter Mahl* var född 1683 och avled 1753, 70½ år gammal. Dragoun ägde enligt bouppteckningen 5.10.1753 efter hustrun en förmögenhet av 1303,21 d smt, därav en ödetomt på Klädespressaregatan samt en eklåda med årtal 1702. Efter hustruns död anordnades 30–31.10.1753 på grund av konkurs lösöreförsäljning av makarnas egendom. Sonen *tunnbindaremäster Hans Mauritz Dragoun* skulle uppbära betalningen. Deras dotter *Altie Margareta Dragoun* gifte sig 20.9.1743 med (ägaren 1735–58 av 8.43) *tunnbindaremästare Anders Hasselgren*, hans andra äktenskap (han var gift första gången med *Annika Nyman*, bou 26.6.1743).

Själv avled Joakim Dragoun till följd av ett svårt fall 1759 (begr. 23 aug.) (Berg I:1, 415).

1770: *tunnbindaremästare Hasselgrens änkas* tomt med bebyggd med silleskjul.

1775 *Tunnbindare Lindboms* tomt med skjul

1780 *Handelsman Lefflers* tomt.

1785–1807 *handelsman Gudmund Dahls* tomt, 1785 kallad bebyggd

1790 ”med åbyggnad och bodar.”