

Tionde roten, tomt 41

Kvarteret Stadskvarnen

Se inledande anmärkningar till 10.31.

I tomtöreslängderna 1696 till 1701 förekommer en *Joen vävare*, som efter ett par års uppehåll avlöses av en *Anders vävare*.

Bland årshandlingarna 1724 förekommer ett par handlingar angående *linvävaren Anders Svenssons* efterlämnade barns arv. *Stadsbåtsmännen Christian* och *Johan Anders söner* skrev: ”Uthi våre helt omyndige åhr hafwer Lindwäfwaren mr Anders Olsson fyra åhr efter vår sahl faders afljydande, då wij som sjömansgossar bortowarit, tillträdt vår egendomb beståendes af en lijten huus och gård på Wäderqwarneberget belägen den han nu på 14de åhret innehatt och ännu bebor, wettandes wij ingalunda huru eller på hwad sätt han dijt flydt, mindre den löse ägendommen iempte ett anseenligt wärktyg tagit wägen mehr än Mr Anders Olufsson uthlåtit sig, williandes den fasta ägendommen affträda, enär han får sin reparation betalt, den han ännu icke med någon Specifikation låtit oss wetta.”

Anders Olufsson linvävare besvarade deras skrivelse och berättade följande om det hus han hade övertagit efter linvävaren Anders Svensson:

1) Han hade icke slutit något kontrakt eller handel med Anders Svenssons barn eller deras föräldrar ”hwad som en gammal och nedrutten stuga uppå ggamla Wäderqwarnsberget wedkommer”.

2) Den var en tid pantsatt till lådan för 20 d smt av gamle Joen vävare, som rymde ifrån staden, vilken skuld sal. mäster Anders Svensson linvävare påtog sig att betala och således ”flötte han in på kiöp fastän skulden aldrig ändock blef betalt utan så snart sal mäster Anders Svensson döde blefwo huusen eller stugan efter 4 års ödesmål androm uppå Berget tillbuden den sigh från lådan att inlösa. Men såsom ingen det wille medelst stugans illaka handterande, så blef ”Anders Olufsson erbjuden av åldermannen sal. *Anders Swart* att betala skulden. vilket denne accepterade. För att kunna flytta in reparerade Anders Olufsson en första gång för 60 d smt – bräderna köpte han av *fru Beckman*. Beträffande verktygen måste Anders Svenssons barn förhöra sig hos linvävare-ämbetet.

Vad Joen vävare beträffar, så fanns det åtminstone två – om inte fler – på 1600-talet. En omtalas 1653 vara svåger till *Per Nilsson* i Vänersborg och heta *Joen Hermansson*, En annan hette *Joen Nilsson*. – Anders Svensson linvävare tvistade vid kämnärsrätten 1673 med *Robert Clerck* om läfft.

Anders Olufsson uppträder i 1717 års tomtöreslängd tillsammans med sin *hustru Karin Larsdotter* – de kallas fattiga. Han bor kvar i gården ännu hösten 17??, då han begärde att få slippa inkvartera den nyvärvade *soldaten Lars Larsson Sundberg* som hade ersatt den rymde *Gudmund Forsberg*. han förklarade sig vara en gammal man, som ingenting ägde utom en gammal nedrutten stuga, som för gäld och skuld var pantsatt till andra.

1745 hade han efterträtts i tomtöreslängden av *linvävaren Månger Spectin* (Linvävaren Zander Spectin omtalas 10.43 1715–17 med sin hustru Ingjäl Thorsdotter. De bodde 10.2 1725–30)

Månger Spectin hade emellertid redan före 1750 fått lämna plats för *stadstimmermannen Algot Olofsson*. Med anledning av att en son till denne sökte få utbilda sig till skomakare utställde *Jonas Grundell* den 11.6.1745 följande börsbrev:

”Likmätigt Gustavi Domkyrkas anteckningsbok pro A-o 1730 d 23 octobris i förbemälte åhr befinnes at unge person Oluf är worden christnad samt född af ärlige föräldrar och ächte säng. Fadren stadstimmermannen Ahlgo Olufsson och modren Sigri Iwersdotter. Det warder härmed i sanning betygat.” Algot Olufsson, som 1751–54 kallas gammal och utfattig ersätts 1755 av *brandvaktsskarlen Sven Håkansson*, vars änka omtalas 1762. Algot Olufsson återkommer 1760 som om han ägde halva gården. Sven Håkanssons änka ägde 1765 gården med *murgesällen Nils Norling*. 1759–62 bor en *brandvaktsskarl Anders Andersson* i gården

1777 ägde Nils Norling gården ensam. Men redan i bouppteckningen 9.9.1770 efter murgesällen Nils Norlings *hustru Sigrid Olufsdotter*, död 10.5.1770, säges det, att de ägde ett litet hus på Kvarnberget bestående av stuga, en liten kammare med vind över samt ett litet med bräder avskiftat kök värt 200 d smt. Sigrid Olofsdotter var syster till *hustimmermännen Olof och Jacob Warnström*.

Murgesällen Norling ägde gården ännu vid branden 10.4.1793. Den övergick som ödetomt i *Magnus Claessons* ägo.