

Tionde roten, tomt 5

Kvarteret Klädespressaren

Tjugonde roten 1637–57v

Klädespressaregatan nära

Elfte roten 1657h–70

Östra vallen och Gustavus Primus

På en fjärdedels tomt bodde 1696 en "Sven Klämakare", vars patronymikon senare visar sig vara *Joensson*, som nämnts 10.4 kan han vara son till *Joen Timmermans* änka. Men han kan också vara son till den *Jon Nilsson* klädemakare vars gård 1677 såldes till *Måns Larsson* i Kåhög (se 10.6). Sven Joensson klädemakare står i 1712 års tomtöreslängd, men 1715 upptages hans änka (endast tomtvärdet 50 d smt anges).

Hos Sven Joensson klädemakares änka *Margareta Christoffersdotter* bodde stadsbåtsmannen *Pehr Kruse* och hans hustru *Ingeborg Olsdotter* samt *Måns Ström* med hustrun *Brita Svensdotter*. *Margareta Christophersdotter*, då gift med Sven Joensson, fick stolrum i Gustavi 22.5.1704. Hon står med pigan *Stina Berg* i tomtöreslängden 1720. Hos henne bodde 1725 avskedade underofficeren *Lars Elg*. 1730 kallas hon "fattig" och bor i gården tillsammans med klädemakare *Måns Ström*, som 1735 hade övertagit gården.

Att *Måns Pehrsson Ström* var svärson till *Margareta Christophersdotter* framgick 1718 (se mag prot 1718, 694), då han och hans hustru lånade av *Bryngel Anderssons* änka *Brita Carlbom* (se 10.10) och mot 100 d smt kapital pantsatte *svärmoderns* gård.

1750–55 svarar klädesvävaren *Måns Ströms* änka för gården. Den 16.1.1759 utropades klädesmakaren *Måns Ströms* och dess avlidna änka *Britta Svensdotters* gård på begäran av deras arvingar. Hus och gård var belägna vid Lilla Bommen emellan herrar *Coopmännens* hus å ena och brandvaktkarlen *Lars Hanssons* hus å den andra. De hade värderats till 629 d smt men köptes av klädesmakaregesällen *Johan Petter Platz* för 1 203 d smt. Vid denna tidpunkt var sonen, *klädesvävaregesällen Petter Ström*, avliden (bou 22.3.1758). Hans änka *Cornelia* gifte om sig med stadsfiskaren *Anders Andersson* (död före 15.1.1760) – se 10.4. Hon ingav en supplik i början av 1772 (EIIb:150), där hon klagade över sitt fattiga tillstånd efter att ha varit änka i 18 år. Hon hade en 18-årig dotter, som under hela sin livstid varit sjuklig och icke kunnat förtjäna det ringaste till sitt uppehälle. *Cornelia* sökte därför ett litet nådebröd. Suppliken underskrevs också av *Jonas Gewalt* och hennes bror, klädesmakaren *Isak Dimberg* (se 10.1). Komminister *Lars Nordblom* intygade att *Cornelia* och hennes dotter tillhörde Domkyrkoförsamlingen. *Jonas Gewalt*, som 1779–83 var ålderman för tunnbindareämbetet (bou 18.5.1790), var gift med *Sara Ström*, född 1733, död 6.6.1808 (bou 13.7.1809) (Berg I:2, 77).

Klädesmakaren *Johan Petter Platz* svarade 1760 för hela tomtöret, medan han 1765 blott svarade för en tredjedel: en tredjedel betalades av *skoflikaren Ström* och en tredjedel av *enrollerade båtsmannen Anders Nilsson*. *Sven Ströms* änka ägde enligt tomtöreslängden 2.3.1670 delar; hon hade övertagit den del *Platz* hade ägt.

Enrolleringsbåtsmannen *Anders Nilssons* första hustru *Catarina Månsdotter Ström* avled i juni 1759 (bou 5.9.1760): då säges *Anders Nilssons* tredjedel i gården bestå av två överrum – det ena

åt gatan, det andra åt gården samt ett litet rum vid trappan utan eldstad: gården hade inropats av *svågern*, klädesvävare Petter Platz 1759. Anders Nilsson, död 21.8.1770, gifte om sig med *Anna Stina Lindh*, död 9.4.1770. (Bou 18.1.1771. Källa: Berg II:8, 341).

Tunnbindaren mästare Jonas Gewalt som närmaste modernefrände till avlidne enrolleringsbåtsmannen Anders Nilssons och dess avlidna senare hustru Anna Stina Linds efterlämnade trenne omyndiga barn hade begärt auktion på hans tredjedel i gården åt vällen och Lilla Bommen. Auktionsprotokollets beskrivning av hans del överensstämmer med den från 1760, men nu nämns överrummens spisar, en liten bod nere i gården och vindsrum, allt värderat till 400 d smt. Även denna tredjedel övertogs av skoflickaren Sven Ströms änka (för 375. 8 d smt) vid auktionen den 11.4.1771.

Denna Catarina Ström kan mycket väl tänkas ha gift om sig med den hökare *Joakim Christoffer Röhl* (se 10.9 och 10.11), som redan i 1775 års tomtöreslängd svarade för gården och fick burskap 14.5.1773.

Genom arvingarnas ombud hovrättsauskultanten begärdes 1791 auktion på avlidne hökaren Joakim Christopher Röhl's (född 1746, död 19.12.1790) och dess avlidna hustru *Catarina Bergströms* (född 22.11.1732, död barnlös 1.1.1790) fastighet. Dess läge uppgavs vara Kvarnbergsgatan och vid vällen mellan ringkarlen *Sernblads* och jungfru *Sundbäcks* fastigheter under nummer 5. Den utropades den 27.1.1791 och inropades för 326 rdr (värderad 320) specie av tullinspektör *Frantz Rasck*. Han ägde gården vid branden 1794 och kallas då "avsk Lille-tullsinspektoren".

Senare uppbud av 10.5

snickare *Nicolaus Hultman* 23.1.1797, 31

Ägde 1800 10.5 som ödetomt samt ännu 1807

grossh *Simzon Koch* 29.3.1841, 107

ä *Sigrid Elisabeth*

Segerlind 26.2.1844, 150

änkan *Sigrid Elisabeth Segerlind* 26.2.1844, 150

konsul *F W Duff* 25.7.1859, 371 # 107

10.5–6 handl *Johan Magnus Lundberg* 27.6.1814, 720

10.5–8 kamrer *E S Winberg* 19.6.1837, 159