

Tionde roten, tomt 86

Kvarteret Kvarnberget

Kvarnbergsgatan

Denna tomt kan spåras tillbaka till 1715, då den ägdes av två underofficerare, underfyrverkaren Hans Eekelund och konstapelns Anders Barck. Eekelunds tomtandel värderades till 40 d smt och Anders Barcks till 30 d smt. 1733–37 omtalas båda som avskedade, Eekelund som konstapel och Barck som sergeant. 1717 bodde i gården:

Hans Eekelund med sin hustru Catarina Hindriksdotter

Konstapelhustrun Kerstin Jonsdotter (Anders Barcks hustru?)

Avsk. soldaten Anders Lustig med sin hustru Karin Börgesdotter.

Gården köptes 29.4.1740 av tunnbindaregesällen Petter Löfgrens änka Maria för 80 d smt och betecknades som ett litet gammalt hus på Kvarnberget mellan klädesmakare Mikael Johanssons änka i öster (10.87) och f.d. soldaten Nils Ahlmans hus i väster (10.85). Petter Löfgren hade 1739 avlidit på *ostindiska skeppet Friedericus Rex* under hemresa. I längden står han 1741–42 som ”bortrest”. Före bouppteckningen efter honom den 11.11.1742 såldes gården till ostindiefarare Jacob Wahlberg för 60 d smt.

Den 10.3.1770 berättas klädesvävaren Petter Pettersson Ahlman ha köpt gård av sjömannen Jacob Wahlbergs änka Christina. Han skulle under hennes livstid bara betala räntan. Ahlman omtalas redan 1762 som tomtöresbetalare. (En äldre klädesmakare Per Ahlman förekom 1715–17 10.93). Gården pantsattes för 300 d smt den 1.7.1763 för 300 d smt skuld. Denna fordran hade transporterats på *Johan Anders Blomberg*. 1758, då Petter Ahlman och hans hustru Lisa Sandström ägde en gård på Sillgatan pantsatte de den gården till en *ostindiefarare Johan Maijbom* (EIIb:93, EIIb:140).

Petter Persson Ahlman avled barnlös 3.6.1780. Enligt bouppteckningen ägde han ett halvt hus på Kvarnberget till gatan, näst hökaren Kohns hus. Bakgården ägdes av hustimmerman Bryngel Andersson. Ahlmans gård bestod av fem rum i två våningar med eldstad samt två rum utan eldstad och värderades till 125 rdr specie. Ahlman, som i tomtöreslängden 1775 kallades fabriksarbetare, efterlämnade änkan Maria Elisabeth Sandström. Fortifikationstimmerman Sven Elfström delade 1775 framgården med Ahlman. Tomtöret för denna betalades under 1780-talet av varierande personer: 1785 av *extra kammardräng Daniel Bergquist*, 1786 av *krögaren Gabriel Bergquist* och 1787 av drängen hos Baron Ollenberg *Jonas Almgren*. Hela gården hade 1790 övertagits av hökaren Anders Biörlin.

Under Jacob Wahlbergs tid innehades bakgården omkring 1755 av stadstrumslagare Jean Meyer och 1760 av dennes änka. Hon avlöstes 1765 av korpral Eric Dahlströms änka och 1770 av den ovan omtalade Bryngel Andersson, som den 2.1.1789 pantsatte sin gård på Kvarnberget nr 86 i tionde roten. Hans hustru Elin Nilsson avled 5.5.1773 (bou 27.1.1774) då den halva tomten och dess hus mellan packhuskarlen Jon Lundgren och hustimmerman J. Bomans änka värderades

till 840 d smt. Innan Bryngel Andersson hösten 1762 ansökte om att bli hustimmerman hade han tjänat hos *handelsman Johan Cahman* i sex år.

Som ödetomter ägdes 10.85–87 år 1800 av stadsbetjänten Anders Ahlbom och 1707 av styrman Christian Boije.