

Tionde roten, tomt 95

Kvarteret Mätaren

Kvarnbergsgatan

Elisabeth Svendsdotter ”bytte och transporterade” den 27.3.1700 till *överskulden Anders Fagg* hus och gård med där stående hus belägen vid Lilla Bommen mellan Tore stadstjänare å södra sidan och korpralen Menlös å norra sidan, hållandes i längden 96 fot och i bredden 32 fot efter mätse-deln ”för 70 d smt, som Fagg skall giva mig emellan för sin gård och jag tillträder Faggs gård” (d.v.s. f.d. *löjtnant Links gård* vid reparebanan).

Denna Elisabeth Svendsdotter var änka efter Niclas Allo (se 10.101). Den 7.6.1697 hade *borgaren Niclas Grelson Allo* första gången lagbjudit hus och gård på Väderkvarnsberget mellan Tore stadstjänares gård å östra och Anders Ulfs gård å norra sidan, som han för 180 d smt köpt av *hustru Karin Eriksdotter*. Sedan Elisabeth Svendsdotter som änka hade avvitttrat sina tre barn *Sven, Petter* och *Annika allo* gifte hon om sig med underofficeren vid Kungl. Maj:ts Livregemente till fots *Nils Wallersten*. Han inlevererade enligt Gbg RR 10.5.1709 en skrift angående köpeskillingen för parets försålda hus vid Reparebanan.

Om Anders Fagg kan berättas, att han hade en bror, som var proberare vid Myntet i Stockholm och att han själv hade lärt sig till proberare i Göteborg. Detta framkom, när han i oktober 1690 var kärande i ett mål mot *guldsmeden Sven Wallman*.

Anders Fagg pantsatte sitt hus vid Kvarnberget den 13.4.1700. han avled 1708 och begravdes den 7 mars. I samband med begravningen inlämnade *Johan Eilking* en räkning till överskulden Anders Faggs sterbhus för kläde och knappar, som ”salige fader rådman Hindrik Eilking lämnat”. *Anders Andersson* hade förskjutit till begravningen och *Catarina Winbo* hade skött och hyst modern och barnen (EIIb:21, 2.3.1708). Anders Faggs änka begravdes 13.10.1721.

Hur det gick till, när *båtsmannen Tore Joensson* övertog gården före 1710 är icke känt. Skattningsslängden 1715 kallar honom *Tore Johansson*, när den värderar tomten till 100 d smt, gården till 160 och lösöret till 30.1717 är det ”hans hus”: där bor *Kerstin Svendsdotter*.

1720 tillhör gården *arkliemästare Sven Ollenberg*, också kallad amiralitetskonstapel: hans änka nämnes ägare 1734. Hos henne bodde 1748 *fortifikationstimmerman Jean Moritz* och *stadstrumslagare Carl Frantz*. Trumslagaren bor kvar 1753 hos den ”utfattiga” änkan tillsammans med en *tobakspinnaregesäll Chr. Gillberg*. Den 6.6.1752 pantsatte *Christina Ollenberg* sin gård på Kvarnbergsgatan. 1755 betalades tomtöret av lådmakaren Johan Moritz, som märkligt nog pantsätter sitt ograverade hus och gård på Kvarnbergsgatan samma dag, alltså den 6.6.1752, som Christina Ollenberg sitt Troligen har han varit delägare i gården åtminstone sedan 1748. Johan Moritz lånade 100 d smt av *styrman Lars Olsson* från gården Amhult, Torslanda socken. Johan Moritz ödetomt omtalas 1760. Den ägdes 1764–1775 *avspiksmeden Carl Ludvig Wurm*, 1780 av *snickaren Magnus Wennerberg*.

I tomtöreslängden 1785 talas om snickaren Wennerbergs änkas bod. Samma år den 5.9.1785 uppbjöd *handelsman Erik Andersson* för 166⅔ rdr köpeskilling tvenne i stadens femte kvarter vid

Kvarnbergsgatan belägna tomter med tillhörande halv tomt mellan stadsbetjänten Peter Hallbergs å södra och Siglers (eg. Sehlers) arvingar och bonden Niclas Carlssons å norra sidan, som änkan *Catarina Wennerberg* sålt i juli 1785. 1786 benämnes nummer 95 ”handelsman Erik Anderssons bebyggda tomt med bod”. I bouppteckningen efter Erik Andersson, som avled ogift 8.9.1806, kallas 10.95 ”tomt med källare och packbodas vid foten av Kvarnberget”. 1809 års tomtöreslängd talar om *handelsman Arvid Carlssons bodar*.