

Andra roten, tomt 111

Kvarteret Käppslängaren

Kungsgatan 18

Gården förefaller att vara sammansatt av två äldre gårdar. Den ena kallades åren 1696 *Jöns Rist (artilleri)konstapels gård*. I upphandlingslängden 1717 omtalas Jöns Rist med sin hustru *Ingiel Olufsdotter*: hos dem innebodde *skepparen av artilleriet Jöns Uddevall* och hans hustru *Greta Knutsdotter*. Gårdshalvan hade före 1723 övertagits av styrman *Jörgen (Georg) Hansson Hunt*. Den 25.10.1736 uppbjöds skepparen Jörgen Hunts hus och gård på Kungsgatan för fordringar, som *kommerserådinnan Brigitta Sahlgren och båtsmannen Peter Rasmusson* ägde hos honom. Innehavare var 1740 avskedade *rotebåtsmannen Thore Schata*.

Den andra gården ägdes 1715 av *Olof Timmermans änka Britta Andersdotter* efter vilken boupp-teckning gjordes 29.8.1724. Hon omtalas också 2.120. Hon efterlämnade en fjärdedels tomt med hus vid Kungsgatan under skogen. En av hennes döttrar hette *Ingeborg Olofsdotter*, en annan var *avskedade sergeanten av artilleriet Lars Svensson Kempes avlidna hustru Anna Olufsdotter* (begr. D 13.12.1723) Denna gård övertogs av Lars Kempe, som ägde den ännu 1737.

Hökaren Johan Hallberg

ägde 1745 båda fastigheterna. Han hade fått burskap 19.12.1738. Hans ”upp under skogen belägna hus och gård” såldes på exekutiv auktion 12.8.1748 och inropades av *kommisarie Holsts änka C Holst* genom bokhållare Schröder. – Hökaren Johan Hallbergs konkurs avgjordes genom dom den 17.11.1750. Han förklarade sin dåliga ekonomi bl.a. med att han hade måst utflytta tre gånger på grund av farliga eldsvådor i grannskapet (hos amiralitetskommisarie B Engström, repslagaren G Swart och avlidne borgaren Siris-Ola, alias O Christophersson). Genom ”bergbrytarearbete och stor kostnad” hade han på sin ödeplats uppsatt en ”vacker, sirlig nybyggnad”, som hade dragit en kostnad av över 3 000 d smt. Kanske blev han hyresman i 2.111, ty han betalade tomtöre ännu 1755. Hustrun begravdes D 29.9.1741.

1760 betalades tomtöret av

hallrättsbetjänten Blomstedt

och 1765–85 av *bagaren Abraham Smitt*, som sistnämnda år hade uppsagt det burskap, som han erhållit 19.12.1760. Han var född i okt 1726 som son till fällberedaren Martin Jansson Smitt och avled 4.9.1814.- 1786 bodde han hos

bagaren Jonas Broman

(burskap 17.6.1785) som hade övertagit gården 1786 och ägde den 1790. Han ägde 9.29 Kronhusgatan–Torggatan (uppbud 29.4.1793), säljuppbud 9.29 29.2.1808. Före 1795 hade Broman sålt 2.111 till

bagaren Magnus Causs (född 1752, död 1797, bosatt 3.37 1787). Enligt boupp-teckningen 23.7.1801 efterlämnade han hus och gård på Käppslängaregatan vid Hästbacken, 2.111, som hade inköpts av bagare Broman för 1.666:32 rdr rgs. Hans änka *Charlotta Stålhandske* (dotter till *löjtnant Fredr Gustaf Stålhandske* och *Magd. Elisabeth Richard*) ägde gården ännu 1802. ”Morbror”

till döttrarna Carolina Fredrika och Maria Catharina var *bagaremästare Arvid Holm*. Kanske hade inte Caus betalad gården, ty det var bagaren Jonas Broman, som sålde den till

bagaregesäll Olof Magnus Nordström (uppbud 7.2.1803). Denne sålde 2.111 – då troligen ödetomt – till *handl Jonas Andersson* (uppbud 11.3.1811). Olof Magnus Nordström omtalas 1807 6.56 (uppbud 25.2.1811) då 2.111 fortfarande var ödetomt.