

Andra roten, tomt 126

Kvarteret Stadsmäklaren

Femte roten 1637–56 v

Kungsgatan 36, norra sidan mellan Magasinsgatan och Västra Hamnen

Första roten 1657–70

Nils Jacobsson, borgmästare i Borås

Lorentz Jung 1678

Matthias målare 1671

Matthias Henriksson glasmästare

1672–81, M1676: 1 tomt

Gustavi tomtöreslängd 1680–81: 1 tomt

Målaren Mats Henriksson köpte för 70 rdr en av Nils Jacobssons tomter belägen mellan denne och burggreven ”ädel och välaktad herr Israel Norfelt”, uppbud 20.2.1671 (en tomt på Magasinsgatan sålde Nils Jacobsson 1670 till Renier Bontium).

Samma år den 3 juli besvärade sig *Berge Anfastsson, Anders Johansson och Hans Andersson Glaser* på egna och samtliga stadens glasmästares vägnar över Mats Henriksson ”att han målar- och glasmästarearbetet tillika brukar”. Men Mats Henriksson sade sig vara berättigad till det enligt ”usanzen” (sedvanan) i främmande länder. De klagande glasmästarna anförde, att Mattes målare hade tagit deras arbete ifrån dem hos *S-r Per Torstensson*, ”i sal Mackeleerens hus, som Bringel på Kiellaren” (*Bryngel Radde*) förr åbodde ”liksom hos Simon Simonsson genom att erbjuda ringare pris” (EIIa:3 samt resolutionsboken).

I fortsättningen kallas Matthias Henriksson alltid glasmästare. Han var ålderman för glasmästarna 1694, då han avled (begr. 12.3. s.å.).

12.7.1694: Sal glasmästare Matthias Ekeboms gård låg öster om lektor gymnasie Andreas Areels av handelsman Anders Germundsson köpta gård. Väster därom låg proviantskrivare Hans Olufssons gård.

1696 ägdes gården av hans änka och 1697 av sonen

Henrik Ekebon glasmästare,

(begr. 22.8, 1739). Enligt ett bordsbrev, som hade utfärdats för Henrik Ekebon den 7.9.1673 (Ba:7) var han son till borgaren och mästaren av det lovlige glasmästarehantverket här i staden Matthias Henriksson och *hustru Ingrid Erikdotter* (begr. som änka 23.4.1697). Faddrar hade varit av manfolken ”de äreborne och högaktade, välförståndige män Nils Jacobsson, borgmästare i Borås, Jürgen von Holten, Otto Johansson, Roluf Lambrechtsson och Oluf Tolleson, samtliga handelsmän och borgare här, och av kvinnfolken Hans Ehrewyrdighet sal biskop Wallerii k hustru samt fordom handelsmännen här sal Nils Anderssons och Wolmar Feindts hustrur.” Burskap fick Henrik Mattsson den 13.2.1702. Han kallas rotemästare 1711 och var 1715 ålderman för glasmästareämbetet.

Henrik Mattisson pantsatte den 24.1.1698 sin gård på Kungsgatan ”mellan Hieronymus Gripenstedt i öster och salig magister Areel i väster”(AIIb:4). Han brukade ha hyresgäster i gården, t.ex. 1707 målaren *Christian von Schönfeldt*, 1710 mäster Råge??? 1730 *magister Vassenius* Han var gift med 1) med *Anna Maria Höijer* (stundom Häger, begr. D 9.6.1739. se 2.70) efter vilken bou gjordes 6.8.1736, då Henrik Ekebon sades äga hus på Konungsgatan, värt 1 000 d smt 2) med *saltmätare Lars Börgessons änka Margareta Johansdotter Carlgren*.som efterlevde (begr. 17.6.1753).

Henrik Mattssons hustru Anna fick stolrum i domkyrkan 30.3.1706 genom överlåtelse av sin svägerska *Helena Mattsdotter* (som fått det av sin far 28.11.1681). Henrik Mattsson hade fått sitt stolrum redan 24.3.1694.

Vid kämnärsrätten den 29.4.1702 hade Anna Maria Höijer jäv mot Annika Andersdotter, som skulle ha låtit sina höns gå på hennes grästak och skrapa.

Den 13 maj s.å. vände sig *segelsömmaren Didrik Jacobsson Pottuijt* (Porthun?) mot glasmästaren Henrik Mattsson och hans hustru Anna Maria Höijer för skällsord. Didrik P hade bott hos Henrik Mattsson, som hade begärt, att han vid flytten skulle borttaga något sopeskarn och göra rent huset. Didriks hatt togs i pant för obetald hyra.

Vid kämnärsrätten 5.7.1707 vände sig skulten Anders Fagg mot Hindrik Mattsson glasmästares hustru Maria Höijer, som hade sopat all rännstenens orenlighet in på *magister Giers* gata och mot att hon bemött sin själasörjare magister Giers med oanständiga ord och gensvar, när han förmanat henne att avstå från otidigheterna.

Vid samma rätt den 10.12.1709 vände sig *hammfogden Christopher Westman* mot glasmästare Henrik Mattssons hustru Anna Maria, som låtit sin piga *Helena Andersdotter* och en *soldat vid överste Sparfelts regemenete och livkompani Olof Höök* nedkasta en hop orenlighet i lilla hamnen. Anna Maria föregav, att pigan hade gjort detta henne ovetande och fick stöd för detta påstående av soldaten Höök, som sade att pigan bett honom hjälpa sig. Pigan fick välja mellan att plikta 10 d smt och 12 dagars fängelse.

Vid kämnärsrätten den 29.4.1713 vände sig *glasmästare Petter Friberg* (4.12) på egna och sin *svärmoder Anna Nymans* vägnar mot glasmästare Henrik Mattssons hustru Anna Maria Höijer. Denna hade en afton ställt sig i försåt och illa hanterat Fribergs svärmoder, och tillfogat hennes högra arm en sådan skada, att hon hade besvärlig sveda och värk. Henrik Mattsson hade missunnat Friberg att bli mästare och så snart Fribergs mästerstycke, en glaslykta, hade godkänts av samtliga ämbetsbröder, hade Henrik Ekebon bortlupit med den, varefter Anna Maria slagit sönder den. Petter Friman hänvisade märkligt nog till Kung Gustaf Adolfs stadga om nattfred på Stockholms gator och andra kungliga förordningar. – Vittnen den 15 maj var *fältskär Kaldiniger och amiralitetsskrivare Lars Borgström*.

Anna Maria sade, att hon mot sin vilja skadat Fribergs svärmoder under det tumult hon föregående år haft med några soldater.

Vid sin död efterlämnade Henrik Ekebon hus på Vallgatan, värt 813 daler, som övertogs av änkan. Magistratens den 15.3.1737 utlämnade gravationsbevis visar att sonen

glasmästare Matthias Fredrik Ekebon (1697–1747),

som 1723–1730 hade varit gesäll hos fadern, redan efter modern Anna Maria Höijers död övertog detta hus på Kungsgatan. För detta måste han erlägga 509 daler 5½ öre till fadern såsom dennes

andel i boet och 16 daler 4 öre i änklingsfördel samt till svågern *David Fischer* 245 daler 11¼ öre smt (Berg I:1, 453) *Mattias Ekebon* fick burskap 28.9.1736, begr. 6, 11.1747, Gården var enligt bou värd 1 051 d smt. Hans änka *Maria Elisabeth Torstensson* (1717–59) gifte 1754 om sig med

glasmästareålderman Johan Arnold Meckseper

(1713–1770, burskap 17.9.1756 1754). Den fastighet 2.126, som Meckseper övertog genom äktenskapet, testamenterades med annat löst och fast den 3.9.1770 till *styvdottern Anna Maria Ekebon* (född 1741, död 5.3.1802) med undantag för 300 d smt, som skulle gå till avlidna *styvdottern Ulrika Ekeboms* barn med *D Ahlberg* och 5 000 d smt och Mecksepers guldringar, silversnudsosa m.m som ärvdes av arvingarna utomlands (Gbg hj I s.222).

Anna Maria Ekebon

gifte sig 29.11.1771 med *glasmästare Joakim Christian Haavel* (född 1746, burskap 27.3.1772, död genom drunkning 28.1.1796) varefter Anna Maria Ekebon som änka är skriven för gården.

Joakim Christian Haavel efterlämnade en förmögenhet av 8 005 rdr specie – utom denna tomt 2.126 på Kungsgatan 1/2 tomt 1.58, Vallgatan, med därpå varande magasin, hus och tomt i Östra Haga med trädgård samt 1 mantal Åby, förmedlat till 3/4 i Fässberg (Berg I:2, 135).

Handl Gustav Fredric Nordblom uppbjöd 2.126 den 27.12.1802.

Snickaremästare Petter Borg, uppbjöd 2.126 den 6.4.1807. Han avled 11.11.1817. Enligt boupteckningen 8.5.1819 var tomten 2.126 med ett i gården byggt två vånings stenhus, 900 rdr banco, sålt 6.2.1834 för 1 333:16 rdr banco. Änka *Christina Gustavsson*. (Berg II:1–2, 339).

Senare uppbud av 2.126

snickare Benjamin Sjöberg

8.10.1838