

Andra roten, tomt 138

Kvarteret Klensmedenn

Fjortonde roten 1637–57v

Norra sidan av Kungsgatan, Östra Hamnens östra sida – Östra vallen

Sjunde roten 1657h–70

2.138, 2.139 Kungsgatan 56

Malin Gunmunds R14 Marit? 1637–41 se 2.13?

1637: 3

husfolk 1637: 1 mtl

Anders Håkansson skomakare 1643–45 1 mtl, 1646, 1648, 1650–55: 2 mtl, 1656: 1.20 1657: –26 (VII), 1657h: 1, 1658: 4, 1659–63: 2, 1666–70, Gustavi 1680–81: 1 tomt

Anders Hansson hos Anders Håkansson R14 1649: 1 mtl

Annika Nilsson 1647: 1 mtl

Nordöstra hörngården mellan Östra Hamngatan och Kungsgatan hänfördes till tredje roten 1671 (3.17–18) När rådmann *Anders Amundssons änka* och arvingar sålde den gården till handelsmannen Hans Svensson Böker sades den vid lagbjudningen den 9.3.1691 ligga på Konungsgatan östan lilla hamnen i hörnet emellan handelsmannen Ephraim Habichts gård å norra sidan och Anders Håkansson skomakares å östra sidan. En Anders Håkansson bodde redan 1643–55 i fjortonde roten. Den 6.2.1664 lovade Anders Håkansson skomakare i rätten att inom 14 dagars tid betala *Anders Björsson*. I överrätten den 15.6.1672 berättas han till grannen *Olof Joensson* ha pantsatt sin tomt på Kungsgatan ”öster mot vallen”.

På grund av denna pantsättning måste 1690 efter Anders Håkansson's död hans enda dotter *Catharina Andersdotter* avstå gården till *Olof Joensson*.

Anders Håkansson skomakares måg 1681

Anders Svensson 1666–68

Det är okänt vem han var men han förefaller att ha varit hyresman.

Sven bakaregesäll 1673 kallad *Sven bakare* 1674

Olof Joensson/ Flybach/ småköpman

1669–81, M1676: 1 tomt

G 1680–81: 1 tomt

Troligen är han identisk med den rådsförvant *Anders Amundsons* ”utskickade tjänare *Olof Joensson*”, som uppträdde i rätten ett par gånger 1666 (KR den 9 febr.och 11 nov.) I krigskontribution 1675 betalade han 20 d smt. Någon gång under 1690-talet antog han namnet *Flybach*. Sålunda nämnes 5.10.1696 att *hospitalsföreståndaren Volrath Tham* och *Olof Joensson Flybach* i egenskap av *Bengt Arfwidssons* kreditorer lagbjöd hans hus och gård på Konungsgatan.

Olof Joensson Flybach, som i skuldbetalning 1690 erhållit sin granne Anders Håkansson skomakares gård, sägs i tomtöreslängderna äga två tomter. 1710 förklaras Olof Flybach senior (begr. D vid påsken 9.4.1716, änkan begr. D 7.12.1717) och *Olof Flybach junior* (burskap 9.9.1709, begr. D 22.5.1721) vara bosatta på gården. Den 5.7.1721 omtalas, att framlidne Olof Flybach (junior) ej ville ha barnens morbror *handelsmannen Hans Lind* som förmyndare för sina barn eftersom denne under hela hans sjukdom inte hade besökt honom en enda gång. Olof Flybach junior hade varit gift med *Brita Lind*, dotter till *handl Jöns Lind* (bou 1720). Om borgaren Olof Flybach junior skrevs (datafil arv fr omkr 1720): ”En Enkling, har sine egne barn Jonas, Olof och Johan samt deras Möderne inne hoos sig, som han förestår till deras myndige åhr, utan Intresse, emot det han sörier för deras föda, kläder och uppfostring, bestående av hus och gård samt Lösöhron och Inventarieperzedlar till en Summa af 2.943:-”

Bouppteckningen efter ”Olof Flybach ”den 26.4.1717, bör avse Olof Flybach senior; han efterlämnade en förmögenhet av 23 476 d smt, därav hus på Kungsgatan mellan rådman Hans Svensson Böker i väster och skraddare Anders Jonsson i öster.(Berg I:2, 33)

När det säges, att gården ”på Konungsgatan emot vallen” efter Olof Flybachs död såldes av barnens förmyndare *kommissarie herr Samuel Schutz* för 1 450 d smt den 3.10.1735 till

madame Anna Knape

(uppbud 2.4.1739, död 16.4.1748), så bör det vara efter den yngre Olof Flybachs död. 1748 värderas avlidna *madame Anna Knapes* hus på Kungsgatan. Hon hade varit bosatt på gården redan 1730. Hon var änka efter *skeppare Lars Berg*, död i Onsala 1710. Hon hade dottern *Ebbalona Berg*, gift med *Anders Barkenbom*, död 22.4.1763. Barkenbom hade (efter att ha varit e.o. kanslist i krigskollegium) den 13.1.1711 blivit auditör vid Kungl. artilleribataljonen i Göteborg och fick avsked 1750.

Makarna Barkenbom ärvde hälften i gården 1748, den andra hälften ärvdes av halvsystemen *Helena Knape*, född 1709 i moderns äktenskap med Ebbe Knape. Helena Knape hade först varit gift med *vice pastorn Sven Frisk* (1705–1747) och hade i detta äktenskap sonen *Petter Frisk*. dottrarna *Anna Catharina* (1739–1790), gift 1769 med assistenten i Ostindiska Kompaniet *Georg Wilhelm Printz* och *Margareta*, född 1743. Sedan blev Helena Knape omgift med *köpmannen Henrik Reimers* (1725–1780), som erhållit burskap som handlande 18.5.1751 men som sedermera, troligen 1754, blev *kantor i Tyska kyrkan*.

Enligt tomtöreslängden ägdes gården 1755 av *Madame Knapes* arvingar: köpmannen *Hindrik Reimers*. herr auditören *Barkenbom* och *målaren Lars Holm*.

På egna och systrarnas vägnar pantsatte Anders Barkenbom [antecknat bland ärenden hösten 1774] (till kommissarie *Enoch Anders Grönlund*, som god man under deras omyndiga år) för skuld på 504 d smt (pengar som A. G. tillskjutit) härrörande från inbördandet av deras sal faders auditören *And. Barkenboms* på Konungsgatan emot vallen liggande hus och gård denna gård (*Ebbalona B* undertecknar).

Henrik Reimers gjorde 1767 cession på grund av förluster genom ”tröge och avsigkomne gäldenärer”. Även svägerskan *Ebba Lona Barkenbom* gjorde efter sin man auditörens död 1663 cession men hon ägde 1770 fortfarande ”ett halvt gammalt trähus” på Kungsgatan, Samma år sålde *Henrik Reimers* borgenärer styvsonen *Petter Frisk*, *styvmågen Georg Wilhelm Printz* och *Assmund Ådahl* på auktion 23.7.1770 hans hus och gård för 1 350 d smt (värderad 4.200) till

Georg Wilhelm Printz.

Gårdshalvan övertogs sedan av *karduansmakare Johannes Wickström* och hans bror *Anders*, vilka den 8.4.1772 sålde den till *Ebbalona Barkenbom*, som för ändamålet lånade pengar av *Johan Carl Böker* och uppbjöd hela gården 17.10.1785. Hon hyrde ut en stor del av huset. Den 28.9.1770 annonserade hon i Göteborgske Spionen om att hon i sitt hus på Kungsgatan ”straxt över bryggan beläget” hade en ”vacker nymålad kammare över porten åt gatan att genast tillträddas för en eller tvänne ungarlar” och nästa år om uthyrning av en stuga och en handelsbod åt gatan och kök jämte andra överrum samt spannmålsloft och saltbodar. Hennes hyresgäst, *herr Seidenzopff.*, hade i maj 1773 ”åtskilliga sorter Mariebergsporslin samt de aldra raraste Puperikruror” att sälja. En annan hyresgäst var *bokbindaren Niclas Lundberg*, som sålde ”fransöska. ängelska. tyska och svenska böcker”. Han annonserade 1772 om att han för 4 öre smt stycket kunde sälja förteckningen över ”de af Framlidne Hans Excellence Herr Gref Tessin innehafda ämbeten och honom anförtrodda förrättningar”. En bokkännorsör *herr David Olbers* i Kungälv, berättade sig 1771 ha planer på att låta trycka en bok om ”Hurtiga och galanta forntidens Fruntimmers och Qwinners bedrifter”.

Ebba Lona Barkenbom (kallad fattig 1787) ägde gården 1794 (uppbud 10.11.1794). Den övertogs av grannen i öster *hovsmedsmästare Lars Svensson* (var död 1831). Hans första hustru *Catharina Margareta Lange* (1759–1795) hade först varit gift med *hovslagaremästare Joakim Henrik Meijer*. Enligt bouppteckningen efter henne ägde Lars Svensson tre hela tomter på Kungsgatan 2.138–39 med stenhus in på gården samt lagd grund på två tomter, värderad 1 2000 rdr banco.