

Andra roten, tomt 139

Kvarteret Klensmeden

Fjortonde roten 1637–57v

Norra sidan av Kungsgatan, Östra Hamnens östra sida – Östra vallen

Sjunde roten 1657h–70

2.138, 2.139 Kungsgatan 56

Lars Eriksson snickare

1637, 1640, 1642–43, 1646, 1648: 2 mtl, 1638–39, 1644, 1649, 1651–52, 1654–55: 1 mtl, 1655–57v ****VII****

(står 1655 före Tore snickare)

sålde 1647 sin gård till

Gunnar Olofsson besökare, senare kallad bryggare

1647, 1649–51: 2 mtl, 1652–55: 1 mtl. Densamme: RM Gunnar Olsson 1666–70

I accislängderna förekommer han som bryggare 1671–72 och i gillesprotokollen 1671–80 (enligt Dymling: Förteckning över bryggare och bryggerier i Göteborg före 1810, 18, nr 164). Älderman i bryggargillet blev han i slutet av 1679. Den 6 oktober detta år lämnade *förre åldermannen Jöns Börgesson bryggare* efter rättens order ifrån sig bryggarelådans nyckel ”bifogandes en skrift, att Gunnar Olofsson icke skall vara lagligen kommen till åldermannens ämbete”. Tydligen fick Gunnar Olofsson kämpa i motvind, ty redan den 5 mars 1680 begärde han att befrias från åldermannskapet. Samme Gunnar Olofsson verkade som underskult 1682–1690 (Se Mårten Stiernström: Historik rörande åklagareväsendet i Göteborg s. 122). Som underskult nämnes han t.ex. 6.2.1682.

Det fanns ytterligare en Gunnar Olofsson i Göteborg vid denna tid. Det är därför icke bekant om det var bryggaren som avsågs, när det i Sävedalens tingsprotokoll för mars 1677 säges att Gunnar Olofsson i Göteborg begärde fasta på sin fjärdepart i Västra Kåhögs gård, som han hade tillhandlat sig av sin hustru *Britta Eriksdotters* syskon (brodern Nils Eriksson i Haga, Börge Eriksson i Kåhög, Amund Eriksson därstädes, systern Anna Eriksdotter och systersonen Hans Olofsson i Utby).

Vid ett par tillfällen (12.9.1687 och 19.3.1688) utsåg rätten på begäran av tyska fattigbössan värderingsmän till underskulden Gunnar Olofssons hus och gård på Kungsgatan ”som dagligen förvärras och avtager”.

Hospitalsföreståndaren lagbjöd den 26.1.1691 andra gången Gunnar Olofssons gård på Kungsgatan till sin betalning. Trots detta gick gården icke ur släkten utan övertogs av mågen

Anders Joensson skraddare

(som kanske var son till *Joen Andersson skraddare* i 2.141. Se också 4.13). I registraturen för januari 1712 förekommer det ett börsbrev för *Sven Andersson*, född 13.11.1695 som son till skraddaremästare Anders Joensson, vilken ännu levde, och hans avlidna hustru *Britta Gunnesdot-*

ter. Skräddaren Anders Joensson, vilken förekommer som huvudman för gården redan i tomtöreslängden 1696, pantsatte den 8.9.1698 hus mellan Olof Flybachs och Måns Posts gårdar till säkerhet för sonens i förra giftet Sven Anderssons modernearv, 300 d smt. Gården på Kungsgatan ”mellan madame Anna Knape i väster och järndragare Sven Reimans gårdar i öster” testamenterades av Anders Joensson skräddare den 20.4.1731 till dottern *Catharina Andersdotter* (begr. 16.9.1732) och hennes man *Erik Löfgren*, som 1730 hade varit gesäll hos hyresgästen *skomakare Kolbecks* änka. Om sonen Sven, som i många år varit utrikes och man icke visste om han var levande eller död, oförmodligen skulle återkomma med arvspretentioner i enlighet med ”sin gamla flycht och ostadighet” — ”må de om arvet sämjas bäst de kunna”. Erik Löfgren (burskap 7.9.1736, begr. 22.3.1754) se också också andra hustrun *Ebba Wallström* i v 2.143 och hustru 3) *Anna Bengtsdr* i 3.4 Klensm) ägde gården ännu 1740 men 1745 kallas gården *magister Pehr Tengstens* gård (se 2.143ö). Fastigheten” på Kungsgatan mellan handl Reinmers och kattuntryckaregesällen Spilings” inköptes för 850 daler den 7.4.1747 av

järndragare Olof Andersson Lindström,

död 11.8.1786. Efter Olof Lindströms första hustru *Elsa Nilsson Moraths* död (bou 28.2.1760) betecknades gården som ”mycket gammal och bristfällig”. Hans andra hustru var *Anna Catharina Dahl*, död 2.3.1769, samsyster till *torparen Jon Anderssons å Baggetofta vid Uddevalla hustru Emma Dahl* (Berg I:2, 485). Erik Lindström överlät den 7.6.1784 – alltså före sin död– denna gård, som han själv bebodde till sonen *vaxduksmålaren Emanuel Lindström* (Gbg hj II 258–59) mot att denne skulle efter faderns död betala 33:16 rdr specie till brodern *Sven* och lika mycket till barnen efter *Anders*. Emanuel Lindström var ägare fram till eldsvådan 2–3 mars 1792, då *betjänten Olof P Lind* ägde halva gården (säljuppbud 29.2.1796). Emanuel Lindström, som också kallas fabrikör, var stamfader till guldsmeder i Göteborg och Söderköping. Hos honom bodde 1786 *bokjudaren Nat. Ekeroth* och 1787 *skräddare Jonas Gillberg*.

1795 till 1807 var ägaren *hovsmeden Lars Svensson* (född 1760 som son till Gunilla Bergström (Gift med bonden Börge på Honeröd på Inland, var död 1831) Hans första hustru *Dorothea (el Catharina?) Margareta Lange*, född 1759, död 9.4.1795, hade tidigare 27.11.1785 gift sig med *hovslagsmästare Joakim Henrik Meijer*, född 1767, död före 1805. Lars Svensson ägde också 2.138 (se denna tomt). Dottern *Gunilla Maria Svensson*, född 1791, var Gift med *vinhandlare Johan Celsing*, sonen *Sven Magnus* var *stadskamrer*, *Andreas* var *hovsmedsmästare*, *Benjamin* var vid moderns död *studerande* (Berg II:9–10, 432).