

Andra roten, tomt 143

Kvarteret Klensmeden

Fjortonde roten 1637–57v

Norra sidan av Kungsgatan, Östra Hamnens östra sida – Östra vallen

Sjunde roten 1657h–70

2.141, 2.142 & 2.143 Kungsgatan 60
Kungsgatan 60

Västra delen av 2.143

Peder Swensson stadssoldat

1644, 1646, 1649: 1 mtl, 1648: 2 mtl

Med stor sannolikhet var hans änka

Marit Pelles

1670–74, M1676: 1 tomt ”soldatänka”, G 1680–81 1 tomt, åbo *Lars Joensson (fortifikations-)timmerman*.

Lars (Joensson) minör var ägare 1696. Innan *Lars Joensson* efter första hustrun *Kerstin Pehrson*s död gifte om sig med *Karin Hansdotter* avvittrade han sina barn 22.3.1712 och tilldelade dem halva framtomten med därpå stående hus på Kungsgatan vid vallen mellan glasmästare *Wilhelm Svensson* i öster och skomakare *Anders Malmös* i väster. *Kerstin Pehrson* hade barnen (vilka kallade sig *Wallström*):

- *Henrik* i *Viborg*: man visste inte om han levde efter *Viborgs* övergång till fienden, var gift eller barnlös eller hade barn
- Avlidna system *Johanna Wallström*, som hade varit gift med *sporrsmiden Anders Månsson*, som vid avvittringen avstod sin och sina barns del.
- *Jonas*, som ”i den sjukliga tiden” hade dött liksom hustrun. Man visste ej om han var barnlös.
- *Petter (av artilleriet) och Anders* behövde sina arvslotter kontant

Hälften av gården gick därför till system *Ebba Larsdotter Wallström* gift med *skomakaren Carl Hindriksson*, som redan 1710 var bosatt i gården, 1717 hade han *gesällen Jöns Olufsson* och *läregossen Aron Pettersson* och 1730 *gesällen Olof Öhman*. *Carl Hindriksson*s hälft bestod av en stuga med en liten kammare bredvid samt nattstuga och en liten kammare ovanpå fram till gatan jämte köket bredvid stugan. I gengäld skulle *Carl Hindriksson* ge 40 daler var till syskonen *Petter* och *Anders Wallström*. Fadern skulle begagna sig av två kamrar ovanpå köket.

Tomten värderades 1715 40 d smt, hus 160 d smt och lösöret 80.

Ebba Wallström hade i ett tidigare äktenskap barnen kollegan *Johan Wallström i Uddevalla* och *Helena Wallström* (begr. 22.11.1748) Gift med en *skomakare Lars Borgström* (burskap

20.9.1751). Ebba Wallström gifte efter Carl Hindrikssons död om sig med med *skomakaremästare Erik Löfgren* (burskap 7.9.1736 gift 1/ *Catharina Andersdotter*, begr. 16.9.1732 med vilken han erhöill 2.139). Erik Löfgren var ägare av gården 2.143 våren 1737. Bou efter Ebba Wallström företogs 7.7.1741: gården på Kungsgatan förklarar innehålla: ett gammalt skåp i dagligstugan. ett hörnskåp, en brun furukista och ett bord i mellanstugan, två gamla kistor i källarekammaren och i nattstugan en brun furukista, ett ovallt ekebord och två bänkar eller försäten.

Erik Löfgrens tredje hustru *Anna Bengtsdotter* (begr. D 16.10.1750, bou 23.11.1750) hade efter sin förre man *Per Svensson* ärvt 3.4 Klensmeden. Styvdotter i detta tredje äktenskap var *Anders Rydings hustru Johanna Persdotter*.

Vid bouppteckningen efter mäster Erik Löfgren (begr. 22.3.1754). 25.4.1754 visade det sig att han saknade bröstarvingar. Kvarlåtenskapen skulle delas mellan hans samsyster *borgaren Anders Cedervalls änka hustru Ingeborg Löfgren* och halvsystem *borgaren Lars Erikssons avlidna hustru Maria Pettersdotters* efterlämnade tre omyndiga barn.

Men skomakaren Erik Löfgrens hus och gård på Kungsgatan hade då redan den 15.3.1743 sålts på auktion för 416 d smt till

snickaremästare Johan Martin Zimmerman (1673–1751, se 1.30),

som omedelbart synes ha överlåtit den till sin måg *snickaren Joh. Friedr Weissenburg* (senare älderman, gift 23.9.1743 med *Catharina Zimmerman*), som s.å. den 22 april pantsatte den till *Martin Fredr Bauch* för lån av 300 d smt. Weissenburg bodde i gården 1765 men *kontrollören vid vågen herr Peter Swalin* hade då redan av skomakare Lars Borgström och hans andra hustru *Anna Stina* köpt deras på Kungsgatan mellan inspektören Thurings hus och gård i ö. och tunnbindare Lars Bergs hus i v. belägna hus och gård för 1 800 d smt (uppbud 19.11.1764). Petter Swalin (1729–98) fick burskap som handelsman 3.6.1776 och flyttade sedermera till en fastighet vid Stora Hamnen 5.69. Grannen i öster *tull- och accisinspektor Lars Thuring* övertog denna gård något år mellan 1775 och 1780. Sålde ödetomterna 2.143 och 2.144 den 1.7.1799.

Östra delen av 2.143

Inhysesfolk hos *Anna Stropz* R14 1637: 1 mtl

(jämför Björn Strop 2.143ö)

Anna Olof Stropz 1638: 2 mtl

Olof (Torsson) Strop R14 1640, 1646, 1648–50: 2 mtl, 1641–43: 3 mtl, 1644–45: 1 mtl

Olof Strops hus 1639: 2 mtl, 1655: 1 mtl

Björn (Torsson) Strop R14 1637: 2 mtl

Här bodde 1637 Olof Torsson Strop, hans hustru Anna och bror Björn Torsson Strop. 6.12 1665 hävdade hans dotter *Anna*, som var gift med *Joakim Penshorn*, gentemot sin avlidne faders kreditorer, att fadern var skyldig henne mer pengar än den gård var, som hon ärvt (Gbg UR 6.12.1665).

Den 3.10.1666 tvistade *Petter Koopman* på sin avlidne svärfader *Hans Jöranssons* vägnar med *Johan von Minden* om gården. Hans Jöransson hade försträckt Olof Strop 25 rdr och sedan dottermannen Joakim Penshorn ytterligare 4 rdr till sal Olof Strops begravning, varför Petter Koopman den 8.12.1665 fick dom på skulden ”av dess bo och gård att betalas”. Trots detta hade Jock-

um Peshorn pantsatt sin sal svärfaders gård till Johan von Minden. På grund av att Johan von Minden hade låtit uppbjuda den obligation, som han erhållit av Joakim Peshorn den 20.10.1665, tilldömdes han gården.

29.3.1666 uppbjöd *Peder Nilsson* en gård ”belägen till Konungsgatan på östra (norra?) sidan”, mellan Lars Olofssons gård på östra och Anders trumslagares på västra sidan, som han köpt av Johan von Minden för 100 d smt samt den därintill gränsande Jockum Peshorns gård.

Det bör vara samma gård det rör sig om, då det 1.3.1674 meddelas, att det köp *förre väktaren vid Gustavi kyrka Anders Olsson* ingått med Johan von Minden om en gård på Kungsgatan öster vid vallen mellan Lars Olssons änka i öster och Marit Pelles gård i väster skulle återgå, då Anders Olsson ej mäktade betala.

Åbo på gården under Johan von Mindens ägaretid var *Anders Anderson båtsman*, 1679–81 ägdes gården av *Johan skomakare*. Före 1696 hade den övertagits av *skomakaren Per Torsson* och före 1710 av *glasmästare Wilhelm Svensson*.

På auktion 27.7.1720 såldes egendomen efter framlidne glasmästare Wilhelm Svensson. Hans änka var *Siri Nilsson* och förmyndare för de två omyndiga barnen *Erik och Lena* var *skräddaren Olof Lönbom*. Hus och gård på Kungsgatan upp emot vallen mellan skomakare Carl Henriksson och änkan Karin Dunder inropades för 500 d smt av

adjunkten vid domkyrkan Olof Arvidsson Lundmark (död 1748, 61 år gammal)

gift med *Elsa Maria Klint*, död i Göteborg 1754. Lundmark blev kyrkoherde i Frillesås, Gällinge och Idala 1725, varefter gården övertogs av

konsistorienotarie Jonas Ahlander

som 1.4.1728 pantsatte den till kyrkoherden i Laholm *Jonas Korell* och den 1.10.1729 till

kyrkoherden i Bollebygd *Georg Montin*, ägare 1737, död 1738. Han var son till *handelsmannen i Göteborg Måns Esbjörnsson*. Montins änka *Anna Christina Kjerrulf* blev omgift med hans adjunkt *Peter Tengsten* (se 2.139). 1740 hade gården övertagits av *Helena Kullenberg* från Östads säteri, änka efter kyrkoherden i Stora Lundby *Nils Nilsson Kollinius*, död 1735. Av deras sex barn var dottern *Helena* gift med *tullkassören Lars Thuring*, senare tull- och accisinspektör och nämnd som innehavare av denna gård 1755. 1795 omtalas den som ”gamle inspektör Lars Thuringes ödetomt” och 1800 talas den om som *sadelmakare Jöns Borgs* uppbyggda stenhus ”står under byggnad”. Ägdes 1807 av sadelmakare Jöns Borgs änka.