

Andra roten, tomt 28

Kvarteret Varuhuset

Elfte roten 1637–57v

Kungsgatan mellan Västra Hamnen och

Femte roten 1657h–70

Korsgatan (samb.m. 1.62)

Kungsgatan 33

Erik Hansson klockare

1666–70 2.28

G 1670–81 1 tomt fri

Erik Hansson klockare bör inte ha avlidit många år efter 1681, ty den 25.8.1691 inkom några av hans barn (som kallade sig *Borgstedt*) och mågar i rätten och begärde slutlig uppgörelse arvingarna emellan, hänvisande till att de alla var myndiga och ”ej i så många år tvistat om arvet”. De som uppträdde i rätten var dottern *Karin*, mågarna handelsmannen *Knut Andersson (Barntman)* (gift med *Gro Eriksdotter*, först gift fiskhandlare *Nils Torkelsson* se 1.74), *hjulmakaren Conrad Trechow* och sonen klockaren *Hans Eriksson* (se 2.27) Man saknar i denna grupp sonen tullinspektorn i Varberg *Petter Borgstedt* och en son *Sven Eriksson*, som omtalas i sammanhang med sin syster *Gro Eriksdotter* i ett hälerimål.

Det är obekant, om Erik Hansson klockare var gift mer än en gång men klockaren Hans Erikssons mor hette *Karin Nilsson* med släkt i Stora Lundby, Vättle härad (se 2.27).

Hovslagaremästare Ulrik Scheffer

ägde gården åren 1690–94 – det är obekant, när han köpte den. Enligt uppgift hos Wilhelm Berg skulle 1690 *Knut Andersson* och rådmann *Jacob Herwegh* äga inteckning i den.

Förmodligen förhöll det sig så att *Ulrik Scheffer* aldrig förmådde betala den. varför den återtogs av Erik Hanssons arvingar.

Tullnären Petter Borgstedt

köpte gården av de övriga arvingarna för 300 d smt och lät uppbjuda den 14.6.1697, då den sades belägen på Kungsgatan ”mellan skeppar *Cornelius Berendtsson* i öster och mästare *Johan Guldsmid* i väster”

Smedmästare Erik Månsson Borg

övertog gården 1704 och pantsatte den 2.1.1707 till Gustavi kyrka ”gård på Konungsgatan mellan domkyrkoklockaren *Matthias Lignelius* i öster och *Johan Höberg guldsmid* i väster.” Erik Månsson Borgs tomt värderades 1715 till 150, huset till 400 och lösöret till 100 d smt: hos honom bodde *amiralitetslöjtnant Lars Collin* (lösöre 50 d smt) Smeden var död 1717, och arvingarna ägde gården 1717–21. En *gesäll Sven Knutsson Huus* omtalas 1717. Hyresgäster eller kanske rättare sagt inkvarteringar var *artillerilöjtnant Jonas Pijhlman och hans hustru Sara*,

”Kyrkoklensmeden” *Magnus Eriksson Borg*,

som var en av smedsönerna, hade ensam övertagit gården 1722, då tomten var avbränd. Han blev också innehavare av 1.62, då ödetomt (uppbud 29.3.1736). Han pantsatte 12.2.1743 gård ”mellan fattighusbokhållare Lundell i öster och Sven Bolins änka i väster” till *kaptenlöjtnant Axel Didrik Stålhandske* för lån av 400 d smt. Det sades 1749, att han var bror till Helge Borg (begr. 8.3.1741) Se 4.15, Värnamo.

Handlanden Thomas Pois

inropade på offentlig auktion 1746 för 2 900 d smt den gård, som uppbyggts på ödetomterna d.v.s. ”hus och gård med tillhörigheter i det stånd det nu befinnes” (uppbud 16.6.1746): Thomas Pois hade fått burskap som handelsman 25.5.1725.

Bouppteckningen efter packhusinspektören vid Ostindiska Kompaniet Thomas Pois, begr. 4.5.1753, upptog ganska mycket ostindiskt porslin, två tomter till Vallgatan och denna gård vid Kungsgatan. Han efterlämnade änkan *Catharina Greiff* och de tre sönerna *Georg, Nils och Jacob*. Georg Bogislaus Pois fyllde och betalade i Canton ”den Freden medföljande jungmannen Nicolaus Ekelunds förunte privilegiekista” (EIIb:46, 1748). Hans döda dotter *Margareta Elisabeth* omtalas i Chr begravningsbok den 27.1.1763 som ”von Sagered hereingeführt und in dem Kuhlichen Grabe eingsenkt worden”

Avlidne *J. (Jacob?) Pois* änka *Brita Pois* (begr. D 25.1.1754) sålde den 2.10.1753 för 4 000 d smt plus 200 d smt diskretion såväl gården på Kungsgatan som Vallgatetomterna till

Olof Rising,

känd som en synnerligen skicklig *urmakare*.

Vid första uppbudet den 9.4.1759 sades han ha köpt hus och gård uppå Kungsgatan emellan bagaren Ahlgrens hus å östra och juveleraren Ahrenbergs hus och gård å västra sidan tillika med tvenne ått Vallgatan belägna tomter emellan tunnbindaren Westdahls å östra och skepparen Stares hus och gård å västra sidan. Den 14.2.1757 pantade Olof Rising för lån av 2 000 d smt sin ograverade gård på Kungsgatan till sin svåger *Peter Brehmer Hermansson*. Olof Rising var gift med *Beata Hellstadia*, syster till *Maria Hellstadia*, död 9.2.1812, gift med *insp. Petter Brehmer*. Olof Rising hade först blivit urmakaremästare i Stockholm den 16.9.1747, sedan i Göteborg den 23.10.1748. Hans bror *urmakare Nils Rising* var tidvis bosatt i Uddevalla. Olof Rising avled barnlös 5.2.1783 (bou april 1784), då han ägde både denna gård på Kungsgatan och tomterna på Vallgatan, När hans änka *Beata Hellstadia* avled 26.7.1789 ägde hon hus och tomt på Kungsgatan mellan bagare Jonas Ahlgren i öster och juvelerare Ahrenberg i väster. 2.28.

I tomtöreslängden 1790 kallas denna gård ”Urmakaren Olof Risings änkas, nu handelsman Anders Holmelins (Holmlins) hus.” (uppbud 31.5.1790 av 2.28 och 1.62). Han ägde gården ännu 1800.

Tomtöreslängden 1807 talar om *logarvaren Jacob Zetterlöfs* ödetomt (uppbud 25.8.1806). Zetterlöf hade fått burskap 4.12.1789. Han sålde ödetomterna 2.28 och 1.62 30.4.1810 till *järnhandlare Erik Wennerholms änka Johanna* för vars fordran Anders Holmelin hade utmätts 4.1.1805.