

Andra roten, tomt 30

Kvarteret Varuhuset

Elfte roten 1637–57v

Kungsgatan mellan Västra Hamnen och

Femte roten 1657h–70

Korsgatan

Kungsgatan 29

Herr Nils Conrektor 1666–81

M1676

Han kallas i bakugnslängderna aldrig annat än ”herr Nils Conrektor” (vilket ibland också *Nicolaus Ramzius* i samma rote gör). Men det framgår på annat sätt, att det är *Nicolaus Petri Frolander* som avses. Han och hans första hustru (okänd till namnet men död den 31.3.1670) bebyggde tomt 1663. Nicolaus Petri Frolander blev rektor vid Göteborgs Gymnasium 1675, ledamot av konsistorium och konsistorienotarie. Han avled troligen 1691. En son i första äktenskapet *Johannes Frolander*, som var teol stud 1693 och som antagligen avled kort därefter, ärvde halva gården efter sin mor. Den andra halvan ärvdes av andra hustrun *Metta Jöransdotter*, dotter till rådmann *Jöran Henriksson*. Efter styvsonens död eller enligt tomtöreslängderna 1696–1710 ägde Metta Jöransdotter gården ensam.

En son till Nicolai Frolander, *Petrus Nicolai Frolander*, som disputerade i Åbo 1692 och blev kyrkoherde i Ö. Karup 1695, avled 1698 och var därigenom ur räkningen som arvtagare till gården. Han var gift med *Ester Starchelia*, som var änka efter företrädaren i Östra Karup *Jonas Andrae Tiliander*, död 1695.

Ensam om att ärva gården blev 1711 kollegan i Göteborg *Anders Frolander*. Efter studier i Lund, påbörjade 1702, blev han anställd vid skolan i Göteborg 1709. Han var gift första gången med *Maria Hök* (död 1728), andra gången med *Beata Carlman*, dotter till inspektör *Guwast Carlman och Ingeborg Fredriksdotter*. När han 1728 flyttade från Göteborg för att bli komminister i Myckleby, där han avled 1742, sålde han för 600 d smt gården i Göteborg till tygskrivaren vid artilleriet *Jonas Åkerman*.

När Jonas Åkerman sålde gården på Kungsgatan till *perukmakaren Abraham Fredriksson* (”mellan segelsömmaren mästare Christian Beckman å västra och skomakaren mästare Paul Sigströms hus å östra sidan”, uppbud 26.4.1762) sökte komminister Frolanders ene son förgäves få lösa gården med börsrätt. Denne *Andreas Frolander* var först tenngjutare, sedan skrivare i Ostindiska Kompaniet.

Abraham Fredriksson avled samma år gården köptes. Vid bouppteckningen 26.11.1764 sades hälften till gatan, vara bebyggd. Abraham Fredrikssons änka *Maria Diedriksson* gifte omkr 1765 om sig med *perukmakaren Anders Wikberg* (burskap 11.7.1766), som den 12.7.1775 till *härads-skrivare Wilhelm Lorentz Sjöberg* sålde hus och gård mellan handelsmannen Olof Ullgrens gård å västra och juveleraren Carl Petter Ahrenberg å östra (uppbud 24.7.1775). Perukmakare Anders Wikberg var 1785 bosatt 3.69.

Grannen i väster sades den 1.3.1784 vara landskamrer Magnus Prytz, då *handelsmannen Olof Andersson Hagman* uppbjöd den gård han den 12 febr. samma år hade köpt av häradsskrivare Wilhelm Lorentz Sjöberg och hans hustru *Maria*. Olof Hagman, född 1748, var 1768 handelsbetjänt hos firman Dahl och Spargren. Hade i 4 års tid tjänt hos handelsmannen Svebilus. Erhöll medlemskap i HS 1.9.1772 och burskap som handlande 30.10. s.å. Han avled redan 8.3.1788. Änka *Maria Gustava*, son *Peter Anders*.

Gården hade 1790 enligt tomtöreslängden övertagits av Olof Hagmans bror och kompanjon. *Jonas Hagman* (se 2.39), född 1759, död 1.9.1821. Bland de tomter och fastigheter, som Jonas Hagman efterlämnade, nämnes också ”hela den del av tomten nummer 30 i andra roten, som vid upprättandet av tomtkarteboken 1810 utgjorde nummer 30 i samma rote” (Berg I:2, 142).