

## Andra roten, tomt 31

### **Kvarteret Varuhuset**

Elfte roten 1637–57v

Femte roten 1657h–70

Nordöstra hörnet mellan Kungsgatan och  
Västra Hamnen

2.31 & 2.32 Kungsgatan 27 och Västra  
Hamngatan 12

---

### *Herr Börge Bonandri gård*

1670–75

När grannen söder om detta hörnhus 2.31 Petter Herbertsson snickare fick fastebrev på sin gård vid lilla västra hamnen 1673, sades grannhuset i norr vara herr Börge Bonandri gård. I bakugns-längderna omtalas aldrig *kyrkoherden i Bollebygd Bergerus Andrae Bonander*

(född i Bonared i Hyssna omkring 1603, död 78 år gammal 1681). Som kollega i trivialskolan kvitterade han i januari 1651 30 skäppor spannmål från Flundre härad (Fredén s 30). Enligt upp-gift från sonen *krigsprästen Andreas Bonander* 1681 hade fadern i 22 år varit kollega i Göteborgs skola och sedan förvaltat Bollebygds pastorat i 25, vilket skulle ge året 1656 för hans avflyttning från Göteborg. Här omtalas också *lektor Bengt Starinius*, död 1667 (son till kyrkoherde Magnus Petri Stercherus, kyrkoherde i Starrkärr och sonson till Petrus Johannis, även kyrkoherde där). Åbo på gården var 1673 *Jockum bakares* (Joakim Marcus) änka och 1674–75 värdshusvärd *Hans Tommesons änka*.

### *Stadsbudet Anders Svensson Holmer*

hade enligt tomtöreslängden 1676 övertagit gården. Tillsammans med *Lorentz Ekelunds* och *Nils Grefwes* hustrur utsågs hans hustru 1693 att värdera linkläder hos *Gottfried Meissner* – sådant betraktades som kvinnfolks göra. Den 15.9.1699 pantsatte stadsbudet Anders Svensson Holmer till Göteborgs husarma (enligt AIIb:4) ”mitt eget hus och grund belägit på Konungsgatan i hörnet emot svenska skolan”. Broder till Anders Svensson Holmer var troligen *befallningsmannen från Halland Olof Svensson Holmer*, omtalad i Göteborgs magistrats protokoll den 22.6.1682.

Anders Svensson Holmer avled troligen 1707 ty 1708 betalades tomtöret av mågen *stadsbudet Johan Roderström*, begr. 16.2.1714, gift med *Brita Andersdotter Holmer*. 1710 (Gbg mag prot s 33) vände sig stadsbudet Johan Roderström på Anders Svensson Holmers vägnar mot *Ephraim Habicht*. Det omtalades samma år, att Roderströms svåger *borgmästare Henrik Holmers* hustru just hade avlidit. Denne Henrik Holmer sökte 10.4.1700 tjänsten efter avlidne *J Blomberg*. Brita Holmer betalade 1714 tomtöre. Både tomt och hus värderades 1715 200 d smt vardera. 1717 bodde hos Roderströms fattiga änka *skrivaren Lorentz Ekman* under artilleriet och *rådman Simmings fattiga änka Maria Hall*.

Sedan huset brunnit 1721 sålde hustru Brita Holmer och *jungfru Helena Holmer* den 29.8.1726 ”tomt på Konungsgatan i hörnet gentemot herr Anders Frolanders hus i öster och änkan Ella Lil- liebergs tomt i söder” till borgaren Lars Sundbeck mot 200 d smt och diskretion (uppbud 26.9.1726). Det ingick i köpevillkoren, att när tomten åter bebyggdes skulle två kamrar inredas åt

Britta Holmer och hennes båda döttrar. – Kanske var den nämnda jungfru Helena Holmer identisk med den gamla sinnessjuka jungfrun Brita Helena Holmer, som sålde 7.76:s baktomt på Sillgatan 1734 (uppbud 22.3.1734). Försäljningen företogs av hennes bror, avskedad furir och gästgivare på Holm i Bohuslän.

Om skomakaren *Lars Sundbeck* (burskap 17.9.1720) berättar Wilhelm Berg, att han hade ett dyrbart bo och ofta var i penningknipa. Han hade 20.9.1719 av Nils Anterberg köpt v 1/2 1.71. Hans svärmoder begravdes 11.3.1740, hans hustru 10.6.1760. Hos borgaren Lars Sundbeck bodde 1730 *besökaren Johan Axling, konterfejaren Summer och 1755 bokbindaren Torsten Winberg*. Biskop Erik Benzelius föreslog den 4.3.1730 i konsistorium, att Sundbecks hus mitt emot gymnasiet skulle inköpas som logement till gymnasiet. Detta blev inte fallet, utan Sundbeck behöll gården till 1760, då han den 1 februari för 7 000 d smt och en diskretion av sidentyg till tvenne fruntimmerskoftor sålde gården till

*segelsömmaren och kompassmakaren Christian Beckman*

som ägde huset 1765. Han bördlöste 1768 2.46, Sidenväv. 1768. 1775 hade 2.31 övertagits av *handelsmannen Olof Ullgren*.

(Se 2/4 4.33, sålt den 12.1.1778) Olof Ullgren erhöll den 4.5.1762 intyg av Anders Gothéen, att han tjänat honom från Mikaeli 1751 till samma tid 1757 och följt honom på en resa till och från Kanton i Kina (EIIb:107 1764). Han erhöll den 4.4.1764 magistratens tillstånd till linhandel för linspånaders och vävnaders befordran i Västergötland och Mark. Burskap 12.10.1764. Antogs i HS 8.4.1766.

Tillsammans med sin hustru *Anna C Ödman* sålde Ullgren gården 2.31 den 23.12.1777 till *kofferdikaptenen Peter Homan*, Denne antogs i HS 6.10.1778, sedan han meddelat att han, som idkat sjöfart sedan unga år. nu hade tröttnat på detta yrke. Han hade gift sig i Göteborg och uppsagt burskap i Stockholm. Homan avled redan 25.7.1779. Homans änka *Barbara Helena Thuring*, (1749–1798) gifte 1780 om sig med *landskamrer Magnus Prytz* (1741–1793) Prytz nämnes som ägare 1784 men enligt tomtöreslängden 1785 hade gården då övertagits av *handelsman Friedrich Jansson* (burskap 11.7.1783). Hos Honom bodde 1786–87 *handelsmannen Petter Lamberg*. Friedrich Jansson var ägare 1795 men i tomtöreslängden 1800 hade han ersatts av sin änka *Christina Jansson*.

1807 års tomtöreslängd talar om borgaren Janssons änkas ödetomt.