

Andra roten, tomt 4

Kvarteret Vattenkällan

Fjortonde roten 1637–57v

Nordöstra hörnet mellan Kungsgatan 61
och Ö. Hamng.52

Sjunde roten 1657h–70

H. Swen Bengtsson R14 Efter 1641 2.4

1637–40, 1642–43, 1645–46, 1648–49, 1655: 5 mtl, 1641, 1644: 6 mtl, 1650–51: 4 mtl

M1676 1½, rådmann Sven Bengtsson 1670, änkan 1675–81

”Bruker allehanda handel” enl. borgarlängden 1639.

Enligt Fryxells Släktbok var rådmannen Sven Bengtsson, som var född 1.11.1592, son till kyrkoherden i Torestorp och prosten över Marks härad Bengt Svensson och Gunilla Torstensdotter, vars far var kyrkoherde i Istorp. Sven Bengtsson blev rådmann 1639 och avled den 7.2.1671. Han var gift med *Benedicta Lideman*, dotter till borgmästaren i Lidköping Bengt Håkansson Lideman. Han nämns i en restlängd från 1635 som en av arrendatorerna av Sävenäs landeri.

Den första gården måste rivras på grund av befästningsarbetena 1639–41 (Almquist I:835). Den andra gården var ett hörnhus väster om Anders glasmästares.

Det berättades i resolutionsboken den 21.2.1670, att rådmannen Sven Bengtsson hade fått två gårdar förbrända genom våld, varför han beviljades att låta fälla och hugga fyra ekar i stadens skog.

Claes Henningsson 1663: 1

Sven Bengtssons rådmannstjänst övertogs av sonen *Anders Svensson*, som redan 1670 tjänstgjorde i sin ålderstigne faders ställe. Men det var en annan son *Bengt Svensson* (född 30.6.1634, död 19.3.1683, borgmästare i Karlstad) och dottern *Carin Svensdotter*, som ärvde gården. Inneboende i gården var 1696 *Fredrik hovslagare* och 1710 *Hans Andersson*. Carin Svensdotter stod som ensam ägarinna 1709 och hade hos sig 1717 inneboende *gubernementsauditören Kock*, som skattade för tobak. *Auditören Printz* bodde i gården tillsammans med ägarinnan 1720.

Carin Svensdotter kallas ”gammal jungfru”, när hon begravdes i domkyrkoförsamlingen den 3.6.1729 och bouppteckningen samma år visar att hon ärvt ett rikt hem.

Huset såldes den 30.7.1729 av sterbhuset efter jungfru Carin Svensdotter år till *handelsmannen Börge eller Bergerus Hultman*

(begr. i tyska förs. 18.12.1734) och ägdes sedan t.o.m. 1738 av hans änka *Anna Cornelia Hjsing*. Hon köpte den 3.5.1748 hus och gård 7.20, kv. Köpmannen, som hon sålde 31.1.1772.

Handelsman David Blom lät den 2.8.1742 första gången uppbjuda avlidne handelsman Börge Hultmans hus och gård på Kungsgatan, som han köpt på offentlig auktion för 140 d smt. Han fick burskap 23.10.1741. Gården värderades 19.9.1745 vid bouppteckningen efter hans första *hustru Christina Palm* till hela 3 500 d smt. Genom detta äktenskap var han (enl. Berg II:1–2, 301) svåger till *Johan Jacob Rönnow*, som också var gift med en dotter till *Jonas Månsson Palm* och hans

hustru *Anna*. David Blom, som 1738–44 miste fyra barn och begravdes barnlös i domkyrkoförs. 1.11.1750, efterlämnade änkan *Anna Magdalena*.

Handlanden Petter Borgström, som sedan övertog gården bytte som ovan nämnts denna gård mot *handlanden Carl Jönssons* (Lars Björnssons gamla) gård 1753 (uppbud av bytet 4.6.s.å.).

Vid bytet 1753 sades den hela tomten ”belägen vid Ö. Hamnen i hörnet intill Konungsgatan på norra sidan, utmed vågmästaren Martin Gustavssons gård på söder sida” hålla i bredd till Ö. hamnen 36 fot och ha längden åt Konungsgatan 96 fot. Den halva tomten låg på Konungsgatan ”stående intill den hela tomten”.

Bouppteckningen den 11.9.1750 efter Carl Jönssons första hustru *Anna Maria Hjelmström*, dotter till *handlanden och skepparen Börge Andersson Hjelmström och Botilla Andersdotter Christman* visade en behållning av 13 766 d smt.

Enligt bouppteckningen efter handelsman Carl Jönsson, död 28.2.1769, hade förmögenheten vuxit till 97 619 daler, huset vid Östra Hamnen i hörnet av Kungsgatan värderades till 9 200 daler. 1792 vid bouppteckningen efter Carl Jönssons änka *Anna Maria Westerling*, död 9 april samma år, hade denna fastighet förminskats till två avbrända ödetomter vid Östra Hamnen näst intill kommissarie Winckler, värda 650 rdr specie. Vidare hade hon ägt fyra ödetomter, tidigare tillhöriga det Egmontska sterbhuset, inköpta av Carl Jönsson på auktion för 900 daler, därav två till Kungsgatan (2.10) och två till Vallgatan intill varandra (1.79). Dessa hade sedan förbudet mot att bygga med trä införts, ej kunnat bebyggas med annat än en brädbod. Änkan hade vidare ärvt den till 2 450 daler värderade hälften i sina avlidna föräldrars hus på Drottninggatan, hamn i Masthugget vid Smala vägen med åbyggnad, värderad till 5 100 daler m.m. (Berg I:2, 311).

1795–1807 *Handelsman Lars Claesson*