

Andra roten, tomt 41

Kvarteret Gymnasiet

Femte roten 1637–57

Första roten 1657–70

Hörnet av Kungsgatans södra sida och
Magasinsgatans östra sida

2.40 & 2.41 Kungsgatan 19, Magasins-
gatan 18

Norra delen av 2.41

Hans Hunck stenhuggare

1666–76, änkan 1678–81

G 1670–76, änkan 1677–81

Hans Hunck omtalas 1648–55 som bosatt i femte roten. Den 20.6.1647 gifte han sig med *Clara Davidsdotter* (Gift 1/ 3.11.1633 Chr med *Melcher Spönsetzer*, omtalad som krögare i fjärde roten 1639 men senare året före sin död – begr. 9.12.1644 i femte roten, där ”inhyses folk hos Melchior Spönsätters änka” omtalas 1646 och ”Clara Melchiors” 1647). Tydligt flyttade Hans Hunck in i sin hustrus gård.

Såväl genom styvmågen *Jürgen Graf* (g. 7.10.1655 med *Catharina Spönsetzer*) som genom styvsonen *Herman Spönsetzer* kom Hans Hunck stenhuggare in i hattmakarekretsar.

Den 21.10.1667 var Hans Hunck *kapten Johan Carl Kirchensteins* fullmäktige mot *Johan Weddinghuusen* ang. arvet efter *Kerstin Wisser*. Efter *Catharina Spönsetzers* död (begravd 17.11.1661) uppstod det ett konkurrensförhållande mellan *Jürgen Graf* och *Herman Spönsetzer*. Den 3.2.1673 uppvisade borgaren och hattmakaren mästare *Herman Spönsetzer* i rätten sin styvfaders *Hans Huncks* brev från *Skövde*, daterat den 27 januari, angående en tvist mellan *Hans Hunck* och mästare *Jürgen Grabe* (så stavas *Graf* stundom) om att *Hunck* av *Herman Spönsetzer* hade tillhandlat sig de hattar, som han hade med sig till *Skövde* marknad, varför *Hunck* av *Graf* stämplades som fuskare. *Jürgen Graf* hade upphissat andra där sammankomne mästare, så att *Hunck* förbjöds att sälja på marknaden: två gånger hade hans bod igenslagits. Nu begärde *Herman Spönsetzer* rättens hjälp. så att inte sådant skulle hända på andra marknader, där han kunde saluföra sina hattar genom sitt folk. – Det beslöts, att *Jürgen Graf* skulle varnas. – *Stenhuggaren Hans Hunck* avled den 7.2.1677 (begr. Chr den 15 febr), 58 år gammal.

Den 4.7.1679 uppvisades i rätten avlidne borgaren och stenhuggaren *Hans Huncks* efterleverska hustru *Clara Davidsdotters* och hustru *Elisabeth Clausdotters* ”bägge hederlige hustrur av gott namn och rykte” attester, att *Frau Armgott Prins* hade logerat hos *Clara* och hennes avlidne man 1663 (avgivna resp. 9. och 10.4.1677). Den 2.9.1680 anklagades hustru *Clara* stenhuggares för att ha hyst en främling av tartarisk nation. Hon slapp böter för sin fattigdoms skull.

När *Claes Arendtsson* den 3.2.1679 första gången lagbjöd hus och gård på *Konungsgatan*, som han köpt av *segelsömmaren Claus Johansson* för 245 rdr. så torde det röra sig om en gård på

västra. icke östra sidan om Magasinsgatan Möjligen kan denna gård på östra sidan om Magasinsgatan ha tillhört *skepparen Gregorius Möllenhauer*

Dagen före lagbjudningen den 3.2.1679 betalade Claus Arendtsson 5 rdr i huseköpspengar ("gör 5.16 d smt"). Den 15.5.1682 berättas, att *Olof Björnssons efterleverska* ägde farkosten *Tobias* med skepparen Claes Arendt. Den 25.8.1691 meddelades det i rätten, att skulle bli skeppare på *Patentia* i stället för Gregorius Möllenhauer. Claes Arendt avled kort därefter: han begravdes Chr 45 år gammal "an der Schwindsucht". Han hade den 17.9.1678 gift sig med *jungfru Margareta Graf*.

Det slumpade sig så, att skepparen Gregorius Möllenhauer, som den 7.6.1681 hade gift sig med fru *Anna Meijer* blev änklings året efter Claes Arendts död. Anna Meijer begravdes 14.4.1693. Redan den 13 augusti s.å. gifte Margareta Graf om sig med Gregorius Möllenhauer.

Detta äktenskap blev mycket kortvarigt. Den 25.2.1694 begravdes Gregorius Möllenhauer, som hade avlidit 46-årig i hetsig feber samtidigt som hans lille 2-åriga styvson Claus Arendt.

Därför kommer det sig, att man i tomtöreslängden finner följande ägare till 2.41:

1696–1713 *Claes Arendts änka Margareta Graf*. (Någon dotter Margareta till Jürgen Graf och Catharina Spönsetzer upptages ej i Christine födelsebok. Icke desto mindre ägdes gården 1696 av Margareta Graf. Var hon trots allt Jürgen Graf's dotter och hade ärvt gården?) "Sal Arendts Wittwe" avled i slutet av 1730. *Catharina Arendt* (gift 9.3.1714 med *klockaren Jacob Krafft*) och *Maria Arendt* sålde den 17.10.1732 gården på hörnet av Kungsgatan mellan Kapten Hjortsbergs hus (2.40) i väster och magister Fridelii trädgårdstomt i söder för 480 d kmt och 3 dukater (18 d kmt) till

fortifikationstimmerman Paul Engeleiter,

gift *Anna Elisabeth Ortman*, död 1741

Skräddaremästare Johan Friedrich Vogel

köpte den 11.21.1742 gården på Magasinsgatan på hörnet mellan Kungsgatan och framlidne magister Fridelii trädgård av timmermästare Paul Engleiter för 1 000 d smt plus diskretion.

Södra delen av 2.41

I tomtöres- och bakugnsängder upptages på 1670-talet

Nils Adrianssons ödetomt

Denne *Nils Adriansson Bann* omtalas i Göteborg från 1638 och "handlade med allehanda varor" enligt en borgarlängd från 1639. Han ägde gård vid Södra Hamngatan, som han 1672 avstod till sina kreditorer. Han avled någon gång mellan juli 1674 och september 1680. 1670 omtalas hans *måg Håkan Eilking*. Åbo på Nils Adrianssons tomt här var 1677–81 *stadskorpralen Anders i Lunden*. 1696 betecknas tomten som

Albrecht von Akerns trädgård. Denne, som avled 1707, disponerade tomten på rådman *Jacob von Akerns sterbhus* vägnar. Den omfattade 1696 1½ tomt. Trädgårdstomten övertogs 1714 av *sekreteraren, sedermera borgmästaren Håkan Ekman* (död 5.12.1719), vilken hade fått den i pant av Jacob von Akern.

Bouppteckningen efter Håkan Ekman 4.2.1720 upptar bl.a. en trädgård på Magasinsgatan mellan framlidne fänrik Söderman i söder och Claes Arendts (änka) i norr. Trädgården övertogs av

magister Sveno Fridelius,

gift med en dotterdotter till *Frans von Akern*. Den 20.9.1742 sålde Fridelii sterbhusintressenter trädgårdstomten till

trähandlaren och hökaren Johan H. Hermansson,

vars hus och gård på Magasinsgatan med inmurad bryggkittel samt en ödetomt på samma gata värderades 1745. Med ödetomten avses den gamla trädgården, som – kallad två tredjedels tomt – den 14.8.1746 för 250 d smt köptes av ägaren till Claes Arendts gamla tomt norr därom

skräddaremästare Johan Friedrich Vogel

Vid bouppteckningen efter skräddaren J. F. Vogels andra hustru *Catharina Hagberg* den 9.12.1747 ägde Vogel hus och tomt på Kungsgatan ”inköpt för några år sedan för 1000 daler men sedan reparerad” jämte en tillköpt 2/3 dels tomt, nu värd 1 500 daler, som 1750 övertogs av

amiralitetsfältskären Carl Fredrik Henrices och hans hustru Catharina Suhr, vilka 23.6.1756 sålde såväl hörnhuset som den där bredvid på Magasinsgatan belägna obebyggda tomten för 3 900 d smt till

hökareåldermannen Gunne Liedström

(uppbud 30.6.1760). Vid bou 23.1.1775 efter Liedströms hustru *Kersti Sigartsdotter Sjöberg* värderades fastigheten till 5 000 d smt. Liedström var ägare 1787 men 1790 hade gården ärvts av sonen

handelsmannen Erik Liedström.

som hade fått burskap 6.7.1781. Hans första hustru var *Johanna Fredrika Fernlöf*, död 8.10.1791, hans andra juveleraredottern *Anna Margareta Ahrenberg*. Erik Liedström avled inte förrän 22.3.1814, men 1800–02 kallas 2.41 i tomtöreslängden förre handlanden Erik Liedströms barns gård.