

## Andra roten, tomt 46

### *Kvarteret Sidenvävaren*

Elfte roten 1637–57v

Kungsgatan 17, Magasinsgatan 11

Första roten 1657h–70

---

*Anders Eriksson (Borgs) bryggares* (bou 10.2.1688, ½ 3.7, Klensmeden) hade skuldsatte svärsonen

*Borgaren Anders Gunnarsson*

som 1670 ägde två tomter här. Han hade förmått sin svåger (Anders Erikssons son) att skriva Anders Erikssons namn som borgen för en obligation till *Hector Loffman* på 100 rdr och 10 rdr årlig ränta men avslöjades, eftersom svärfadern inte kunde skriva, ”ej heller haver han något eget signäte”. Han tvingades därför av rätten den 31.12 1 479 att själv stå för sin skuld och på grund av skuld även till svågern *Erik Andersson Borg* i Stockholm sälja de båda sammanhängande tomtarna efter det att rätten den 5.10 1670 till värderingsman utsett Olof Tolleson, Bengt Arfvidsson och Hans Bengtsson. Köpare blev

*Claes Johansson segelmakare.*

också kallad fiskare, segelläggare (uppbud 16.2.1671). Denne var en ursprungligen välbeställd skutredare och ägare till flera gårdar i staden.

### **Östra delen av 2.46**

Den västligaste av tomtarna såldes 1679 till *skepparen Claes Arendtsson*, den östra pantsattes 19.8.1685 till *mäster Jürgen Schwartzkopfs barns förmyndare Gustaf v Akern*. Den 8.8.1688 kort före sin död (begr. 11.3.1689, änkan 17.8 s.å.) lånade Claes segelmakare av *biskop Daniel Wallerius* silver till pantsättning och lovade att återställa silvret plus ränta före årets slut ”så framt jag är en ärlig man”. Den 18.2.1689 erkände hans efterleverska och son *Petter Claesson* denna skuld. Gården övertogs av denne son

*Petter Claesson Fläderbom*

(bou 1.3.1697), som enligt magistraten den 23.5.1692 var av ”ringa villkor, ägde redan graverad egendom”. Trots uppbud 1699 på grund av pantsättning till *collega Jöns Arfwidsson* behöll Fläderboms änka *Britta Bengtsdotter* gården ännu 1703. Hennes dotter *Catharina Persdotter Fläderbom* medförde gården i sina två äktenskap. Första mannen var

*segelsömmaren Anders Zachrisson Brandt*, död 1711 (barn *Petter Brandt*, som blev guldsmed och dottern *Beata*, som gifte sig med *apotekaren i Uddevalla Johan Henrik Buschman* samt *Jöran Brandt*).

Catharina Persdotters andre man blev 1713

*Segelsömmaren Gregorius Beckman*

(burskap 1.2.1714). Efter hennes död 23.8.1728 sades gården på Kungsgatan vara värd 1 370 d smt. Beckman gifte 1729 om sig med *kopparslagaredottern Catharina Wohlfart* (född 1701, död i kräfte 1765), omgift omkring 1744 med

*segelmakare Carsten Gaijen,*

död 31.3.1768. Hans bror *Hans Gaijen* var borgare i Altona.

Under Gregorius Beckmans tid återförenades 1747 den väster härom liggande tomten med denna. Sedan Catharina Wohlfart avlidit såldes fastigheten på auktion den 21.1.1766 till

*kofferdikaptenen Anders Siögård.*

Den förefaller dock ha bördlösts av

*segelsömmaren Christian Beckman,*

som ägde gården 1768 och ännu 1795

*Handelsman Peter Gustaf Geijer*

ägde gården 1800–02 med *segelsömmaremästare Hans Engman* som hyresgäst. P. G. Geijer hade, innan han fick burskap 23.12.1797, i 12½ år tjänstgjort på sin senare svärfaders handelskontor

### **Västra delen av 2.46**

Som tidigare omtalats sålde Claes Johansson sin västligaste tomt 1679 för 275 rdr till

*båtsman, sedermera skeppare Claes Arendtsson.*

(uppbud 3.2.1679). När tomtöreslängderna börja 1696, hade Claes Arendtsson eller hans änka (nu änka också efter *skepparen Gregorius Möllenhauer*) avyttrat denna gård och änkan var i stället bosatt på östra sidan Magasinsgatan. Här bodde i stället

*Annika Ottedotter Schröder*

mor till *skepparen Isac Bengtsson* i Marstrand. I samband med att hon den 25.11.1697 testamenterade gården till sin ena dotter *Christina Bengtsdotter* och hennes blivande man *Olof Andersson Hög* berättade hon följande: hon hade haft fem barn, fyra med sin förre sal man *Bengt Nilsson skraddare* och ett med sin senare man *Erik Flint*. ”En son var längst genom döden afgången.” Tvenne söner var tillika med den senare mannen för något mer än sex år sedan ”åt främmande land förrest och mig uti ett bedrövligt och mer än 200 rdr skuld lämnat, och sedan aldrig hört av dem eller honom”. Av barnen levde nu utom Christina Bengtsdotter även segelmakaren *Petter Claesson Fläderboms änka Brita Bengtsdotter* (se ovan s. 1).

*Olof Andersson Hög*

pantsatte gården den 4.3.1701: den ägdes 1705–07 av hans änka, kallad *Christina Flint* (efter styvfadern Erik Flint)

Den såldes 4.3.1707 av *båtekarlen Anders Olsson* och säges då vara Kerstin Bengtsdotter och dess man Olof Högs hus mellan segelsömmaren Anders Brandt i öster och bleckslagaren Baltzar Stossenbergs i väster. Köpare var

*Båtekarlen Per Andersson,*

vars änka ägde gården 1731–32. Hon eller hennes dotter kan ha gift sig med *fyrverkaren Sven Enegren*, som övertog gården. Den såldes 3.7.1737 till ägaren av hörntomten i öster *Gregorius Beckman* och benämndes 1745 segelmakaren Gajens ödetomt. Se i övrigt ovan östra delen.