

Andra roten, tomt 49

Kvarteret Sidenvävaren

Elfte roten 1637–57v

Kungsgatan 13

Första roten 1657h–70

Kaserntorget 1

Lars Pehrsson båtsman

1666–67, änkan 1667–70

Hans änka torde vara den *Kerstin Assarsdotter*, som i senare tomtöreslängder 1671–72 kallas *Kerstin i Krokslätt*. Tillsammans med grannhustrun i väster änkan *Tora Pehrsson* begärde hon fasta på sin ägda tomt den 9.11.1668. Tora sade sig äga ”hörntomt väster vid Ekeskogen” (uppmätt 25.3.1661) och Kerstin Assarsdotter tomten därnäst intill på Kungsgatan (uppmätt 3.8.1658). Troligen gifte Kerstin Assarsdotter om sig med

Jon Andersson styckjunkare el Jon beskyttare, fri tomt

1673–81

Han måste ha avlidit före tomtlängdernas början 1696, ty då omtalas åter Kerstin i Krokslätt. Kerstin i Krokslätt lämnade obligation till banken den 17.5.1697 och pantsatte tomt på Kungsgatan mellan herr Jöns Arvidi i väster och Lars Lädertogares gård i öster. Banken uppbjöd gården 29.2.1699. Den säges då vara belägen på Kungsgatan mellan herr Jens Arfwidsson i väster och Lars (felskrivning för Olof) lädertogare i öster (se också 14.5.1697, AIIb:4).

Styrman Leonard Lauterback

köpte gården den 23.3.1700 på auktion och behöll den i 44 år. Han blev 1710 löjtnant vid amiralitetet. Han var 1726 kaptan och 1731 kaptanlöjtnant. 1709 (1709:573) avvittrade han sina två små barn. I 1717 års upphandlingslängd anger hans hustru heta *Elisabeth*. Han pantsatte gården (lik-som åtskilliga gånger till) 18.3.1721 och 11.7.1727, båda gångerna för lån av 100 d smt av *kaptan Wolmer Stålhandske* 1727 sades den vara en gård på Kungsgatan mellan mästare Jon Ljungquist i väster och mästare Niclas Vogel i öster. Bryngel Lindstedt, Hadelin och A Gillberg intygade 27.2.1745 (EIIb:34) att *sjömannen Rolof Berg* hade utbetalat hela köpeskillingen för avlidne skeppskaptanen Leonhard Lauterbacks gård. Kaptanen hade dött hos *köpman Johan Bergström*, som berättade att sterbhusnotarien Enander hade upptecknat och förseglat all kaptanen hos honom varande egendom med stadens sigill i sadelmakare Weddekings närvaro. Kaptanens måg *prästen Daniel Halbmeijer* hade kommit dit före hindersmässan och tillsammans med Enander upprättat inventarium.

Skepparen Rolof (Andersson) Berg

hade köpt gården av Leonard Lauterback den 12.3.1744 för 600 d smt (u. 27.8.1744). Han pantsatte den samma år till *assessorskan Brita Maria de Silentz*. Han fick burskap 14.11.1730, begr. D 1.2.1759, hustru begr. 28.5.1758, 6 barn begr. 1732–50. Köpuppbud Drottninggatan 28.2.1732. Han förlorade all sin egendom på fyra sjöresor Den tredje ägde rum på *ostindiska skeppet Swetzia*

på Bengalen med *skeppare Rattenborg* som kapten (EIIb:70, 6.5.1752), Säljuppbud Sillgatan 22.2.1762.

Kopparslagaremästare Johan Spång

ägde gården 1648–49. Han var bördig från Mühlhausen, burskap 10.10.1746. begr. Chr 8.3.1768, 65 år gammal, son Caspar begr. 23.10.1758. Gift 6.5.1746 med jungfru *Anna Greta Jörgensson*, begr. som änka 53 år gammal Chr 11.5.1770. Spång var bosatt 4.117. Arkaden 1750.

Gården såldes på auktion den 22.8.1749 för 1 201 d smt till

murmästare Johan Samuel Rancke som genast sålde den till

snickaremästare Jonas Cederquist,

ägare 1750–55 enligt tomtöreslängden. Han var älderman 1761. Hans hustru *Christina* var dotter till *skomakaremästare Carl Wikelund*, ägare till 1.31, Bisk., vilken gård Cederquist sålde 1760. Han köpte 2.123 av svärfadern och hans hustru Brita 1761.

Hökare Håkan Ekman (död 1767, änka Anna Maria) ägde gården 2.49 1760. Han köpte 7.73 på auktion 10.3.1774 efter Lars Tengberg.

Jungfru Anna Catharina Berg var ägare till 2.49 1765. Hon gifte sig med *hökaren Thore Tangren*, som 1667 var jungman i Ostindiska Kompaniets tjänst, när han ansökte om att få idka hökeri samt vinna burskap. De äldste ville inte bifalla ansökan, eftersom Tangren icke hade visat, att han var borgarson eller att han tjänat hos någon borgare ett enda år. Tore Tangren hade i sin ansökan berättat, att han farit tre resor med Ostindiska Kompaniets skepp, den sista med *Riksens Ständer*. Han hade gift sig med *Anna Catharina Rolofsdotter Berg* och blivit ägare av den av svärföräldrarna tidigare ägda gården 2.49, som hustrun bördat från hökaren Håkan Ekman (EIIb:119, 17.1.1767). Han kallas hökare vid säljuppbud 2.49 1774.

Makarna sålde halva gården den 5.3.1771 till

Bleckslagare Johan Stolpe

(uppbud 17.3.1774). Han köpte den andra hälften den 24.1.1773: sammanlagda köpeskillingen var 2 850 d smt. Han var född 1746 och avled 15.8.1791. Hans änka *Fredrika Bremer* (dotter till *bagare Carl Fredrik Bremer och Cornelia Hall*) gifte om sig med

bleckslagare Carl Fredrik Schildt (död 10.3.1815), som ägde gården vid branden 1804. Säljuppbud ödetomterna 2.49–50 15.8.1808.

Senare uppbud av 2.49

se 2.50.