

Andra roten, tomt 54

Utanför kvartersindelningen

Tomter utanför kvartersindelningen utstakade 1670.

Väster om Ekelundsgatan mellan Vallgatan och Kungsgatan.

Efter branden den 1.11.1804 inköpt av staden och utlagd till friplats.

2.54–59 utlagda till gata

Anders i Skultorp ("Corporal" överstruket) 1671–73

Stadskorporalen 1674

Stadskorporal Anders Olssons hustru

1677 M1676 "en kronans konstapel" 1/2 tomt

1670 hade magistraten låtit utstaka sex halva små tomter på västra sidan om Ekelundsgatan mellan Vallgatan och Kungsgatan på mark, som tidigare ej hade varit bebyggd. Sålunda erhöll .8.1670 stadskorporalen Anders Olofsson – som förefaller att ha varit identisk med ovannämnde Anders i Skultorp – en "hörnetomt under ekeskogen på söder om dessa, som nyligen upplåtits till Valentin trädgårdsmästare och Jöns däledragare till Vallgatan belägen". Enligt en uppgift given 1681 om Jöran Kankelbergs markförvärv ägdes stadskorporalens tomt då av hans barn. Magistratsprotokollet 25.6.1688 omtalar, att avlidne Anders i Skultorps omyndiga barns gård under Ekeskogen skulle värderas av borgarna *Sven Pihl, Claes Engelke och Oluf Lädertogare*.

För alla dessa små tomter är ägareföljden oviss, eftersom uppgifterna tryter.

Enligt tomtöreslängden 1696 hade gården före 1696 övertagits av *Nils glasmästare*. När glasmästareämbetet inrättades fullständigt den 4.12.1699 enligt rättsprotokollen utsågs mästern *Nils Svensson* till ålderman och *mäster Henrik Matthiesson* till bisittare, Nils Svensson fick burskap 11.5.1699.

1717 omtalas Nils glasmästare och han och hans hustru *Ingrid Larsdotter* som "fattige och uthgamle". Möjligen var glasmästaren identisk med den Nils Svensson som till *visitören Bertell Bock* för lån av 31 d smt pantsatte sin fasta egendom under ekeskogen "sydost uth belägen" (vittnen *Carl Simberg, Carl Kock*) (Se Wilhelm Berg: Samlingar till Göteborgs historia sid 307).

Enrolleringskonstapeln och styrmannen Hans Silius bodde också i gården 1717 tillsammans med sin hustru *Karin Andersdotter* (felskrivning för Eriksdotter? se nedan) samt änkan Karin Persdotter, "fattig och sjuk". Hans Silius gjorde 1718 ett misslyckat försök att köpa granngården norr härom. Vid bouppteckningen efter hans hustru *Karin Eriksdotter* den 11.5.1726 berättades det, att han hade vistats utrikes sedan 1720 och att man ej visste, om han ännu levde. Hans Silius står emellertid skriven för denna gård 1723–24, hans änka 1725. Bouppteckningen 1726 upptager

gård på Vallgatan, värd 295 d smt. Sonen *Anders Silius* betalar tomtöret 1726–28 (Se Berg II:9–10, 246).

Den 25.8.1735 uppbjöds första gången avlidna hustru Karin Eriksdotters hus och gård, som *korporalen Olof Öh(r)nsvala* bebodde. Hans hustru *Ingrid Svensdotter* begravdes 21.10.1730. Gården skulle försäljas på auktion till gälds och skulds betalande.

Nästa ägare blev borgaren *Olof Larsson Kullman* (d.ä.) Han blev famnmätare 18.4.1747 (enl. Berg II:5–6, 410) Han köpte även granngården norr härom (2.55) men sålde den strax före sin död (begr. 15.3.1751, bou 29.8.1751), då han efterlämnade hus och gård på Ekelundsgatan, värd 800 d smt, och *änkan Margareta Johannesdotter*. Han hade en yngre namne: 1777 förklarade sig borgaren *Olof Larsson Kullman* (d.y.) vara en gammal stadens invånare och hade därför dragit stadens honom pålagda onera i 21 års tid. Han hade icke haft andra näringsmedel än vad han ”med arbetande och annor Strapagie för de handlande här i staden kunnat sig förvärva”. Han hade nu dagligen genom ålder och krämpor blivit mer och mer försvagad. Han ville efterträda den nu avlidne famnmätaren Erik Andersson etc – Var denne Olof Larsson Kullman d.y. sonson till den förstnämnde? (EIIb:31, 13.4.1777)

1755 var *ostindiefararen Jacob Sjöström* ägare av 2.54 liksom 1765–85 hans änka.

Hon efterföljdes av *hökaren och salteribokhållaren Claes Godhe*, död den 23.10.1797. Han hade fått burskap 26.6.1778. Han efterlämnade enligt bou 1.12.1797 hus och gård nummer 2.54–55 i hörnet av Ekelunds- och Vallgatorna, som såldes på auktion för resp. 1 000 rdr och 983:16 rdr, vidare frälsehemmanet Eken, ett helt mantal i Källered. 1789 hade han och *Anders Wallstedt* ägt hälften var i en vagnbod vid Hästetorget (Berg II:3–4, 413).

Den nämnda auktionen ägde rum den 22.5.1798 på begäran av Claes Godhes *änka Christina*, mågen *traktören Matthias Blom* och de omyndigas förmyndare *handelsman Olof Wohlfahrt*. Men änkan stod för gården i tomtöreslängden 1800 efterträdd 1802 av *vaktmästaren Matthias Blom*. Efter branden lades tomterna 2.54–59 ut till friplats.