

Andra roten, tomt 97

Utanför kvartersindelningen

Otrilleberget

Sörliden

Nils Svensson timmerman och hans hustru Maria Persdotter bodde tidigare 2.59. De bebodde 1717 denna gård, som inte förekommer i 1715 års skattningslängd. Nils Svensson var enrollerad av artilleriet.

1717 försvarade Nils Svensson timmermans hustru Maria Persdotter i brev sin man emot anklagelserna från en ryttare och hans kamrater för att ha förgripit sig mot Kungl. Maj:t. Ryttaren hade vid Hålegårdsporten köpt sex makrillar, som han hade velat betala med mynttecken men Nils Svensson hade förklarat dessa icke vara konungens mynt. Ryttaren tillhörde ryttmästare Fikenboms kompani.

Ett flertal personer vittnade: *Smeden Anders Ahlboms hustru Ingrid Mattsdotter, Jonas Lindgren, Lars Lindquists änka hustru Maria Nilsson* m.fl. Nils Svensson hade fattat ryttaren i bröstet och sagt: drag för tusende djävlar med dina mynttecken.

Det vittnades om att Nils Svensson hade varit huvudyr sedan han kom hem från Kungl. Maj:ts tjänst i Karlskrona 1716 enligt grannarna *Sigrid Torstensdotter, Karin Andersdotter, Henrik Ekbohm, Sven Semborg, Per Sveder, Israel Ek och Gregorius Beckman*.

Nils Svensson Timmermans änka omtalas 1722, varefter det förefaller som om hon hade gift om sig med trädgårdsmästare Lars Håkansson, vars hustru omtalas heta Maria Persdotter. Gården på Kvarnberget mellan skepparen Johan Lindbergs hus och gård i söder och Per Nilsson vävares änka i norr lagbjöds 21.6.1725 av *visitören Bartel Bock* för en skuldfordran av 70 d smt, som Nils Svenssons änka Maria Persdotter skaffat sig genom pantsättning till Bartel Bock 19.11.1722.

1725 värderas trädgårdsmästare Lars Håkanssons gård på Otterhällan mellan skeppare Johan Lindberg i söder och Per Nilsson vävares hus i norr. Samma år talas i tomtöreslängden om Nils Svenssons kreditorers hus, som artillerikonstapeln Magnus Holm hade inropat på auktion.

Den 25.2.1744 företogs bouppteckning efter f.d. artillerikarlen Magnus Holms avlidna hustru Brita Persdotter. Makarna hade ägt ett litet hus med tomt på Otterhällan mellan rustmästare Klingberg och Jacob repslagares hus, värt 120 d smt. Nästa år benämnes gården i tomtöreslängden ”avskedade artillerikarlen Magnus Holms gård, som nu tillhör underskulden Alex Gillberg”.

1750 var Salomon Blomberg ägare. Han hade varit kvartermästare vid den senare indragna Bohusländska skvadronens södra kompani och erhöll avsked 1720. Den 10.7.1727 fick han burskap som handelsman och blev till slut gillesbud för handelsgillet.

Den 13.1.1750 lånade Salomon Blomberg och hans hustru Margareta Lind 300 d smt av *buntmakare Lars Qwiding*. De pantsatte sin lilla gård på Kungsgatan under skogen mellan rustmästare Nils Klingberg å södra sidan och repslagare Jacob Pettersson å norra samt löseegendom. Margareta Lind var dotter till *handl. Jacob Lind och Catarina Torsson*. Den 8.1.1752 begärde kvartermästare Salomon Blomberg i brev från Gårda bevis av magistraten om sitt välförhållande. Han tänkte hos Kungl. Maj:t söka hjälp för sin ålderdom på grund av sin tjänst hos Kungl. Maj:t

(EIIb:69). 4.5.1752 berättade *löjtnant Jacob Lind* att han antagit avskedade kvartermästaren Salomon Blomberg till hjälp vid sina bruk men att de kommit oense (EIIb:74).

Bouppteckningen efter Salomon Blomberg 1760 visar en stuga med kök och en liten hage samt gårdsrum på Otterhällan mellan änkan Ingeborg Dimberg i söder och repslagare Jacob Pettersson i norr, 316:22 d smt. Margareta Lind efterlevde.

Arbetskarlen Anders Hallberg ägde gården 1765 men hade redan 1768 avlöst av båtekarlen Hans Torstensson. Hallberg är inte något ovanligt namn, varför det kan vara osäkert om denne husägare är identisk med den Anders Hallberg, som var född 6.9.1719 i Garnisonsförsamlingen som son till artillerihantlangaren Arvid Hallberg och Anna Haraldsdotter.

Båtekarlen Hans Torstensson avled 7.11.1789 (bou 4.3.1790). Han ägde då hus och tomt på Liden av Otterhällan ovanför Lasarettet mellan hökare Holmquist i söder och Jon Frisk i norr nummer 97 och efterlämnade änkan *Christina Fullström*.

Redan 1785 ägde emellertid båtekarlen Olof Norberg en fjärdedel av gården. Så också 1790.

Änkan Christina Torstensson ägde 1795–1800 och hennes arvingar 1801 fram till branden 1804 trefjärdedelar av 2.97. Den övriga fjärdedelen ägdes under samma tid av båtekarlen Erik Tornblad (från 1802 kallad ”förra båtekarlen”).

2.97 var 1807 ”Järnhandlare A M Lundgrens ödetomt”.

Senare uppbud av 2.97

murges L M Liljegren	9.9.1850
bolaget Francke och Braune	9.11.1857
modellsvarvare Olof Andersson	14.5.1860