

Tredje roten, tomt 17

Kvarteret Klensmeden

Femtonde roten 1637–57v

Östra Hamnen

Sjunde roten 1657h–70

Kungsgatan 54 – Ö Hamngatan 50 B

Anders Amonsson R15, 1637: Herr Anders Amundsson Var?

1637, 1642: 3 mtl, 1638, 1641, 1645–46, 1648: 3 mtl, 1643–44, 1647, 1655: 5 mtl, 1649–54: 6 mtl

Rådmannen Anders Amundsson

1637–74. änkan 1675–81

Gustavi tomtöreslängd 1670–75.

änkan 1676–81, tre tomter

Man finner Anders Amundsson först som häradsskrivare i Sävedals härad, en befattning, som han innehade från 1624 och troligen till dess han blev rådmän 1636.

Fröding (GÄH) har utförligt skildrat den uppslitande äktenskapstvisten, som i hela sju år pågick mellan Anders Amundsson och hans hustru *Gertrud Olofsdotter*, som var dotter till *rådsförvanten Olof Torsson och hans hustru Cecilia Bånge* och syster till *hauptmannen på Läckö Tore Olofsson, adlad Ollonberg*, samt brorsdotter till *presidenten Nils Börgessons* hustru. Det skall endast nämnas, att då det den 19.4.1638 hölls en extraordinarie rättegång med anledning av Kungl. Maj:ts remiss till Göta hovrätt av rättens behandling av ärendet den 10.12.1637 får man i magistratens protokoll belägg för en del genealogiska uppgifter i traditionell litteratur. Då vittnade Gertrud Olofsdotters moster *Christina Andersdotter Bånge* samt talades om dennas broder *Lars Bånges hustru Brigitta Bryntesdotter* (senare omgift rådmän *Johannes Petreus*). Vidare vittnade Anders Amundssons halvsystem *Christina Eriksdotter* och ingavs en attest av hans andra syster *Margareta Amundsdotter*, som tydligen inte var bosatt i Göteborg. Att Anders Amundssons närmaste granne var *Åleta Joen Torssons* får man veta av en pikant berättelse av en 19 år gammal skolperson *Johannes Christophori*, som tillsammans med *Jost Hanssons skrivare Olof Nilsson* hade haft sitt härbärke hos Åleta. Olof Nilsson skulle vid sina hemliga möten med Gertrud Olofsdotter ha begagnat sig av en lönngång från Åletas gård och in i Anders Amundssons hus och det talades den 23.4.1638 om ett löst bräde på Åletas hemlighus. Därmed kunde också *Bengt Börgessons dräng Bengt Mikaelsson* vittna. Anders Amundsson jävade som en lögnare sin tjänare *Simon Simonsson*, som var vid pass 20 år gammal, men rätten tillät honom att vittna.

Den 9.12.1637 nämndes Gertrud Olofsdotters värjeskvinnor vara:

hustru Karin Peders,

hustru Karin Hans Esbjörnssons,

hustru Elin Bengt Nilssons,

hustru Margareta Jacobs,

hustru Karin Björn Gaddes,

hustru Åleta Jon Torssons,

hustru Kerstin Lars Bånges,

hustru Anna Germunds,

hustru Elin Mauritz.

hustru Kerstin Jörans samt

hustru Margareta Peder skräddeares.

Uppenbarligen nämndes en bror till Anders Amundsson den 28.2.1638, då det vid rätten behandlades *ryttmästaren Nils Anderssons* krav på sal *Jacob Amundsson*. Anders Amundsson tillfrågades om dennes affärer. Jacob Amundsson hade efterlämnat hustru och barn.

Anders Amundsson avled den 22.7.1675 och begravdes i norra delen av Gustavi kyrkas kor (nr 9). Hans hustru Gertrud Olofsdotter blev 1692 efter 15 veckors bisättning begravd i samma grav, som därefter ärvdes av den Sinclairska släkten. Anders Amundssons dotter *Anna* var första gången gift med *överste Anders Sinclair*, död 1689 och begravd i Anders Amundssons grav.

Två söner till Anders Amundsson kan nämnas: *Jöran Andersson*, vilken vid rätten den 22.4.1678 representerades av sin svåger överste Sinclair. Vidare *Amund Andersson*, vilken vid skilda tillfällen. bl.a. 29.11.1666, Gbg RR – nämnes som handelsman i Hamburg.

Handelsmannen Hans Svensson Böker

lät den 16.3.1691 andra gången lagbjuda hus och gård beläget på Kungsgatan vid Östra lilla Hamnen i hörnet mellan handelsmannen Ephraim Habichts gård (3.16) å norra sidan och Anders Håkanssons gård å östra sidan, vilken han tillhandlat sig av fordom handelsmannen Anders Amundssons änka och arvingar för 1 500 d smt (uppbud 9.3.1691) Huset var identiskt med vad som i 1715 års tomtöreslängd betecknades med nummer 18 i tredje roten (hörnet av Östra Hamngatan och Kungsgatan (= i många år Bräutigams konditori)

Hans Svensson Böker blev 1696 kaptan för femte kompaniet av borgerskapets kår. 1702 älderman för köpmansgillet och 15.3.1706 rådman efter *David Amija*. Han var också arrendator av Kvibergsnäs. Hans första hustru *Helena Bieder* var dotter till *rådman Per Haraldsson Bieder*. Vid sin död 23.11.1718 efterlämnade han änkan *Maria Elers*, dotter till den 1663 avlidne *handlaren Johan Elers*.

Sonen Per Hansson Böker

(1673–1741), som 1708 hade erhållit burskap som handlande, ägde 1730 den nordligaste delen. Hans änka *Brigitta Gothenia* (1677–1745) var kyrkoherdedotter från Värö. Efter hennes död såldes ”hus och gård på Östra Hamnen mellan handl Sven Böker och kaptan von Schaffrath med inmurad bryggpanna och tapeter i två rum” den 19.3.1745 till

handelsmannen Sven Hansson Böker,

I bou efter Brigitta Gothenia uppräknas rummen i huset: kammaren vid köket (med stor kista), salen till gatan, överrummen, dagligstugan och svalen.

Bou efter Sven Hansson Böker företogs 15.1.1750. Detta hus, som befann sig under ett tak med den även av Sven Böker ägda hörngården 3.18 söder härom övertogs då av mågen

handelsmannen Petter Lauterbach,

som 1735 hade varit handelsbetjänt hos *Hieronymus Nissen* och tio år därefter 16.12.1740 fick burskap som handlande. Bouppteckningen efter honom visade en behållning av endast 25 d smt. Gift 1/ 1.5.1744 med *jungfru Agneta Janssen*. Hon avled i barnsäng, ännu ej 25 år, begr. Chr 3.10.1746. Peter Lauterbachs andra hustru och änka *Helena Maria Böker* gifte före 1762 om sig med

handelsmannen Jonas Ericsson,

död 13.9.1798 utan barn. Han står för gården 1787 men 1790 har gården övertagits av

handelsmannen Wilhelm Lauterbach

(1754–1809, död ogift), kallad f.d. handelsman 1800. Han ägde 1801 det grundmurade stenhuset 3.17, Klensm., som köptes av

handl Johan Anders Bolin (uppbud 13.4.1807)