

Tredje roten, tomt 22

Kvarteret Snusmalaren

Tionde roten 1637–57 v

Kyrkogatan mellan Östra Hamnen och
Korsgatan

Sjätte roten 1657 h–70

Gunne skräddare R10 1637: 2 mtl

Ambjörn skräddare R10

1639, 1644–45, 1647, 1650–53: 2 mtl, 1640, 1642, 1646, 1648–49, 1654–55: 3 mtl, 1641, 1643: 4 mtl

En barnflicka hos Ambjörn skräddare.

Olof Rasmusson snicker hos Ambjörn skrädder R10

Sven Larsson R10 1648: 2 mtl (= Sven smålänning 1649?)

(Jfr Sven Larsson Böker?)

Sven smålänning (hos Ambjörn skräddare) R10 1649: ?

Ambjörn skräddare var under de sista åren också rotemästare. Han efterföljdes av sin änka 1659–62.

Matthis snickare R10 1647: 1 mtl

Börge smedh R10 1637: 1 mtl. Jfr Börge Pedersson på samma plats i längden 1641 *Börge Pedersson* 1641: 2 mtl.

”huusqwinfolk” 1637: 1 mtl

Hans Olsson R10

1642:3. 1643: 2 mtl Hans Olssons änka R10 1644–45?

Anna Jönsdotter R10 1646 Anna Hans Olssons R10 1647

Erik Hindriksson R10

1640: 3 mtl, 1641: 4 mtl

Erik Henriks Enkia R10 1642:2 (Omgift *Söfring Nilsson*)

Jöns Jönsson R10 1648: 2 mtl

Ambjörn skredder 1657: 1, 1658: 3, änkan 1659–61: 2 1662: 1

Erik Ambjörnsson skräddare 1663: 1, 1665–70

Den 13.3.1679 krävdes Erik Ambjörnsson skräddare av *Torkel Carlsson skräddare*, som fordrade 567 d kmt (kapital och intresse sammanräknade). Samtidigt begärde Tore Ambjörnsson som förmyndare för sin syster, att Erik inte skulle sälja gården utan att systemen fick sin ägda femtedel i försäljningssumman. En bortavarande systers intressen skulle bevakas av *Måns Pedersson skräd-*

dare. Till värderingsmän för gården på Kyrkogatan utsågs *Olof Larsson Böker*, *Jöns Nilsson och Peder Månsson*. Trots upprepade anmaningar lyckades inte Erik Ambjörnsson betala sin skuld till Torkel skraddare, varför denne tilldömdes gården. Den 21.10.1679? lät

Erik Persson Lung hattmakare

(1676–78, 1681, M1676 utan tomt)

första gången lagbjuda skraddaren Erik Ambjörnssons hus och gård, som han för 200 rdr tillhandlat sig av Torkel skraddare. Hattmakaren bodde här redan 1676, innan han köpte huset 1679. Hans hustru *Kerstin Eriksdotter* var styvdotter till *Jöran Graf*. Efter Erik Jungs död följde en uppgörelse mellan hans kreditorer den 19.10.1693. Bland dessa nämnes Måns Persson skraddares pupill N.N. Ambjörnsdotter – det är ett tecken på att huset inte ännu var tillfullo betalt. Ende vilige köpare sades vara

hattmakaren Melchior Christian Giese

(född 1645, burskap 10.7.1683). Erik hattmakares omyndiga barn tillerkändes betalningen.

Melchior Christian hattmakare omtalas med Christian som enda förnamn i skattningslängden 1715 (tomt 200, hus 160, lösöre 300 d smt). Han var besittare av gården ännu vid sin död. Han gifte sig 1/ 30.5.1683 med *fru Altie Ottkens*, *skepparen Fredrik Janssons änka*; 2/ 13.7.1684 med *jungfru Helena Schröder* (begr. Chr 18.8.1710). I detta äktenskap dottern *Ellika* (döpt till *Altie* den 10.7, 1686, 13.3.1706 gift hattmakare Gudmund el. Gottfried Jungberg). Hennes styvmoder var Gieses tredje hustru *Cajsa Cock* (*kallad Maria Kock* i upphandlingslängden 1717, där det sägs att hon hade ”sletne och brukade bourdalou-skärp, som hädanefter inte skulle brukas, om det skulle betalas något därför”).

I ett testamente 5.7.1721 skrev Melchior Christian Giese och hans hustru Cajsa Cock, att eftersom hans dotter Ellika Giese (1684–1754) – också kallad Altje – i ett tidigare testamente fått en anseelig hemgift i möderne (efter Helena Schröder), så tillät inte deras villkor, att hon i fäderne erhöill hans avbrända tomt på Kyrkogatan, värderad 400 d smt. Efter faderns död skulle Ellika och hennes man ej besvära Cajsa Cock; om styvmodern avled först skulle Ellikas bror och syster utfå arv. Melchior Christian Giese avled vid 85 års ålder och begravdes Chr 2.7.1730.

Trots testamentet 1721 pantsatte Ellikas man *hattmakaren Gudmund Jungberg* (1668–1738), tidigare ägare av 1.77, Herrnh., den 24.3.1722 för lån av 200 d smt av *Sebastian Tham* till sin husbyggnads fotsättande hus och tomt, som Gudmund Jungberg sade sig ha fått av sin käre svärfader. Grannar sades vara sal herr Wennerstierna i öster och herr Anders Liedbom i väster.

Bouppteckningen 30.5.1739 efter Gudmund Jungberg anger behållningen blott till 379 d 30 öre smt: grannarna till huset på Kyrkogatan, värderat till 1 250 d smt anges vara Hieronymus Nissens bakgård och Anders Larsson Liedbom. Huset var försett med två inmurade kittlar – en färg- och en valkkittel.

Hattmakareänkan Ellika eller Altie Jungberg bodde kvar i gården 1750. Hon avled 1754, begr. 69 år gammal den 9 juli, enligt vad som påstods i kyrkboken av ”Gram und Sorge” (”grämelse och sorg”) över att hennes gård hade frändömts henne. Hennes arvingar var *hattmakaremästarna Christian, Peter och Gottfried Jungberg* och mågarna *hattmakarna David Kempher och Andreas Weiss*. Hus och gård på Kyrkogatan emellan fru kommerserådinnan Brigitta Sahlgrens bakgård i ö. och buntmakare Landquists gård i v. med två inmurade kopparkittlar och en stålgröta inropades för 2 034 d 16 öre smt av

guldsmeden Johan Christoffer Jungmarker

(född 1721, burskap 4.12.1752. Jungmarker (omtalad i EIIb:133, 15.3.1769) ägde 1765 blott övervåningen, vilken efter 1771 övertogs av *amiralitetskammardrängen Jonas Gustafsson* (se 10.5, Klädespr., 10.18, Göta kanal). Dennes arvingar ägde den 1780.

Grosshandlare Jonas Andersson Sernström (från Särestad i Västergötland), död 3.7.1818 var innehavare av övervåningen 1785–87. Enligt HS 20.10.1774 hade han tjänat 11¾ år hos Carl Limmerhult, hos Petter P Ekman junior 3 år, handelsman Benjamin H Bratt 2 år. Erhöll burskap 28.4.1775. Han var gift med *Anna Maria Bagge*, dotter till *handl Eliaser Bagge* och *Catharina Bauch*. Sernström testamenterade 25 000 rdr till en pensionsfond för fattiga köpmansänkor i Göteborg. Han var bosatt 5.21, Frim., 1790 (säljuppbud 11.4.1796)

Ullhandlare Nils Collander Johansson ägde undervåningen. HS 28.4.1763, då det uppges att han i tolv års tid hade tjänat avlidne handelsman Herndal (se 3.19). Burskap 10.6.1763. Han hade 1764–69 bolag tillsammans med *Hans Borgman*. Undervåningen kallas 1790 Nils Collander Johanssons kreditorers egendom. Den inropades 13.4.1790 av *magister Anders Collander* för 301 rdr specie.

Handelsman Peter Conrad Rolluf (1764–1803) bör ha ägt hela gården. HS 11.4.1786 burskap 4..8.1786. Rolluf sålde till *handl Peter Grönberg* (uppbud 2.12.1799). Denne var gift *Lovisa Albertina Müller*, änka efter hans kompanjon *Olof O. Jacobsson* (född i Karlshamn 1764, död barnlös 1800. Hon avled död barnlös 24.6.1813, då makarna ägde ½ i Torskogs bruk och hus och tomt nr 5.63 vid Norra Hamngatan. Handelssocieteten 22.3.1791, burskap 16.12.1791. Han hade arbetat hos A J Andrén i fyra och hos J A Lamberg och Son i nio år.

1807 var 3.22 liksom 3.23 *handelsman Anders Nystedts* ödetomt (uppbud 2.1.1804)

Senare uppbud är gemensamma med 3.23: se denna tomt.