

Tredje roten, tomt 3

Kvarteret Klensmeden

Femtonde roten 1637–57v

Kyrkogatan 41 nära Östra vallen

Sjunde roten 1657h–70

Per Andersson båtkarl R15 1643: 2 mtl

Per Carlsson 1661–62: 1

Rafwel Persson

Kontributionslängderna 1656–57, 1666–73 Gustavi tomtöreslängder 1670–81

Han omtalas den 29.4.1669 som *kontrollören vid stadsvågen* Ragwald Persson. Troligen var det samme Ragwald Persson, som 1650–54 bodde i rote 14 och 1655 i rote 17.

Den 19.4.1667 krävde *överstelöjtnanten Påfwelfelts* fullmäktige *Hans Persson Gadd* Ragwald Persson för kläde och råg och en riksdaler, som han hade lånat i Stockholm. Ragwald Persson ansåg sig befriad från denna skuldfordran genom sin flitiga uppvaktning och den oförtrutna tjänst, som han hade gjort överstelöjtnanten under trettioåtta veckors tid och ansåg sig meriterad för än mer betalning med hänsyn till att han hade sönderslitit och fördärvat sina kläder i överstelöjtnantens tjänst och slutligen blivit tvungen att utge en obligation för sitt trångmåls skull.

Vid överrätten den 21.11.1667 vände sig Ragwald Persson mot sin svägerska hustru *Annika Claesdotter*, som förhöll honom inventarium över hans svärmoder *Nellike Claes Hennings d.y. efterleverskas* egendom. Men Claes Henning d.y. var styvfader till Ragwald Perssons hustru *Engel Johansdotter*: Nellike var tidigare gift *Johan Welloms* (se RR 11.7.1650).

Ragwald Persson anges som kronobetjänt 1676. I 1674 års bakugnslängd kallas han av misstag *Påfwel Persson*.

Vid överrätten den 1.3.1687 berättade sig en hustru *Karin Jonsdotter* ha köpt halvparten av en tomt, varuti avlidne Ragwald Perssons barn ägde den andra hälften. Hon begärde nu att få tillträda barnens hälft mot reda pengar, som hon redan föregående höst hade levererat på rådhuset till stadsfiskal Bengt Hylthenius. *Smeden Olof Eriksson*, som satt som hyresman på denna hälft, var tillsagd att flytta till påsk. En av Ragwalds barn, dottern *Johanna Ragwaldsdotter*, ville skaffa penningar för att utlösa Karin Jonsdotter och erhöll med Karins samtycke dilation till pingst med detta.

Ragwalds halva tomt ägdes 1696 av *Bengt Helges änka*, 1698–1707 av *Karin väverska* och 1708–17 av *Jonas Bengtsson stadstimmerman*, som möjligen kan vara den som 1715 kallades *Jonas Wallner*, då gården värderades till 160 d smt och lösöret till 20. Jonas eller Jonas stadstjännares Wallners änka hade 1717 krogen *Neglickan* och många inneboende: *hantlangaren i artilleriet Lars Ekling* med sin hustru *Ingebor Amundsdotter*, stadsbåtsmannen och *båtekarlen Töres Jonsson* och *stadsbåtsmannen Tore Persson* med hustru *Anna Bengtsdotter*.

Skeppar Anders (Larsson?, burskap 17.1.1702?) *Swart* hade övertagit gården 1720. Han anges 1723 ha farit utrikes som båtsman. Hans hustru ägde gården 1730 men hade 1733 avlöst av *hökaren Petter Nyman* (burskap 30.10.1731, begr. D 5.9.1740) och denne i sin tur 1740 av

murgesällen Anders Andersson Ryding

(*Röding*, begr. 6.5.1761). Vid bouppteckning 13.2.1752 efter Rydings hustru *Johanna Persdotter* (begr. 22.5.1751) styvdotter till *skomakare Erik Löfgren* i 3.4) ägde han hus och tomt på Kyrkogatan vid vallen mellan skomakare Löfgren i väster och båtekarlen Olof Rasmussons änka i öster, 854 d smt, som han var innehavare av ännu 1760.

Näste ägare var *pottmakaren Johan Baltzar Boensch* (1702–70). Han fick burskap som krukmakare 7.7.1741, ett yrke, som han 1766 hade övergivit för att bli krögare. Hans första hustru, död i ”an der rothen Ruhr” (begr. Chr 21.7.1741). I bou efter hans andra hustru *Catharina Christina Wiese* (född 1717, död i huvudros 48 år gammal, begr. Chr 3.7.1765) upptages ”hus på Kyrkogatan upp emot vallen”. I tomtöreslängden 1765 lyder skrivningen: ”Pottmakaren Boensch men bör rätterligen heta underskulden Joh Hindr Udström”: den senare gifte sig den 11.2.1766 med Boenschs och Catharina Christina Wieses dotter *Ulrika Lovisa Boensch*.

Tydiligen ägdes gården gemensamt av Udström och Boensch, ty efter den senares död 1770 begärde hans änka *Rebecka Termänder* och stadsvaktmästare Joh. Hindr. Udström auktion på gården. Den inropades för 1 405 d smt av madame Rebecka Termänder den 27.6.1771. Hon överlät gården på sin systerson *hattmakare Håkan Termänder* och erhöll då en inteckning i gården, som från 2.3.1774 överläts på stadens fattighus – Udström köpte hus och gård på Köpmangatan (uppbud 18.12.1786; se 6.39).

Håkan Termänder avled 1781 och hans änka *Margareta* var innehavare 1787. *Hattmakaren Isac Bolling* ägde gården 1790, efter branden som ödetomt 1795–1800. Liksom efterföljande tomter ägdes den 1802–6 av *faktor Ifwar Thorerus* och kallas 1807 *E P Odenii* änkas hus (liksom nummer 4 och 7/18 av 3.5. (3.2 är hennes tomt).

Senare uppbud av 3.3

Se 3.2.