

Tredje roten, tomt 68

Kvarteret Bokhållaren

Åttonde roten 1637–57

Kyrkogatans norra sida mellan Östra
Hamnen och Korsgatan

Tredje roten 1657–70

Torsten Remsnidare

1637: 5 mtl, 1638, 1640–42: 4 mtl, 1639: 3 mtl, 1643: 1 mtl

Torsten Remsnidares änka 1644: 1 mtl

Torsten Remsnidares dotter 1645: 1 mtl

Nils Andersson hos Torsten Remsnidare 1639: 2 mtl

Henrik klensmed 1639: 2 mtl

Enda uppgiften om Torsten remsnidare är läget i skattelängden mellan Lars Andersson Muus och Jörgen skotte

Olof Jonsson. Cronans båtsman

1648: 2 mtl, 1649: 1 mtl

Arfved Larsson 1650: 2 mtl

Börta Larssons måg 1641: 1 mtl

Lars Andersson Muus ägde senare ytterligare denna tomt utöver 3.67 och hade troligen övertagit denna. Den ägdes 1696–1721 av

Sven Nilsson Muus

född cirka 1650 (son till Nils Svensson Muus, gift Gunla Svendsdotter, se 3.67), begr. D 27.4.1721. Han hade 26.11.1689 fått burskap som handelsman och förordnades den 13.5.1704 till uppsyningsman över vrakningen av lin och hampa. Enligt bouppteckningen den 16.9.1721 översteg skulderna tillgångarna. Hans gård på Kyrkogatan angav ligga mellan Gudmund Svenssons gård i väster och tenngjutare Anders Winberg i öster.

I oktober 1700 lät han begrava ett av sina barn i *Olof Johanssons* grav, som han lovat lösa. Han avvittrade den 15.10.1710 (se bou 1710:602) efter sin första hustru *Annika Gudmundsdotter*, syster till kyrkoherden i Harplinge Lars Götherström, för att gifta om sig med *Annika Hansdotter* (bou i jan 1713), vars syster *Margareta* var gift med *Johan Pettersson*. Hans tredje hustru *Kerstin Persdotter*, efterlevde honom. Barnen i första äktenskapet var: *Gudmund*, *Gunilla*, *Nils*, *Lars*, *Anna Greta*, *Britta* och *Catharina*. Gunilla (Gundla) ärvde Annika Gudmundsdotters stolrum den 15.4.1708. Sedan hon ”flött från staden” övertogs detta stolrum den 8.10.1714 av hennes svägerska Gudmund Svensson Muus hustru Marta (el. Margareta) Bengtsdotter. Anna Margareta fick ärva styvmoderns stolrum 12.12.1712. Sonen

Gudmund Svensson

född c:a 1688, död före 1744, lånade den 10.4.1714 av Gustavi församlings kyrkovärdar *Frans Schröder* och *Olof Persson (Ekmarck)* för att av sin fader Sven Nilsson Muus inlösa den gård 3.67 denne hade ärvt efter sin sal mor Gunla Svendsdotter belägen intill denna hans egen å östra och brännvinsbrännare Jacob Kraffts gård å västra sidan. Cautionister för lånet var *Jacob Prunck* och *Mäster Melchior Graaf*.

Upphandlingslängden 1717 omtalar Gudmund Svenssons första hustru *Marta (el. Margareta Bengtsdotter)* (begr. 30.12.1719), syster till *dannemannen Bengt Bengtsson*. Samma grannar som 1714 omtalas i bouppteckningen efter henne den 2.6.1720.

Äldste sonen i första äktenskapet *Bengt*, kallade sig *Götherström* efter sin farmor Annika Gudmundsdotters bror *kyrkoherde Lars Götherström*. Hans helsyskon var *Anna Catharina och Andreas*, som var blev hattmakaregesäll. I dec. 1744 – ett år efter faderns död – var Anna Catharina ännu ogift. Hon skrev till magistraten och begärde att denne skulle förordna *perukmakaren Petter Ahlman* och *skomakaremästare Andreas Kieller* till förmyndare att bevaka hennes fäderne- och modernearv.

Ett par dagar efter bouppteckningen efter första hustrun – den 6.6.1720 – gifte Gudmund Svensson om sig med *Catarina Buchwald*, döpt 19.7.1700, begravd 1.4.1768, dotter till kammakaremäster Gottlob Buchwald, död 1722 och hans hustru Christina, född omkr. 1670, död 1729.

I detta äktenskap föddes *Sven Friedrich, Gottlob, Jacob, Carl Dietrich, Peter, Niclas Johannes och Laurentius*. (Om Niclas. Sven Friedrich och Carl Dietrich: se 4.32)

Alla barnen (utom Petter) kallades i bouppteckningen efter fadern 1744 *Gudmundsson* men antog senare namnet *Svensson*.

Icke heller Gudmund Svensson kallade sig själv Muus. Han hade i sigillet S.G. Han ärvde denna gård 3.68 efter föräldrarna 1723 och sålde 1727 3.67 till Nils Rommel. Men tomtöreslängden 1730 talar ännu om ”framlidne Sven Muus tomt”.

Enligt RR-prot. 14.5.1726 (EIIb:5) ingav *överskulden Smedmarck* räkning på de penningar som utfallit på Gudmund Svenssons egendom. Borgaren Gudmund Svensson betecknas i riksgäldskontorets längd för 1734 som fattig och säges 1735 ha avstått sin egendom till kreditörerna. Han kvarstår dock i tomtöreslängderna som ägare 1737–41. Längden 1645 talar om hans änka. 1753 kallas hon ”oförmögen och näringslös”: där bor också sonen Niclas Svensson (se [ovan](#) om familjenamnet).

Köpmannen Gudmund Svenssons fattiga änka har 1759 skaffat sig bod:Niclas Svensson är bodbetjänt och bodflickan heter *Susanna Ström*. I gården bor också sonen *sadelmakaregesällen Lorentz Svensson*.

Sedan Gudmund Svenssons änka Catharina Buchwald avlidit vintern 1768 ägdes gården av hennes arvingar däribland ännu 1785 av

”förre handelsman Sven Friedrich Svensson utan näring”

Men före 1790 hade gården inköpts av

körsnären Sven Liedman (Lidman, Lietman)

som sedan mars 1784 var ägare av granngården i öster 3.69. Den ägdes dock 1795 av grannen i väster *skräddaren Samuel Fiedler* och 1800–02 till hälften av honom och till hälften av *borgaren Liedströms* änka. Skräddaren Samuel Fiedlers änka ägde 1807 alla tre tomterna 3.67–69.

Senare uppbud av 3.68--70

handl Fredrik Lundgren 11.2.1839

bokhållare A F Nilsson 6.2.1865