

Tredje roten, tomt 7

Kvarteret Klensmeden

Femtonde roten 1637–57v

Kyrkogatan 37

Sjunde roten 1657h–70

Sträckan Östra vällen, Östra hamnen.

Anders Erichsson den unge, senare Anders (Ersson) bryggare

1637–38: 4 mtl, 1639–42: 2 mtl, 1643: 3 mtl, 1644–55

1656, 1657: 2, 1658: 6, 1659–61: 2½, 1662–81

Han fordrades den 17.1.1649 i kämnärsrätten efter räkning av *rådman Anders Amundsson* på 125 rdr kmt för malt och humle. Anders Eriksson tillstod skulden. *Jöran Larsson* krävde i underrätten den 7.7.1652 3 rdr av *Anders Ersson* i hans egenskap av borgen för *Måns Bengtsson i Syrby* i Flundre härad Som bryggare förekommer han i gillesprotokollen 1661–80. Han var bisittare i bryggaregillet.

Boupppteckning efter Anders Erichsson, vars söner kallade sig Borg, företogs den 10.2.1688 – hustrun hade begravts 1680 (se Gbg 1688:224).

Gården värderades till 420 d smt. Av rummen omtalas; stora nattstugan med ett bord. mindre kammaren, spiskammaren, nattstugan över källaren och brygghuset, 13 holländska tavlor i svarta ramar upptogs tillsammans till 1 d 7 öre smt.

Utom ”trenne dottermän”: *borgaren Anders Gunnarsson*, ev. *tullnären Olof Wassman* och borgaren *Anders Svensson Kruse* efterlämnade han sönerna

Erik Andersson Borg, *guvernementskamrerare i Ingermanland*, död 1713, *sonen adlades Borg* (se Elgenstierna).

Kammarskrivare Lars Andersson Borg (adlad Adelpborg), begr. 26.4.1719, förd som fånge till Köpenhamn 1676 men utlöst efter ett halvt år, kontrollör vid Stora Sjötullen i Hälsingborg (Bergström nr 114).

Tore Andersson Borg, student i Lund 1669, där han blev magister, rektor i Landskrona 1674, i Halmstad 1677, sägs ha av sagt sig sysslan 1697.

(Sjöström)

Saltmätare Erik Andersson

lät den 4 nov. 1689 lagbjuda hus och gård beläget på Kyrkogatan mellan sal Engelbrekt skomakares i öster och Mårten Anderssons gård i väster, som han köpt av sal Anders Erikssons arvingar för 230 rdr. Han kvarbodde ännu 1720 (ibm där Peter Söderberg). Tomten värderades 1715 till 150, huset till 360 och lösöret till 500 d smt (mycket mer än grannarnas). Hustrun anges 1717 heta Malin Andersdotter. Inneboende är fänriksänkan *Helena Odelström* om vilken det noteras: ”Faderns bröd och villkor slätte.”

1730 ägdes gården – och en tredjedel av den av rustmästare Bergståcks änka ägda gården öster härom av fänrik Anders Feuerhabers änka Helena Eriksdotter (Odelström?, jfr ovan): hon var

syskonbarn med bonden Anders Jonsson i Dansered. I bouppteckningen efter Anders Feuerhaber 16.11.1732 upptages hus och gård på Kyrkogatan mellan Anders Beckman i väster och soldat Thore Helsing i öster, (Berg II:3-4, 307) Helena Eriksdotter gifte om sig med fältväbeln Christoffer Meijer (var död 1737) som till

J Hillebrand sålde framtomten av gården (Gbg hj II s. 283), vilken av denne pantsattes den 17.12.1733 till *tegelslagaremästare Truls Torsson* för lån av 300 d smt. Baktomten stannade i makarna Meijers ägo. varför bouppteckningen efter Helena Eriksdotter 16.11.1742 upptar 156:21 1/3 d smt, därav hälften (bakgården) i hus och tomt på Kyrkogatan mellan båtekarlen Anders Beckmans änka i väster och hökare Nils Strömgrens änka i öster.

Baktomten såldes på auktion till okänd köpare för 164 d smt. Den 19.1.1748 köptes den för 301 d smt av Nils Svensson järndragare (bou 26.6.1749) och ärvdes av dennas änka Brita Thorin, ägare ännu 1787.

Framtomten ägdes 1737 av besökaren Erik Norling och inköptes den 6.4.1738 för 300 d smt av linnevävaremästare Simon Dahlgren, som erhöll burskap 21.4.1741. Enligt bou 28.7.1744 efterlämnade han hälften i hus och gård på Kyrkogatan mellan båtkarlsänkan Bengta Beck och Jonas Ljungquist till sin änka Ingeborg Wessborg (bou 1763), omgift med linnevävare Casper Drefwe (bou 7.10.1755) efter vars död gården betecknas som ”en halv gammal gård med hus till gatan” (Berg II:3-4, 101 och 157).

Gården ärvdes av Ingeborg Wessborgs dotter med Simon Dahlgren Anna Catharina Dahlgren, gift med snickare Johan Zimmerman, född 1733, efter vars död 1773 först nålmakaren Jacob Timell sedan 1786 hans änka blev innehavare. Ägare av hela gården var 1790-95 boktryckare Samuel Norberg. Tillsammans med tomt 3.8 bildade denna tomt 3.7 år 1800 vagnmakaren Westrings ödetomt och upptages 1801-07 av handelsman Aron Ullmans bodar.

Anders Eriksson (den unge) skomaker R15 3.7

1638-41, 1646-47, 1650-51 2 mantal, 1642-43, 1652-55 3 mtl, 1644-45: 1 mtl, 1656: 3.4 1657v:2 (VII), 1659-63: 1, 1666-70 3.8 v el ö Jfr Anders Ersson bryggare och kontrollera tomt-nummer och vilkendera, som kallas den unge Christoffer, fältväbel (var död 1737), gift med änkan efter fänrik Anders Feuerhaber som 1730 ägde 3.7, vilkens framtomt av Meijer såldes till J Hillebrand.