

Tredje roten, tomt 75

Kvarteret Värnamo

Femtonde roten 1637–87

Sjunde roten 1657–70

Kyrkogatans norra sida Ö. Hamngatan –
nuvarande Fredsgatan

Måns Reersson dragare R15 3.75

1637: 3 mtl, 1638–39, 1655: 1 mtl, 1640–52, 1654: 2 mtl, 1656:–18 1657:–9 (VII), 1657h: 16

Det bör vara denna tomt eller den väster härom, som 1637–57 beboddes av *Måns Rearsson dragare*.

Jöns smed R15 1647: 1 mtl, 1650–51: 2 mtl

Sven, kronans båtsman R15 1649:1?

Joen Riss soldat R15 1649:1?

Ungefär här bodde en

Jacob saltmåler

1656: -26 1657: -13 3.75

och *Sven Torstensson*

1660–63: ½

Tomten tycks därefter med naborätt ha inköpts av *Berge Anfastsson glasmästare*.

Sven Månsson Timmerman

1668, M1676: 1 tomt

Gustavi tomtöreslängder: *Sven Brask* 1670

Sven Månsson timmerman 1671–81

Sven Brask Timmerman lagbjöd den 23.6.1670 en gård han köpt av grannen i öster *Berge Anfastsson glasmästare* för 80 rdr 22.11.1698 pantsatte *Sven Månsson timmerman* hus och gård på Kyrkogatan ”mellan *Berge Anfastssons* änkas i öster och *Sven Bötters* arvingars i väster”. Cautionister för lånet var *Jöns Marcusson* och *Lars Persson*. Vid förnyat lån den 2.9.1701 undertecknade även *Sven Månssons* hustru *Kerstin Jönsdotter*. En bouppteckning 1701 omtalade att *kofferdibåtsmannen Nils Svensson i Haga* mist sin hustru *Ragnilla Svensdotter*, dotter till *Sven Månsson timmerman* och *Kerstin Jönsdotter*. Enda dotter var sexåriga *Kerstin Nilsson*. Vid bouppteckningen var svärmodern och skräddaren *Ambjörn Andersson Borg* närvarande.

Värderingsmän den 7.5.1706 av sal. timmermannen *Sven Månssons* och hans hustru *Kerstin Jönsdotters* hus och tomt var *Sven Lake*, *Sven Nilsson Muus*, *Abraham Schmitt* och *Erik Andersson saltmätare* till 280 d smt. Denna gård 3.75 såldes därefter av mågen, nu kallad *Nils Svensson Kierrman*, för 300 d smt till den nämnde *åldermannen för skräddarna Ambjörn Andersson Borg* (bosatt 3.12), som den 8.6.1708 lagbjöd sal *Sven Månsson timmermans* hus och gård på Kyrko-

gatan mellan skomakaren Bengt Miöö och båtsman Lars Pehrssons hus och gårdar, hållandes i längden 78 och i bredden 24 fot. Ambjörn skräddare förekommer själv inte i tomtöreslängderna som ägare till gården utan tycks ha köpt gården till sin dotter *Maria* i hans första äktenskap med *tunnbindaren Sven Olufsson holländares* dotter *Trina* el. *Catarina*. 1708 bor här *Anders Sahlbom hattmakare* och fr.o.m. 1709

skomakaren Erik Persson Hall,

vars gård 1715 hade tomtvärdet 150 d smt och byggnadsvärdet 160 d smt. Han bor i gården 1717 med sin hustru *Maria Ambjörnsdotter, gesällen Olof Berg* och *läregossarna Nils Persson, Sven Siggesson och Anders Persson*. 1730 hade han *gesällerna Axel Olofsson Hall* och *läregossen Per Håkansson*. Bouppteckning efter honom företogs 10.12.1734. Han efterlämnade hus och gård på Kyrkogatan mellan Hans Larsson i öster och skomakare Olof Lund i väster, värderat till 210 daler. Hans änka *Maria Borg* gifte om sig med

skomakaren Olof Smitt,

som står som innehavare 1737. Han hade fått burskap 7.9.1736. Han efterlämnade enligt bouppteckning 6.7.1746 ett litet hus med tomt på Kyrkogatan mellan skomakare Olof Lund i väster och Anders Kiellers hus i öster, merendels nederruttet och alldeles fördärvat, värderat till 203 d smt. En dotter var gift med *färgare Axel Häger*, död 20.2.1768 (hans första gifte).- Ett år-1745 – står gården skriven på *skomakaren Anders Kieller*.

Skomakaren Jöns Ekling

meddelade i en skrivelse till magistraten (E Iib:10) att han hade fått skomakareämbetets tillstånd att slå sig ned i Göteborg till professionens idkande. Han var sinnad att ingå äktenskap med avlidne mästare Erik Halls dotter (d.v.s. Olof Smitts styvdotter *Catarina Hall*). Enligt en annan årshandling daterad 10.10.1646 berättar Jöns Ekling, att han hade inlöst sin sal svärfaders skomakaren mästare Olof Smitts hus och gård på Kyrkogatan. Sedan han blev skomakaremästare hade han lejt hus av sin broder *borgaren Jonas Ekling* på Kungsgatan (Denne kallas i samma volym EII: 1746 f.d. borgaren, nuvarande gästgivaren Jonas Ekling).

Den 22.8.1746 pantsatte Jöns Ekling för lån av 200 d smt gården till *kaptan Svensson*. Han fick burskap som skomakaremästare 18.9.1747. En ny pantsättning ägde rum 20.6.1752. Jöns Ekling avled barnlös i augusti 1776. Enligt bouppteckningen den 20.1.1777 efterlämnade han hus och gård på Kyrkogatan: en del av tomten var obebyggd.

Gården såldes för 1 500 d smt av hans änka *Catarina Hall* till *skräddaregesällen Claes Petter Odenius* på det villkoret, att hon under sin livstid skulle få bebo en kammare i undervåningen bakom köket.

Claes Petter och *Vincent Odenius* företog två pantsättningar av gården: den första 16.2.1779 för 600 d smt till *skomakareäldeerman Peter Engquist*, den andra den 21.6.1782 för en skuld på 900 d smt till *hökaren Börge Söderström*. 1795 och ännu 1802 kallas 3.75 skräddaren *Odenii* ödetomt: som nämnts övertogs den därefter tillsammans med 3.74 och 3.76 av *bagaren Joh. A. Jansson*.

Senare uppbud av 3.75

Häradshövding Carl Engelblom lagbjöd 25.7.1836 3.74–76 och *handlanden Anders Leffler* och *handlaren Gustaf Leopold Leffler* tomterna 3.75–76 resp. den 23.1.1837 och den 25.6.1855.