

## Tredje roten, tomt 80

### **Kvarteret Perukmakaren**

Femtonde roten 1637–87

Kyrkogatans norra sida

Sjunde roten 1657–70

Hörnet av nuvarande Fredsgatan

3.80, 3.81 Kyrkogatan 56, Fredsgatan 8

---

Thore Erichsson eller Tol bryggare R15 3.80

1637, 1639: 2 mtl, 1638, 1640–41: 3 mtl

Tore bryggares Enkia Karin Tores R15 1642, 1645–47: 2 mtl

Karin Tols 1648 R15: 2 mtl (även i accislängderna) 1666–79

*Unge Anders murmästare* R15 (1642 och 1648 hos Karin Tols)

1638, 1642, 1645–47: 2 mtl, 1643–44: 3 mtl, 1648: 1 mtl

Hos *Karin Tols* 1648: *Udh Larsson* nedan 1648

I kämnärsrätten krävde *herr Anders Amundsson* Tol bryggares änka 6.9.1643. Efter hustru Karin Tores begäran förordnades i överrätten den 5.7.1666 *accismästaren Anders Bengtsson, Måns Timmerman* och *Anders i Ugglum* till att värdera hennes gård belägen vid Nya Porten här i staden. Hennes två söner skulle avvittas. En av dem var kanske *Anders Torsson* (i bakugnslängden 1666–67).

(*Insp. Krok* åbo 1676)

### *Anders Svensson Kruse*

1679 (åbo)–81, hade anställd piga enligt tjänstehjonslängd 1688.

Han var möjligen son till en *Sven Kruse*, vars änka i oktober 1695 erhöll attest om sitt ograverade hus och gård på Torggatan. 1677–78 var han bosatt 8.14 v (Perukmakaren). Tillsammans med *Olof Olofsson*, *Simon Didriksson (skeppsbyggmästare)* *Johan Persson bryggare* och *Björn Nilsson* vände han sig 22.2.1682 i rätten mot *Pierre Bax* (genom *Johan Gotherus*).

*Anders Kruses* änka *Gunilla Kruse*, omtalad 1696 i tomtöreslängden), sålde 12.12.1713 hus och gård på Kyrkogatan mellan skomakaren *Anders Bruse* i väster och änkan *Ingrid Eriksdotter* i öster till

*skräddaren Erik Ahlin*

för 700 d smt och 10 dalers diskretion.

Hon uppställde vidare villkoret att hon under sin livstid skulle få bebo en kammare över gatuboden och där närmast invid erhålla ett nödortfigt vedrum (fasta 27.10.1722.). Den 27.2.1708 hade *Erik Ahlin* som skräddaregesäll anledning att besvära sig över skräet hos magistraten (EIIa:20). Burskap som skräddaremästare erhöll han den 13.2.1711. Han pantsatte den 27.9.1715 gården till Göteborgs hospital för lån av 150 d smt. 1730 hade han *lönedrängen Olof Asp* och *läregossen*

*Olof Andersson*. 1735 omtalas hans *gesäll Bengt Granberg*. *Lönedrängen Sven Larsson* hos Erik Ahlin hade enligt avkortningslängden 1735 betalt sina utskylder hos sin *mästare Sven Åman* i Borås. Erik Ahlin delade både denna och gården väster härom 3.79 med *skomakaren Jonas Liedvall* 1737.

Erik Ahlin avled i februari 1741. Då hade han redan mist båda sina hustrur. Den första Christina Usbeck, som var dotter till *tenngjutaremästare Claes Usbeck*, död 1692, hade han gift sig med den 16.10.1739. Även den andra hette Christina. Enligt bouppteckningen 28.1.1743 ägde Erik Ahlin hus på Kyrkogatan mellan skomakare Casten Steinbachs hus i väster och stadsbåtsman Erik Strömberg i öster, vilket hus jämte brygg- och bakredskap han den 16.10.1739 hade uppdragit åt mågen

*skepparen Boij Didrichsson*

och hans hustru Anna Maja Ahlin. "Boij Dircks" skrev den 13.5.1740 till magistraten, att han på befallning av sina redare skulle anträda en resa. Innan dess ville han beklaga sig över de dryga inkvarteringsavgifter han hade för *lärefyrverkaren Timnell* (som efterträtt *Espelund*). Han hade köpt gården av sin svärfader mäster Erik Ahlin, som redan hade varit skattedragare i 33 år och som var "helt maktlös". Erik Ahlin hade visserligen en *gesäll* men hade "stundom något att göra och under tiden alls intet". Brodern (?) *skepparen Johannes (Jean) Didrichsson* bodde hos Boij 1741 och 1753.

1755 delar överstyrman Boij Didriksson gården med *skräddaren Arfwed Sahlgren*, redan bosatt där 1753, då han kallas "fattig". I brev till magistraten den 2.2.1744 som *skräddaregesäll* berättade att han äntligen av ämbetet erhållit löfte att få bli befördrad till *mästare* och slå sig ned i staden (EIIb:33). Burskap fick han 10.10.1746.

Omkring 1759–60 nämnes

*tunnbindaren Lars Sundberg*

som ägare eller hyresgäst av denna gård bl.a. när hans granne i väster *klädesmakaren Haupt* klagar över hans byggnaders höjd. I en skrift till magistraten den 27.6.1768 (EIIb:130) berättar hans änka *Ingeborg Sundberg* att hennes man *tunnbindaremästare Lars Sundberg* för någon tid sedan hade avlidit. Han hade varit förmyndare för *avlidne styrmannen vid Ostindiska Kompaniet Johan Holms* äldsta efterlämnade dotter *Johanna Elisabeth Holm*. Hon föreslog, att bagaren Hans Gewalt förordnades i mannens ställe

I tomtöreslängden 1765 upptas just

*bagaren Hans Gewalt*

som ägare till halva gården. Halva 3.80 ägdes av

*skräddaremästare Georg Printz,*

som var född 1718. Han fick burskap 20.9.1751 och blev ålderman och riksdagsman 1771. Vid bouppteckningen 25.4.1771, efter hans första hustru Brita Maria Myhrman, död 26.10.s.å. ägde Georg Printz ett halvt hus på Kyrkogatan värt 1 200 d smt – undervåningen ägdes då och ännu 1775 av *handelsmannen Johan Anderssen*. Nettobehållningen var 555 d smt. Georg Printz, född 1718, död 7.5.1794, gifte om sig med Catarina Carlsson, född 1741, död 8.4.1826, änka efter handl. Ingemar Holm, död 29.10.1771. Enligt Göteborgs auktionskammarers protokoll 1774 (G.A.K. A 1:21) gav Georg Printz fullmakt till försäljning av sitt mellan bagaren Gewalt och

branddrängen Browall belägna halva hus och gård bestående av 7 överrum med vind och visthus samt källare, tillika med del i brygg- och bakstuga.

Avlidne handelsman Johan(Jean) Andersens änka och skräddaremästare Georg Printz delade gården 1768–70. En skrivelse till magistraten den 29.2.. 1772 (EIIb:150) innehåller uppgiften, att *Johan Nicolaus Andersen, Christian Andersen* och *Abraham Andersen* tillika med de gode männen för deras tre omyndiga systrar *Hans Ellgren* och *Andreas Enander* hade beslutat begära auktion på deras avlidna föräldrars handelsmannen Johan Andersens och Elisabeth Andersens fasta och lösa egendom. När det sedan i tomtöreslängden 1775 står att ägaren av 3.79 väster härom bakaren Hans Gevalt och handelsman Anderssen ägde halva gården var kan den senare vara identisk med Johan Niclas Andersen, som fick burskap som handlande den 30.10.1772. Hela gården hade 1780 övertagits av

*järndragare Sven Malmgren,*

död 6.8.1810. Han uppbjöd gården tillsammans med 3.81 den 15.8.1803. Hans hustru Christina Neckgren avled 4.10 1808. Bouppteckningen efter Sven Malmgren den 16.4.1812 upptar gården som grundmurat stenhus, värt 3 000 rdr banco. Fastigheten övertogs av barnen gemensamt. En dotter Anna Lovisa Malmgren, född 1789, var, när hon avled änka efter handlanden Samuel Weiss. Bouppteckningen efter henne den 27.1.1835 upptar stenhus med tomt 3.80 i hörnet av Kyrko- och Fredsgatorna med samma värdering, som när Sven Malmgrens egendom upptecknades 1812, nämligen 3 000 rdr banco.

### **Senare uppbud av 3.80**

handelsbetjänt David Wilhelm Weiss	1.7.1839
målare J L Sahlberg	8.9.1851