

Tredje roten, tomt 83

Kvarteret Perukmakaren

Femtonde roten 1637–87

Kyrkogatan 58, norra sidan

Sjunde roten 1657–70

3.82, 3.83. 3.84 Fredsgatan – Ö. Vallen

Sven Olufsson Böcker Holländare

1671, 1674–77

Efter hans död omtalas en gång ”Sven Olufsson Holländares sterbhus”(E IIa:6). Han efterlämnade två barn *Catharina Svensdotter* och *Oluf Svensson* och som änka deras styvmoder Marit Andersdotter. Hon hade i ett föregående gifte sonen *Peder Svensson*. Fordringsägare var sonen Oluf för sitt moderne, Abraham Brun, Anders Kruse, Abraham Smitt och Jöns Lind.

Gården ägdes 1696 till åtminstone 1717 av

spögubben Per Andersson Hising

(som icke bör sammanblandas med en tidigare person med samma namn efter vilken arvskifte ägde rum 15.5.1683: denne hade myndiga sonen Olaus Lindberg och dottern Cecilia Pedersdotter). Per Anderssons hustru Bengta Olofsdotter fick stolrum i domkyrkan 28.3.1695. *Håkan timmerman* omtalas som inneboende hos kyrkostöten Per Hising 1715. Då var gårdens byggnadsvärde 160 d smt. Per spögubbes änka Bengta Olufsdotter ägde gården 1720. Hos henne bodde 1723 *skräddaren Jonas Nordberg*. Sedan bör hon före 23.1.1725 ha gift om sig först med

Samuel Schånberg

eftersom hon kallas Bengta Schonberg, när hon detta datum får nytt stolrum i domkyrkan. Samuel Schånberg var ägare av framtomten 1730 och kallas 1732 demitterad underofficer. Inbördes testamente mellan barnlösa makarna Samuel Schonberg och Bengta Olofsdotter daterades den 24.8.1728 och bevittnades av *hattmakaren Gudmund Jungberg* och *perukmakaren Johan Lund*. Bengta var änka på nytt 1733 och gifte sedan gifte om sig med avskedade fältväbeln Joakim Ahlelöf, som ägde samma tomt 1734 men omgiftet bör ha företagits efter den 19.1.1734, då bouppteckning företogs efter Ahlelöfs första hustru Catharina Meijer. Joakim Ahlelöf deltog som fältväbel i Carl XII:s krig. Sonen *Jonas*, som var född den 11.11.1717 i Dalarna blev *kyrkoherde i Frillesås 1752*. Samma år fick han en silverkanna av drottning Lovisa Ulrika och erhöll också en belöningsmedalj i guld.

En teori är att Joakim Ahlelöf härstammade från *kyrkoherden i Solberga Rasmus Jenssen Allelöf* (kyrkoherde 1592, prost 1597), vars son Hans Rasmusson också var kyrkoherde i Solberga. Sonsonen *Rasmus Hansson* var gift med *Torborg Torgersson Bruhn*, dotter till borgmästaren i Marstrand Torger Ericsson Bruhn (namnet Joakim förekom i den Bruhnska släkten”).

Enligt bouppteckningen efter Joakim Ahlelöf och Brita Olofsdotter Hising den 28.10.1748 hade hennes far Olofs hustru i sitt andra äktenskap en dotter Helena Engelbrektsdotter i Kallebäck (dotter till Engelbrekt Haraldsson).

Om Joakim Ahlelöfs gård på Kyrkogatan säges det att den låg på en halv tomt fram till gatan, var gammal och förfallen och värd 150 d smt. Joakim Ahlelöf var syskonebarn till *Annika Månsdotter*, gift med *saltmätare Torsten Svensson*. Apologisten J. Ahlelöf står för gården 1750 och rotebåtsmannen Lars Wittlocks utfattiga änka 1753.

Redan 1730 ägdes baktomten av hustimmerman Anders Pehrsson. Bouppteckningen 11.12.1754 efter hans hustru Margareta Andersdotter, död 18.7. s.å. omtalar, att hon var syster till avlidne *varvstimmerman Lars Andersson Stolpe*. Dennes son *hattmakaregesällen Anders Stolpe* vistades sedan fem år utrikes. Den halva baktomten var bebyggd med en gammal stuga, ryggåsnattstuga, ett gammalt vedskjul och ett litet gårdsrum sammanlagt värt 120 d smt. 1755 står borgaren Anders Pehrsson för framtomten och järndragaren Anders Hindrichsson för baktomten. 1760 svarar timmermannen Anders Pehrsson ensam för gården.

Ringkarlen Carl Jeansson

och hans hustru Kerstin Andersdotter skrev i en obligation den 14.6.1764, att de för att köpa hus och gård på norra sidan av Kyrkogatan mellan handelsman Christian Ullmans gård å västra och snickaränkan Lena Bergsten å östra sidan hade fått ett lån av häradshövdingen Niclas Brunjeansson på 1 000 d smt. Ringkarlen Carl Jeansson, som står som ägare i tomtöreslängden 1765–70 hade 1775 avlösts av sin änka Kerstin Andersdotter. Hon sålde den 5.7.1776 för 1 220 d smt (30-penning 40 d smt) gården till

betjänten Petter Ahlblom,

som den 16.9.1776 första gången lät uppbjuda ”en i stadens tredje kvarter vid Kyrkogatan emellan svarvaren Franks och skraddaremästare Johan Asbecks tomt å östra sidan samt handelsmannen Ullmans och brandmästaren Malms tomt å västra sidan belägen tomt med åbyggnad.” Petter Ahlblom fick burskap som hökare den 19.12.1777 och avled barnlös 31.3.1786. Hans änka Annika Lilja var ägare 1790 och 1795, då det talas om hennes ödetomt. 3.83–84 ägdes 1800 av murmästaren Johan Jansson och 1807 av hans änka, då bebyggd.