

Tredje roten, tomt 85

Kvarteret Perukmakaren

Femtonde roten 1637–57

Kyrkogatan 60, norra sidan

Sjunde roten 1657–70

Fredsgatan – Ö. Vallen

Lars Wäktare 3.85, 3.86 1656–61

Han bör vara densamme som omtalas i åttonde roten 1662. En båtförare Lars Wechtare omtalas i rote 25 1638–55 och 1656–66 i rote 13 och var timmerkarl eller båtekarl. Han var då bosatt östra hörnet av Spannmåls- och Torggatorna i kv. Vindragaren (se 10.26).

Skulten Anders Bengtsson (Lomb)

1644, 1646, 1648: 3 mtl, 1645, 1647: 4 mtl, 1649, 1651–52: 2 mtl, 1650, 1655: 1 mtl Anders Bengtsson Lomb skult 1666–70–81 3.85

Anders Bengtsson Lomb var underskult 1648–67 och överskult 1667–22.3.1691, då han avled. I hans ämbetsplikter ingick att åtala för hor, stöld, olaga hyrande, lägersmål (Stiernström s. 118).

Anders Bengtsson Lomb var i sitt första äktenskap med Bengta Arvidsdotter svåger till *skomakaren Anders Eriksson i Kalvekulla* (gift *Karin Arvidsdotter*, som 1672 var avliden).

Det framgick, när saken behandlades i rätten den 31.10.1672, att Karin och Bengta Arvidsdöttrar hade föräldrarna *Arvid Andersson* och *Britta Joensdotter*, vilkas testamente hade undertecknats den 29.6.1647. Anders Bengtsson Lomb ägde bördsrätt å hustruns vägnar till Anders Erikssons gård 3.8v men ett köpkontrakt hade uppgjorts den 20.8.1665 mellan den numera avlidna Bengta Arvidsdotter och hennes syster Karin Arvidsdotter om Bengtas del i gården (vittne Anders Eriksson bryggare). Anders Bengtsson Lomb förklarade sig vara alldeles okunnig om systrarnas uppgörelse. Skulten tilldömdes hälften i gården på grund av de tidigare instrumentens bristande laglighet.

De stridigheter Anders Bengtsson Lomb hade med sin svåger skomakaren gällde också skultens sjuka styvdotter *Bengta Trulldotter*. Förmyndare för skultens styvbarn var handelsmännen *Johan Eilking* och *Jacob Herwegh*. Jacob Herwegh besvärade sig i ränte- och byggningskollegiet den 7.3.1665 över att underskulthen Anders Bengtsson icke ville ge ränta på de barnpengar han innehade. Anders Bengtsson sade sig icke ha tagit emot pengar utan persedlar. Den ena dottern hade han hemma hos sig. Med tiden fick man väl se, hur mycket blev kvar av hennes arv, sedan han fått ersättning för hennes levnadsomkostnader. Den dotter, som var bosatt i Holland, ville han betala både intresse och kapital.

Den 24.10.1668 gjorde Anders Bengtsson i samma kollegium reda för *Per i Trädgårds* kvarlåtenskap, eftersom han hade köpt hans gård.

Den 15.12.1681 anklagades skulten Anders Bengtssons hustru Karin Svensdotter för att hon hade sålt gods i Kungsbacka, som var stulet från *handelsmanen Måns Persson*.

I ett brev till magistraten den 26.3.1691 klagade Annika Jacobsdotter sal. Anders Bengtsson Lombs ”efterlättna och bedrövade änka” över att hon och hennes barn av mannen hade efterläm-

nats i ett så slätt tillstånd, att hon inte visste hur hon skulle få pengar till hans begravning. Hon ville ha mannens lön för hela 1691 med hänsyn till hans trogna tjänst. Magistraten bestämde, att med hänsyn till den tjänst han i 50 år hade gjort staden skulle 50 d smt avsättas till hans begravning (Se också Göteborgs drätselkammare 879, 386). Samma år hade Annika Jacobsdotter den 30 april anledning att i rätten klaga över att hennes dotter *Maria Andersdotter* hade hävdats av sin trolovade *Christoffer Malm*, barnfödd i Malmö. Han hade sedan avvikit från Göteborg 2 dagar före bröllopet efter tre lysningar. Enligt kyrkolagens 15 Kap. § 13 förklarades Maria Andersdotter för Christoffer Malms hustru.

Troligen var den *tullbesökare Anders Andersson Lomb*, vars hus under ekeskogen den 9.3.1681 hade inköpts av en *Anders Andersson*, en son till Anders Bengtsson Lomb.

Anders Bengtsson Lomb hade den 1.6.1674 lånat av hospitalet (omtalas 15.2.1700, AIIb:4). Den 9.2.1680 lagbjöd enl. mag prot *David Amia* Anders Bengtsson Lombs hus, som var beläget på Kyrkogatan mellan Nils Hööks och Guldbrandt Timmermans gårdar (fel?). Anders Bengtsson Lombs arvingar var ännu 1709 ägare till gården. Den hade 1710 övertagits av enroll. Sven Måns-son och 1714 av timmermannen Sven Andersson vid fort. (som senare tog namnet Boström el. Borgström). Han var 1717 gift Gunilla Andersdotter. Enligt en lista 1717 ägde de *krogen Tre Tunnor*. De upprättade inbördes testamente i februari 1718. Hos dem bodde 1723 lille *tullsvisitören Oluf Steffenberg*. Borgström delade 1730 gård med *borgaren Anders Lidström*.

Hos gamle avskedade och näringslöse timmermannen Sven Boström (el. Borgström) bodde 1732 *tobaksspinnaren hos herr Holmgren Thure Lundgren* och 1734 *soldaten under herr överste Horns regemente Erik Bonde*, vilken arbetade som gesäll hos *blockmakaren Petter Vogelberg*.

1737 betalades tomtöret av timmerman Sven Borgströms (Boströms) änka. Timmermannen hade avlidit barnlös och efterlämnade enligt bouppteckning 16.6.1737 267 daler 22½ öre smt, därav 380 d smt i hus och tomt på Kyrkogatan, värt 380 d smt.

Fattige, avskedade *löjtnanten Petter Limmerhult* bodde i gården 1740. Hos honom bodde 1741 *tobaksspinnaren Erik Warenberg*. Petter Limmerhult hade tidigare ägt 6.42, en gård, som såldes 1737 och som Limmerhult hade övertagit genom att gifta sig med timmermannen *Håkan Jons-sons* änka Gunla Månsdotter. (Inbördes testamente mellan Petter Limmerhult och henne 14.10.1729.)

1745 hade gården 3.85 övertagits av lanttullbesökaren och hökaren Jonas Lundbeck d.ä., ”kusin till bagaren Jonas Lundbeck och bror till Christian och Greta”.

Den 17.6.1747 omtalas i årshandlingarna en tvist mellan borgaren Jonas Lundbeck och *Christian Arfwidsson* om återbetalning av skuld. Enligt Lundbeck skulle skulden vara återbetald i Lidköping den 6.10.1747, alltså ”vid Mikaelitiden” till Erich Liedberg å Christian Arfwidssons vägnar. I bouppteckningen i november 1751 efter Jonas Lundbeck upptogs hus och tomt på Kyrkogatan emot vällen mellan snickare Bengt Bergsten och (sonen) Jonas Lundbeck (d.y.), värt 595 daler. Hans änka Ingeborg Nilsson gifte 1752 om sig med

ostindiefararen Johan Gadd,

som betalade tomtöret 1755.

Den 25.10.1756 pantsatte Ingeborg(Nilsson) Gadd till *kammarbetjanten Bengt Pettersson* sin ograverade fastighet hus och gård på Kyrkogatan emot vällen mellan snickaremäster Bergsten å ena och hökaren Jonas Lundbeck d.y. å andra sidan. Hon hade lånat 300 d smt.

I ett brev till magistraten den 5.9.1761 (EIIb:101) och inteckningsboken omtalas, att framlidne borgaren Jonas Lundbecks änka Ingeborg av förmyndaren för styvbarnen *Jacob, Sven och Johannes Lundbeck* (hennes sal. mans svåger) *trädgårdsmästaren och blekaren Olof Svensson* hade lånat 589 d smt. Hon pantsatte till Olof Svensson sin gård på Kyrkogatan ”nedre vid vallen” samt sin halva hemförelärd nummer 2.

1765 ägde brandvaktkarlen Olof Wahrenström och skomakare Peter Engquist halva gården var. Olof Wahrenström begärde på grund av sviktande krafter den 6.3.1767 (Gbg EIIb:120) avsked från den tjänst han i 13 år innehaft vid stadens brandvaktskår. Han ville i stället bli hustimmerman. Han pantsatte den 6.12.1771 till *änkefru Anna Greta Brunjeansson* sitt ograverade halva hus och gård på Kyrkogatan för lån av 150 d smt.

1775 delade Wahrenström gården med packhuskarlen i Ostindiska Kompaniet Anders Pehrsson i stället för med skomakaren Engquist. När Anders Pehrsson avled den 18.12.1776 efterlämnade han enl. bou 28.1.1778 ett halvt hus till gatan på Kyrkogatan mellan svarvare Peter Frank i väster och verktygssmeden Zehler i öster, bestående av stuga och kök och 3 små överrum, 191.32 rdr specie. Anders Pehrssons första hustru Britta Andersdotter avled 14.9.1775. Hans änka Maria Kleberg gifte först om sig med stadstimmerman Jonas Arvidsson, död 30.6.1782 och sedan med hökare Andreas Lundgren, som fått burskap som hökare 11.7.1783 och avled barnlös 24.5.1784. Enligt bouppteckningen efter Jonas Arfwidsson låg huset ”tre hus från vallen” och var försäkrat för 1 000 d smt i brandförsäkringskassan.

I bouppteckningen efter Andreas Lundgren beskrives hans gårdsinnehav vara ett halvt hus, nämligen framdelen till gatan med stuga, kök och visthus samt avplankad hökarebod i undervåningen (tre små rum ovanpå) samt tomt på Kyrkogatan, 300 rdr specie.

1785 kallas gården Erik Stenvalls hus, nästa år 1787 tillhörde det hustimmerman Jonas Medberg, som hade *hökaren Anders Österberg* som hyresgäst.

På *underskulden Magnus Claessons* rekvisition utropades den 27.10.1789 hustimmerman Johan Medbergs vid Kyrkogatan under nummer 85 belägna halva hus och gård. Hustimmermannen Olof Wahrenström inropade den för 250 rdr. Den främre gårdsdelen beskrivs i värderingsinstrumentet på följande sätt: Uti undre våningen en hökarebod, ett litet visthus och en stuga åt gatan samt ett kök åt gården och uti den övre våningen tvenne rum åt gatan och ett dito åt gården. Huset var tegeltäckt och brädbeslaget och ägaren till bakgården hade nyttjanderätt till den i köket i framdelen varande bakugnen och till portgång. Framdelen var värd 350 rdr specie. Murmästare Otto Gammelins inropade för 100 rdr specie den 30.11.1797 arbetskarlen Olof Wahrenströms i stadens tredje rote under nummer 85 vid Kyrkogatan mellan nu mera murmästaren J. Janssons å västra och Otto Gammelins å östra sidan varande tomter belägna *avbrända ödetomt*.

Jacob Mårtensson Neumans och *Anna Maria Schaijs* dotter Maria Elisabeth Neuman, som avled ogift i Göteborg den 17.5.1810 efterlämnade enligt bou 8.12.1817 stenhus och tomter 3.85–86 samt en 1815 uppförd uthusbyggnad av sten tills. värt 3 000 rdr banco.

Mätaren Erik Andersson avled 13.8.1834 och hans hustru Catarina Sjögren dagen därefter den 14.8.1834. Makarna efterlämnade stenhus och tomt 3.85–86, värderat till 3 500 rdr b.co.

Senare uppbud av 3.85

Se 3.86.