

## Fjärde roten, tomt 131

### **Kvarteret Härbärg**

Sextonde roten 1637–57

Åttonde roten 1657–70

Drottninggatans norra sida nära östra vällen

4.131 och 4.132 Drottninggatan 58.

#### *Anders Biör(n)sson*

1653–55: 2 mtl, 1656: 1.4, 1657: –18 (VIII), 1657h: 1, 1658: 3, 1659–60: 2, 1662–63: 1–65 (ej 1666)

1653 Anders Björnsson tilltalades tillsammans med sin måg *Joen Ambjörsson Kock* och *Erik Panke* vid kämnärsrätten den 2.3.1659 för att de skulle av kronosoldater ha köpt ”en tunna sill, som för någon tid sedan är på torget vid Stora Hamnen bortstulin och tunnan tomme qwarlämnader, hwilken sill tillhörde en borgare i Stockholm”. I avvaktan på att *Hans Petters* son *Peder Hansson* och de stadssoldater, som hade vakt den natt sillen bortstals, kom tillstädes, uppsköts målet.

Anders Biörssons änka Elisabeth Eriksdotter och Jon Ambjörsson Kock krävdes vid rätten den 24.10.1670 på ett lån de tagit av *herr Carl Pommering*. Det säges vid tillfället, att de den 27.4.1666 hade sålt gården till

#### *Olof Eriksson vinförlåtare*

1660–61: ½, 1663: ½, 1666–81

När Olof Eriksson ”efter några års possession” och lagbjudning

(första gången 9.10.1673) sökte fastebrev, berättade han, att Anders Björnssons arvtagare Jon Ambjörsson var oförmögen att inlösa gården och därför inte klandrat försäljningen.

Enligt Göteborgs magistrats registratur 6.11.1712 hade Olof Eriksson vinförlåtare en syster *Malin*, som var änka efter en *Jon Jonsson*, Södermalm, Stockholm.

Mera känd än Olof själv var hans son *brännvinsbrännaren Erik Olofsson Rubbo* (ibland stavat *Rubeaux*, eventuellt av franskt ursprung). Han var född omkring 1660 och avled 14.12.1731, 71 år gammal. Den 27.3.1695 gifte han sig med Christina Rolufsdotter (född 1676, död 1711) dotter till *klädesfärgare Christian Dögens änka Brita* (född 1653, död 1733) (se 7.54). Systerson till Erik Rubbo var *skräddaren Johan Borgström*, bosatt i granngården 4.132 och son till *Gudmund Andersson böcker* och hans *hustru Anna Olufsdotter*.

Olof Eriksson vinförlåtare nämnes som ägare av gården 1700. År 1710 har

#### *Olof Olofsson järndragare*

övertagit den; hos honom bodde 1712 *glasmästaren Petter Friberg*. Det stolrum i domkyrkan som Olof Olofsson järndragares hustru Kerstin Andersdotter (begr. D 22.2.1717) erhöll 15.6.1707 övertogs 28.3.1717 av hans *dotter Maria*. Skattningslängden 1715 värderade Olof

järndragares tomt till 100, hans hus till 360 och hans lösöre till 129 d smt. I gården bodde också då *båtekarlen Sven Persson* (lösöre 310). Enligt 1717 års upphandlingslängd är ”vallsättaren av fortifikationen” är hyresgäst. Samma år företogs bouppteckning efter Olof Olofsson (begr. 15.9.1717). Tillgångarna inklusive hus och tomt uppgick till 2.466:20 d smt. En förteckning över omyndiga barns arv och förmyndare 1718 omtalar följande:

”Oluf Olofsson Järndragare lemnade nyligen 3ne Fader- och Moderlösa Barn, en sohn Johan och 2ne döttrar Maria Catharina och Johanna Maria, hwilcka i arf tillfallit är en huus och gård på Drottningegatan och Inventarie Pertzedlar till en summa af 2.466:-.

Barnen lefwa under Fränders och Förmyndares inseende tillsammans i huuset”

Vid en bouppteckning 24.5.1720 i granngården 4.130 väster härom säges grannen i öster vara skraddaren Johan Lohman men tomtöreslängden talar 1720 om ”Olof järndragares hus”, 1723 om hans arvingars hus. Enligt Alingsås C:1 inflyttade Johan Lohman dit 1721. 1723 bodde också *hustimmermannen Bengt Nilsson* och nye *borgaren timmermannen Anders Larsson* i 4.131

*Hustimmermannen Erik Börgesson (Bruhn)*

som övertagit gården före 1730 hade 1733 som hyresgäst fattiga barnamoderskan (barnmorskan) *Ulrika Ehrengren*. Bouppteckning efter henne företogs 5.10.1748. Hon efterlämnade sonen *bokbindaren i Landskrona Christoffer Haegg* och 23 d smt, därav en silversnusbosa om 4½ lod. När hon avled bodde hon hos *Britta Mohr*. Hennes systerdotters son hette *Simborg* och var skrivare hos *räntmästare Asp*. 1735 bodde hos Erik Bruhn *extra fortifikationstimmerman Olof Larsson* och *kompaniskrivare Erik Lindbergs änka*. Lille tullbesökaren *Erik Ahlgren*, som bodde hos honom 1740 fick avsked i början av det året. Sedan hade han ”bortflött från staden i stor fattigdom och ingenting efter sig lämnat”. Samma yrke hade *Torsten Larsson* och *Johan Salvis*, som var hyresgäster 1741. Magistratens registratur i maj 1742 (Ba:48a) omtalar att Johan Salvis hade transporterats till Karlskrona. Han lovade betala kronoutlagorna i Karlskrona för den hit förflyttade besökaren *Anders Appelgren*, om denne gjorde detsamma med hans utlagor i Göteborg.

Erik Börgesson avled 3.5.1757. Han efterlämnade hus och gård på Drottninggatan mellan snickare Lars Hedengren och f.d. sjötullsbesökaren Carl Lundgren, värd 1 589 d smt. Hans hustru Margareta Markusdotter efterlevde (Berg II:1-2, 464).

*Hökaren Sven Biörkman,*

gift med Brita Helena Eriksdotter Bruhn, var bosatt hos svärföräldrarna redan 1753. Han berättade, när han ansökte hos magistraten om att bli borgare och hökare (EIIb:69), att han i 13 år hade varit dräng i staden. Han hade arbetat hos C. Pettersson i tre år, hos *Jacob Dahlgren* hos dennes hustru *Anna Caisa Kinnerdt* som ogift i två år och hos *Johanna Hansdotter* i åtta år. Hans ansökan om att bli borgare och hökare beviljades den 13.7.1753. Sven Biörkman pantsatte 2.10.1760 hus och gård på Holländaregatan till volontären Nils Lindquist för ett lån på 100 d smt. Han lät den 15.2.1762 första gången uppbjuda sitt hus och gård på Drottninggatan beläget mellan f.d. regementsväbeln Frondells änkas eller numera snickaremästare Lars Hedengrens på östra sidan (4.132) samt f.d. sjötullsbesökare Carl Lundgrens men numera borgaren Nils Flints gård å västra sidan (4.130). 30-penning var betald med 106 d 21½ öre smt. Tomten höll i längden 79 fot och i bredden 25 fot enligt Bengt Wilhelm Carlbergs bevis 18.11.1761.

Hökaren Sven Biörkman begärdes (enligt EIIb:132, 14.11.1768) i ”cessions- och avträdeskonkurs” den 11.1.1768 (dom den 7.12.1769). Hans hus och gård på Drottninggatan ”neder emot vallen” var värderad till 4 300 d smt. Han var skyldig sin svärmoder *Margareta Marcusdotter*

resterande köpeskilling på det hus och gård som han den 3.3.1761 köpt för 3 200 d smt av henne. På auktion den 14.4.1768 försåldes gården på auktion och inropades för *kassör Ådahls* räkning av kassör Almroth för 1 920 d smt. Konkurskuratorer var E. B. Enander och Jonas Rullman.

Innehavare 1775 är

*hökaren Anders Wallin*

(burskap 14.6.1776) och 1785

*arbetskarlen Olof Wallin.*

Vaktmästaren vid Frimurarelogen Anders Wallin (död 16.8.1797?), som nämnes som ägare 1790, efterlämnade enligt bouppteckning hus och tomt på Drottninggatan mellan slaktare Grundsky och snickare Hedengrens änkas tomt, såld under hand 1798 för 2066:32 rdr.

*Sämskmakare Joh. Peter Klintebergs*

till borgenärerna avträdde stenhus och tomt under nummer 131 vid Drottninggatan i fjärde roten bortauktionerades den 16.12.1800 till vaktmästare Johan Bergman för 1 801 rdr. Brandvaktmästare Anders Bergman var ägare 1807.

### **Senare uppbud av 4.131-132**

Se 4.132.