

Fjärde roten, tomt 15

Kvarteret Värnamo

Åttonde roten 1657–70

Drottninggatan 45 (södra sidan, Ö.
Hamnen – Östra Vallan)

Anders Gunnarsson Böcker R16 4.15

1637–38, 1644–46, 1648, 1651: 3 mtl, 1641–43: 4 mtl

1653–55: 2 mtl (1662 ½?)

Anders Gunnarsson Bödker var en av de många tunnbindare, som omtalas i sextonde roten före 1655 t.ex. *Erik Andersson Böcker* 1637–48, *Lars Böcker* 1642–52 (änkan 1653–54), *Ambjörn Börgesson Böckers* far *Börge Böcker* (hos sonen 1650), *Sven* och *Olof Böcker* hos *Kari Olof Tollesson* 1650.

Att denna del av Drottninggatan var en hemvist för tunnbindare framgår vid överrätten i juli 1673. Då fordrade *rådman Erik Gunnarsson Sethelius* sin *hustru Ingeborgs* del av värdet av en gård, som hennes farfader *Henrik Salfelt* hade ägt på *Bötker- eller Drottninggatan*.

Det kan vara Anders Gunnarsson böcker det är fråga om, när det i Kungälv's dombok den 14.10.1639 står att "Anders Gundersson aff Gottenborg på hans hustru Merrcke Nielsdatters vägnar klagade över Lauritz byswend m.fl."

Sigrid (Sirin) Böckers

1657–81

Hon bör vara Anders Gunnarsson Bötters änka. Vid överrätten behandlades den 22.7.1667 "en stridig sak" mellan *underskulden Anders Bengtsson* och hustru *Sigrid Bötters* om en äng. Ärendet remitterades till landstinget men Anders Bengtsson tilläts bärga ängen 1667, eftersom hustru *Sigrid* inte nekade till att Anders Bengtsson hade del i ängen på sin hustrus vägnar.

Gunnar Böcker hos *Sirin Böckers* 1682

Gunnar Böcker hade övertagit gården enligt tomtöreslängden 1696. *Gunnar Andersson Böcker* fick burskap 11.5.1682. Han hade redan 14.1.1678 fått stolrum i domkyrkan: det transporterades 12.3.1707 på *tunnbindaråldermannen Anders Gudmundsson Böcker*. *Gunnar Böcker* vigdes hemma den 30.9.1693. Den 29.3.1697 pantsatte han hus och gård på Drottninggatan mellan *Nils skräddare* i väster och *Anders Perssons* i öster för ett lån av 100 d smt courant i banken. Han var cautionist för *tullnären Olof Wallman* i Kungälv och hans halvbroder var *Lars Andersson*, som ägde arv i gården men redan 40 år tidigare hade rest bort. Detta talar för att hans mor "Sirin Bötters" var identisk med den hustru *Sigrid Jacobsdotter*, som den 20.3.1671 och i april samma år begärde att hennes styvson *Lars Andersson i Borgås* arv skulle delas från henne. Han hade arvsrätt i den tomt, som hon ville bebygga.

Gunne Andersson och hans *hustru Karin Olufsdotter* kallades gamla och fattiga, när de 1717 enligt upphandlingslängden var bosatta hos *Bengt Danielsson åkare* tomt 1.18 men Gunne levde till 1730 (begr. 23 aug. s. år).

Före 1710 hade gården övertagits av

Anders Månsson sporrsmed

och byggnadsvärdet uppgavs 1715 vara 320 d smt. Anders Månssons hemmavigning redovisas den 20.8.1700. Han fick burskap 2.9.1701. Han begärde den 12.4.1709 att få övertaga stolrummet i Gustavi kyrka efter sin avlidne kusin ("systonebarn") *Börge Bengtsson (bryggare* men tidigare smed, bosatt 6.40). Detta stolrum strävade också *Johan Roth* efter under pretext, att han som handelsman hade företräde. Långt före Roth hade blivit borgare hade Anders Månsson haft successionen och ansåg sig dessutom ha bidragit långt mer än Roth till kyrkan genom kostbara begravningar. Roth fick det begärda stolrummet och ett stolrum i Gustavi fick Anders Månsson sporrsmakare först den 18.7.1711, då efter *Torsten Elofsson Gaddås*. Nästa år den 26.5.1712 fick hans dotter *Margareta Andersdotter* övertaga ett stolrum efter Anders Månsson spårmakares avlidna *hustru Johanna*. 1717 anges hans hustru i upphandlingslängden heta *Anna Davidsdotter* (begr. 31.3.1730). Själv kallades sporrsmeden Anders Månsson i lönelängderna 1732–35 sängliggande, gammal och fattig. Han hade 1735 *gesällen Gunne Falck*.

Klensmeden Helge Borg

hade övertagit gården 1741 och den stannade i hans släkts ägo sex decennier. Enligt Wilhelm Berg var han son till *smedmästare Erik Månsson* i Göteborg, som var halvbror till bröderna *smeden Anders Helgesson* och *skolmästaren Elias Helgesson Bernsten*, vilka var söner till *smeden Helge Torsson* och Erik Måns sons mor *Anna Larsdotter* (se 7.8–7.9, kv. Köpmannen). Erik Månsson kallades för smedgesäll, när han betalade för hemmavigning den 2.3.1698 och fick stolrum i Gustavi 5.12.1700. Som smedmästare övertog han 1704 2.28 i kv. Varuhuset, som han 1707 pantsatte till Gustavi kyrka. Hans son *smedgesällen Magnus Eriksson*, senare kallad kyrkosmed, övertog detta stolrum efter sin sal. fader Erik Månsson smed den 17.11.1716. Han övertog ensam 2.28 som ödetomt efter faderns arvingar 1722 och ägde också ödetomten 1.62.

Helge Borg fick burskap som klensmedsmästare 7.7.1741. Han kallades 1753 fattig och hade då läregossarna *Petter Kart* och *Lars Svensson*. Som hyresgäster hade han 1760 *borgaren Erik Wikström* och *uppsyningsman Johan Bouchman*. Helge Borg, som avled i december 1769, var 1742 gift med *järndragare Olof Svensson Litzbergs* (död 1740) änka *Ingeborg Nilsdotter Themelin*, död 24.3.1780. Bouppteckningen efter henne (13.7.1780) upptar hus och tomt på Drottninggatan mellan bagare Olaus Möllers änka i väster och saltmätareålderman Jöns Anderssons arvingars hus i öster. Utom denna fastighet, värderad till 2 650 d smt, ägde hon gården nummer 20 i Östra Haga, värt 400 daler.

Gårdarna ärvdes av sonen

klensmedsmästare Erik Borg,

som avled ogift 9.6.1788. Han anges i bouppteckningen ha ägt hus och tomt nummer 15 Drottninggatan mellan borgare Herman Brehmer i öster och inspektör J. Gillerstedt i väster samt ovan nämnda hus i Östra Haga med tillhörande trädgård, vilket allt den 19.5.1788 testamenterades brodern *herr Nicolaus Borg*.

1800 delade Nicolaus Borg ödetomten med *borgaren S Söderberg*.

1807 ägdes fastigheten av *urmakaren Lars Johan Leijon*.

Senare uppbud av 4.15

vaktmästaren J P Fryckman 2.10.1820

handlanden H Jacobsson 16.2.1863