

Fjärde roten, tomt 23

Kvarteret Bokhållaren

Åttonde roten 1637–57v

Östra Hamngatan 33 mellan Kyrkogatan
46 och Drottninggatan

Tredje roten 1657h

Johan Willemsson

1637–40

Han var enligt yrkesregistret 1639 brännvinsbrännare.

Claes Henningsson (den yngre)

1644–58, hans änka ”Nelltie Winbrennerska” 1662–63, 1667–70

Det fanns under 1600-talet i Göteborg två stycken Claes Henning omtalade i Christine församlings böcker. Den äldre av dessa var krämare och bodde 1637–40 i tolfte roten. *Claes Henningsson d.ä.* förlorade sin hustru 1639 och avled själv följande år.

Eventuellt var det dennes son, som den 3.1.1641 gifte sig med *Neltie Petersson*. Hans svärfader *Peter de Linde* omtalas i kämnärsrätten den 21.10.1653. *Claes Henningsson den yngre* var uppenbarligen vinbrännare, ty hans änka omtalas efter hans död (begr. 25.11) som ”Nelltie Winbrennerska”. Han står i längderna i omedelbart grannskap till Söfring Nilsson, varför de bör ha varit grannar också i verkligheten. Även i mantalslängderna över landerierna omtalas Claes Henningsson eller Claes Hennings folk (1647, 1649, 1650, 1655). Han kallas ibland i mantalslängden Claes Henningsson den yngre.

En bror till denne var tydligen den *Henning Henningsson*, som omtalas i längderna från 1643 och som den 2.3.1645 gifte sig med *Maria Migrams*. Hans änka omtalas i mantalslängden 1651. Åren 1645 och 1647 står han skriven i åttonde roten i omedelbar anslutning till Claes Henning.

En tredje broder *Johan Henning* gav i Travemünde den 4.11.1651 ett lån till *Matthias Strokirk*, som han genom fullmakt, daterad Regensburg (el. Rensburg, två olika uppgifter) 29.2.1654 uppdrog åt sin bror Claes Henning att inkräva, vilket denne gjorde vid kämnärsrätten i december samma år.

Claes Claessons änka

1667, 1669–70

Claes Claesson gifte sig den 1.7.1660 med *Anna Jacobsson*, vilken efter hans död (begr. 11.5.1666) gifte om sig med

barberaregesällen Salomon Bengtsson

1673–75

(enligt Christine vigselbok 19.11.1672 ”zu spät”. Se f.ö. Bengt Mårtensson 4.33.) Vid giftermålet med Claes Claesson Hennings änka Anna Jacobsson övertog han tydligen hennes gård. Vid dopet av sonen *Johan* 1675 kallas han barberare på skeppet Salomon. Namnet Salomon Bengtsson är så

pass sällsynt, att man kan våga en gissning, att fältskären var svåger till *borgmästaren i Vänersborg Jacob Fransson Schröder* (en bror till handelsmannen i Göteborg *Erik Fransson Schröder*). Vid Göteborgs kämnärsrätt den 2.3.1660 vände sig Jacob Schröder mot *snörmakaren Hans Hasemüller*. Han berättade, att han i Karlstad den 3.7.1655 ingått ett skriftligt kontrakt med snörmakaren, att denne skulle taga till sig Jacob Franssons hustru *Margareta Bengtsdotters* broder Salomon Bengtsson för att denne skulle lära sig snör- och knappmakareyrket under åtta år. Han hade vidare givit snörmakarens hustru 20 daler ”för att hon skulle ställa sig mot pojken bra”. Vidare hade Jacob Fransson lämnat Hasemüller 100 daler som han skulle få använda utan ränta dessa åtta år och sedan lämna tillbaka. Det blev ingenting med snörmakareutbildningen, vilket Hasemüller berodde på att pojken själv förlupit sin tjänst.

Om fältskären Salomon Bengtsson är densamme som Jacob Franssons svåger, så bör han vara identisk med sonen till *rektorn i Karlstad Benedictus Nicolai Carlstadius* (född 1595, död 1643 vars änka enligt Gyllenii dagbok hette *Eli Salomonsdotter*

Torkel skraddare omtalas här 1661.

Skepparen och skeppsredaren Jacob Rauwert

ägde gården 1696. Han hade 20.6.1683 gift sig med Claes Claessons och Anna Jacobssons dotter *Maria Henning* (född 28.8.1661, död 1737, begr. 24 maj). Gården sades ligga vid Östra Hamnen och hade på sin södra sida Söfring Nilssons gård och på sin norra handelsmannen Volrath Tham.

Det är möjligt, att Jacob Rauwerts svärmor Anna Jacobsson icke avled förrän 1714: de begravdes nämligen den 14 sept: ”änkan Henningsson, 75 år, 2 mån.”

Jacob Rauwert avled 1706 och begravdes den 29 april s.å. Enligt bouppteckningen den 22 november detta år ägde han hus och tomt värd 1 200 d smt. Hos Jacob Rauwerts änka bodde 1720 hennes son *Aron Rauwert*.

Om skeppar Rauwerts änka Maria Henning sades det i lönelängden 1732, att hon var ”gammal och brukar ingen näring”. Enligt bouppteckningen 27.10.1737 efter änkan efterlämnade hon 1 299 d smt 15½ öre. Huset hade änkan den 18.4.1732 för 2 100 d smt sålt till mågen

handlaren Christian Ullman,

gift 19.12.1729 med *Cornelia Rauwert*, döpt 8.10.1694.

Han bodde i gården redan 1730. Hyresgäst var 1735 unge köpmannen *Niclas Mattsson*. Ullman hade 1741 bodgossen *Magnus Liedbom* och 1753 bodgossen *Sven Brandt*, som 1759 kallas bodbetjänt.

Gården ärvdes av

handelsmannen Jacob Ullman.

1775–87

Handelsmannen Hans Jacob Ullman m.fl. uppbygger gården 17.3.1788.

1790 *Handelsman Aron Ullman*, vars ödetomt det är 1807.

Gården uppbygdes den 3.7.1809 av

handlaren Anders Nordquist

varefter den delar historia med 4.22.