

## Fjärde roten, tomt 3

### **Kvarteret Perukmakaren**

Sextonde roten 1637–57

Drottninggatan 59 (s. sidan två hus från  
Ö. vallen. Samb. med 3.88)

Åttonde roten 1657–70

---

#### *Olof Andersson*

1646, 1648

#### *Hans Brockman 1662–63: 1*

Den 18.11.1661 lagbjöds Olof Anderssons gård, inköpt av Hans Brockman för 110 daler. Huseköpspenning eller 30-penning var 4.16 daler.

I trettonde roten bodde 1637–39 en *fällberedare* Hans Brockman (begr. 29.5.1639, änkan begr. 1640–41). Yrket ärvdes av sonen Daniel Brockman (född c:a 1627, begr. 20.10.1676) medan sonen Barthold Brockman (född 1638, begr. 7.11.1717) blev hattstofferare. Denne här boende Hans Brockman d.y. har inte lämnat några spår efter sig i tyska församlingens församlingsbok, om han inte är identisk med en *apotekaregesäll* Johan Brockman, som uppträdde som fadder hos Barthold Brockman 1688. Men han omtalas ofta som sakkörare i domböckerna.

#### *Joen järndragare*

#### *Erik Olofsson järndragare*

lät 23.11.1674 uppbjuda hus och gård vid Drottninggatan öster vid vallen, som han köpt av Hans Brockman. Anders Olofsson skomakare, smeden Peder Sävenäs och Tore skräddare utsågs den 5.3.1677 som Olof Bengtssons och hans medkreditorer mäster Petrus Torinius och Henrik Johanssons värderingsmän till Erik Olofsson järndragares gård och lösöre. Järndragaren tycks emellertid ha fått behålla gården, ty ännu 1694 omtalas han som ägare. Han begravdes den 22.2.1696.

1696 betalade Helge järndragares änka tomtöret, vilket måhända är en felskrivning för Erik järndragares änka. Hon hette nämligen Kerstin Helgesdotter och gifte snart om sig med Engelbrekt uppsättare (senare järndragare) med vilken hon hade dottern Catharina. Sedan hon på nytt blivit änka gifte hon åter om sig med

#### *Jon Gudmundsson murgesäll,*

som fick burskap som murmästare 3.3.1724 och kallade sig Wennerström (någon gång av misstag kallad Borgström). Gården värderades 1715 till 200 d smt Hos Jon Gudmundsson bodde 1713–17 utfattige båtekarlen Anders Fuhrbom med hustrun Anna Andersdotter.

Kerstin Helgesdotter begravdes den 17.4.1719, varefter Jon Gudmundsson den 28.5.1720 gjorde arvdelning efter henne. En dotter Anna från Kerstins första äktenskap var gift på landet. Kerstin Helgesdotter hade ägt gården, innan hon trädde i äktenskap med Jon Gudmundsson. Nu övertog denne gården för 500 d smt, från vilken summa dock skulle avdragas skulder. Jon Gudmundsson

hade före sitt äktenskap med Kerstin Helgesdotter varit gift med en Annika Gunnarsdotter. Nu gifte han om sig med Annika Larsdotter, som efterlevde honom.

Brännvinsbrännare Erik Rubbos arvingar uppbjöd den 5.3.1733 Jon Gudmundsson Borgströms hus och gård på Holländaregatan emot vallen för en fordran på 919 34/6 d smt. [oklart i manuskriptet] Men bouppteckningen efter Jon Gudmundsson Wennerström 15.5.1743 upptar hus och tomt på Drottninggatan mellan stadstjänaren Jonas Bloms änkas hus och tomt på Drottninggatan i öster och snickare Sven Wengrens hus i väster, värderat 780 d smt. Hos Jon Gudmundsson bodde 1730 *gesällen Jon Jonsson* och *bomslutare Gustaf Jonsson*. En son till Jon Gudmundsson *murmästare Johan Wennerström*, som bodde hos fadern 1741 och hade fått burskap 1742, avsåg sig 1743 all arvsrätt efter fadern mot 150 d smt. Han var gift med *Elsa Mellenberg*, dotter till *murmästare Börge Mellenberg* och *Ingeborg Svensdotter*

Änkan Annika Larsdotter sålde den 28.3.1744 för 879 d 5 öre smt sin gård på Drottninggatan mellan snickareänkan Catharina Wengrens hus å västra och stadsbetjänten Jonas Bloms änka Maja Bloms gård å östra sidan till

*skräddaremästare Bengt (Andersson) Wennerberg*,

som lät uppbjuda gården första gången 2.9.1751. Efter Bengt Wennerbergs bror *Nils Wennerberg*, som ägde hus och tomt på Sillgatan, gjordes bouppteckning 11.7.1751.

Enligt auktionskammarens protokoll för den 21.11.1765 hade *förmyndaren Lars Qviding* för den omyndiga dottern *Anna Margaretas* räkning begärt auktion på avlidne skräddaren Bengt Wennerbergs och hans även avlidna hustru Anna Britas egendom: hus och gård på Drottninggatan mellan avlidne mästare Johan Hindrik von der Heides hus och gård å västra och stadsbetjänten Anders Williamssons hus å östra sidan, värd 2 870 d smt. Gården inropades av murmästare Johan Paul Dolck för 2 925 d smt. Genom påskrift på auktionskammarens protokollsutdrag överlät den 23.11.1766 Johan Paul Dolck köpet för inköpssumman på

*hökaren och borgaren Johan Gerndt*

(född 1714, burskap 10.6.1763, död 3.12.1768). Bouppteckningen efter honom den 18.4.1769 upptar hus och gård på Drottninggatan, två hus från vallen, värderat till 2 765 d smt. Innan Johan Gerndt blev hökare hade han varit klädesmakare och tjänat på *handelsmannen Martin Sandbergs* fabrik, först 19 år som gesäll och sedan två år som mästare. Hans första hustru Helena Backe (född 1712, död i vattusot 19.3.1762) var dotter till skepparen och *kaparekaptenen under Karl XII Jacob Pettersson Backe* och *Ingeborg Böcker*. Bouppteckningen efter henne den 1.3.1763 upptar ett litet gammalt hus på Ekelundsgatan (2.58), som makarna 15.8.1760 hade köpt av brandvaktssergeanten Anders Hallberg för 590 d smt.

Den änka, som efterlevde Johan Gerndt, var Ingeborg Hansdotter Lundström, född 1720, död 21.4.1800. Hon ägde gården ännu 1790 men den 22.8.1796 uppbjöds gården av kakelugnsmakare Anders Gabriel Borgvall. Han ägde gården 1807 (EIIb:98, 1760, Berg II:3–4, 396).

### **Senare uppbud av 4.3**

karduansmakare Sven Wahlberg	3.5.1830
hyrkusk J Andersson	8.9.1862