

Fjärde roten, tomt 30

Kvarteret Bokhållaren

Sjunde roten 1637–57v

Tredje roten 1657h–70

Drottninggatan 31, södra sidan mellan
Korsgatan och östra hamnen tills. m.
4.29

Jöns skräddare

1637–46

Lars Andersson guldsmed

1646–1666 (75?), änkan 1681.

betalade huseköpspengar 22.10.1646 för Jöns skräddeles gård.

Han hade bott i Göteborg åtminstone sedan 1637, då i tionde roten. Han var 1638–46 bosatt i tolfte roten.

Det är möjligt att han under senare år endast hade sin verkstad här medan han hade sin bostad i Landvetter. Redan den 14.10.1664 omtalas han i Sävedalens dombok tillsammans med sin svåger *länsmannen Anders Gudmundsson*, av vilken han begärde hustruns fäderne och moderne 1668 (EIIa, 9.11.1668). I oktober 1668 berättas det, att mästare Lars guldsmed i Göteborg hade inlöst den skuld, som länsmannen Anders Gudmundsson var skyldig staden. Han begärde värdering av länsmannens gård, då han var närmaste bördeman till hälften av den. I Askims dombok omtalas det i juni 1671, att konstrike mästare Lars Andersson hade givit *kronans befallningsman Erik Andersson* i uppdrag att ”skaffa och sköta” ¼ i Hönekulla gård och Råda socken, vilken Lars Andersson hade inlöst som närmaste bördeman med sin nuvarande hustru. Han sålde nu hälften till *Måns Börgesson i Kollbergstorp* och hans hustru *Ingeborg Gudmundsdotter* och hälften till *Olof Börgesson i Hönekulla* och hans hustru *Anna Nilsson*. Ingeborg Gudmundsdotter hade tidigare varit gift med *lagläsaren Anders Torkelsson*.

Lars Andersson Guldsmed var död den 19.7.1681, då hans efterleverska uppträdde vid tinget i Sävedalen med sin son *Anders Larsson*. Troligen var sonen identisk med *Anders Höberg*, guldsmed liksom brodern *Jöns Höberg*.

En Petter guldsmed, om vilken ingenting är känt, bodde i gården 1681 och möjligen längre. Han övertog tydligen verkstaden efter Lars Andersson guldsmed.

Jöran Herwegh

i rote 3 1651, här hyresman 1652–55 och ännu 1662

Han krävdes 6.11.1660 på 34 rdr av *Johan von Saveland*. En skuld på 136 d smt som Jörgen Herwegh (genom *Hans Brockman*) och hans cautionist *Adam Herwegh* (genom *Robert Nijss*) den 4.7.1666 krävdes på av *Petter Gertzen* från Hamburg lovade Jörgen Herwegh betala med järn. – Jörgen Herweghs änka omtalas i fjärde roten 1675. Till Lars Guldsmeds gamla gård flyttade i stället

Handelsmannen Sven Hansson Berg

1666–73, änkan 74–81

Gudmund Ormsson krävde i underrätten den 9.11.1666 och överrätten den 5.7.1667 *Sven Hansson* (Berg) på resten av likviden för den gård, som *Sven Hansson* hade köpt av *sal. Lars Andersson*, vilken var farbroder till *Gudmund Ormssons* hustru *Kerstin Mårtensdotter* och *Gudmund* ärvt. Kontraktet var upprättat den 16.8.1662, då *Lars Andersson* levde och lydde på 300 rdr. Dessa skulle *Sven Larsson* erlægga, då gården var öppen för inflyttning, vilket utlovades till *Mikaeli* tid 1663. *Sven Hansson* hade blott betalt 147 rdr och *Gudmund Ormsson* begärde också ränta. Genom *Olaus Felterus* invände *Sven Hansson Berg*, att åboenden *Jöran Herwegh* hade bott tre kvarts år utöver tiden och då betalt hyra till *Lars Andersson* under vilken tid *Sven Hansson* hade fått skaffa sig bostad på annat håll.

I Kungälv fordrade *Sven Hansson* den 18.4.1671 betalning av *Hans Eriksson* och kallas då borgare och handelsman i Göteborg. I Vänersborg fordrade *Sven Hansson Bergs* änka den 10.5.1675 genom *Ambjörn Billing* betalt av *Oluf Stark* bl.a. för en tunna spanskt salt. Det förefaller som om änkan gifte om sig med

handelsmannen Nils Bengtsson Giässlings

som fick burskap 1684 och samma år den 7 april första gången lagbjöd gård på Drottninggatan belägen mellan hans egen gård i väster och *Claes brännvinsbrännare*s gård i öster, som han för 250 rdr köpt av *sal Lars Guldsmeds* änka *Anna Gudmundsdotter*. *Lars Böcker* påpekade, att dottern, som ännu bodde i gården, hade fädernearv på 100 rdr inestående.

Den 1.2.1694 var *Nils Giesslings* hustru död, ty då företogs arvskifte mellan honom och styvdottern *Britta Svensdotter*. *Nils Bengtsson Giesslings* systerson *Jonas Pedersson Ekefeldt* hade enligt RR- prot. 13.3.1693 i Stockholm råkat i ”olycklig aktion” med sin hustru *Margareta Passberg*, som hade beskyllt honom för otrohet. En mängd personer här i Göteborg vittnade till *Jonas Pedersson Ekefeldts* förmån.

1696 betalade *Nils Giessling* tomtöre för två tomter. Hos honom bodde *Sven Persson*. Handelsmannen *Nils Giesslings* obligation på 150 d smt till banken inprotokollerades den 23.8.1697. Han pantsatte hus och gård på Drottninggatan mellan *Claes brännvinsbrännare* eller numera guldsmeden *Springkorns* i öster och *Cordt Stålmans* änkas i väster.

Handelsmannen Nils Greiff

lagbjöd den 7.2.1698 *sal Nils Giesslings* hus och gård (samma grannar som vid dennes pantsättning 1697). *Nils Greiff*, som hade inflyttat från Tyskland, fick burskap 1696 och blev kapten vid borgerskapets kår. *Nils Greiff* (begr. 26.3.1716) skattade 1715 för ett tomtvärde 600 d smt, byggnadsvärde 920 och lösörevärde 500 d smt. *Nils Greiffs* änka *Regina Sahlgren*, som 1717 hade krogen ”Förgyllda Gripen”, kallas då fattig. Hos henne bodde *sal sekr. Wastenii änka*, som var ”gäld skyldig” men liksom *Nils Greiffs* änka höll sig både med piga och amma. Ammorna hette resp. *Kerstin Jacobsdotter* och *Ingierd Torstensdotter*. Hos *Nils Greiffs* änka bodde året före brandåret 1721 *Johan Sillander*.

Enligt vad som omtalades 2.6 och 30.12.1730 samt 1.5.1731 skulle *Regina Sahlgren* bygga nya hus på sin tomt på Drottninggatan och lånade därför bl.a. av *jungfru Annika Herwegh*, *madame Christina Eekmarck* och *mademoiselle Stina Sahlgren*. Byggandet kom tydligen igång ty redan 1732 hade *Regina Sahlgren* som hyresgäst unge köpmannen *Carl Pettersson Jancke*, som 1733

förklaras vara bortrymd. 1734 bor hos henne i stället fru *Capiteinskan Wulf*, som hade ”ringa när-
ing”. Hyresgäst 1741 var *inspektor M Neuman*. – Om Regina Sahlgren och sonen Jacob se 4.19.
Madame Regina Sahlgren (begr. 25.4.1755) svarar för tomtöret 1750 men 1753 hade gården
övertagits av sonen

superkargören Jacob Greiff,

död före 1782. Han befann sig 1739 i Ostindien och var superkargör i Ostindiska Kompaniet
1743. Han förklaras 1759 bo på landet: i gården bor i stället fattiga *jungfru Greiff*. Hans änka
Engela Aurelia avled 9.3.1796. Hon var dotter till *kyrkoherden i Istorp Johan Aurelius*, född
1683, död 1758 och *Cajsa Kellander*, död 1739. Hon ägde hus och tomt 4.30 mellan löjtnanten
Ramstedt och kopparslagare Roth.

Ägare år 1800 var målare Alexander Norman. Judiska Nationen uppbjöd 4.30 15.2.1802. Tomtö-
reslängden 1807 talar om dess ödetomt. 16.7.1810 uppbjöd snusfabrikör Johan Sjöberg 4.30–31
men i fortsättningen sker uppbuden av 4.30 tillsammans med 4.29. Sålunda uppbjöd snusfabrikör
Johan Fredrik Sjöberg dessa tomter 8.11.1852, C A Nilsson den 15.8.1864 och handlaren J N
Öhrn den 12.6.1865.