

Fjärde roten, tomt 57

Kvarteret Tre Remmare

Femte roten 1637–57v

Magasinsgatan (5), västra sidan i hörnet

Första roten 1657h–70

åt Kyrkogatan (6) (se också 3.51)

Mäster Olof Forselius

1666, 1667 kallad mäster Olof Conrektor och 1668–73 Mäster Olof Rektor. Änkan 1674–81

Gustavi tomtöreslängd 1670–73, änkan 1674–81–1810

Organisten Henrik Sylvius hustru klagade den 26.10.1680 över att hon blev "inquirerad" uti kyrkan i sitt stolrum i domkyrkan av sal Olai Forselii döttrar.

1715 ägdes gården av mäster Olofs arvingar: tomten värderas 200, huset 600 och lösöret till 200 d smt. Inneboende var *föraren Olof Sahlman* (lösöre 10) och *comediantern Martin Neugebauer* (lösöre 50 d smt)

Dottern Magdalena Forselia var ägare 1717–1720, då hon kallas fattig. Hade 1717 fattiga pigan Elin.

I enlighet med ett köpekontrakt den 2.6.1724 lät amiralitetskassören Jonas Dahlin den 22.6.1724 uppbjuda hus och gård på Magasinsgatan i hörnet åt Kyrkogatan näst intill strandridaren Giöks hus och gård på södra sidan beläget, som han köpt av jungfru Ingrid Forselia för en summa av 1 300 d smt. Ingrid Forselia hade förbehållit sig som villkor att för henne jungfru Forselia skulle uppbyggas två kamrar in uti gården över bagarestugan och brygghuset, där hon kunde få bo under sin återstående livstid. Hon begärde också att få begagna sig av bryggarestugan, när kassor Dahlin inte behövde den och att få behålla en kålsäng uti trädgården. Efter hennes död eller bortflyttning skulle alltsammans tillfalla Dahlin. Gården kallades 1737 amiralitetsproviantmästare Dahlins gård. Den såldes den 30.1.1744 av amiralitetsproviantmästare J. Dahlin i Karlskrona för 1 700 d smt och en diskretion till blockmakare Erik Strandgren och skomakare Anders Almgren, uppbud 20.2.1747, då gården sades vara belägen på Magasinsgatan. Anders Almgren fick burskap som skomakare 7.9.1736. Tomtöret betalades 1745–50 av honom och 1755 av hans änka Maria Almgren, född Strandgren och blockmakare Erik Strandgren

Avlidne skomakaren Anders Almgren hade efterlämnat tre barn, 2 döttrar och en son. Den äldsta dottern *Anna Margareta* var gift med *Johan Broman*, den yngre dottern *Christina* och sonen *Abraham* var ännu omyndiga. Modern Anders Almgrens änka, var 1762 omgift med skomakare Peter Hagelberg. De hade arv i $\frac{2}{3}$ skattehemmanet Össby i Stockholms län, Almunge socken och Näringhundra härad efter avl skraddaren Gabriel Almgren i vilken en snickare i Uppsala hade en fordran. På baksidan står en anteckning "Johan Bromans avl. svärmoder Bergman" (EIIb:103 aug – dec 1762).

Klensmeden Johan Strettenberg lät för första gången för 1, 450 d smt eller 2.41 rdr 32 öre specie uppbjuda sitt i hörnet av Kyrko- och Magasinsgatorna i stadens första kvarter belägna hus och gård bestående av en hel tomt med tillhörande halv tomt, som skomakareänkan Maria Almgren den 17.5.1757 sålt till mäster Strettenberg, Huset hade hembjudits till närmaste nabor skomaka-

ren mästare Hagelberg samt änkan Christina Catarina Lundell och ringkarlen Olof Bryngelsson. 30-penning 8 rdr 2 sk 8 r specie.

Klensmedsmästare Johan Strettenberg den äldre var född i Säter i Dalarna 1715, död i Göteborg den 10.5.1789, ägde hälften i hus och tomt i hörnet av Kyrko- och Magasinsgatorna. Kallas 1787 av sig kommen och förre klensmeden Johan Strettenberg, ibm 1787 *kopparslagare Anders Spångberg*. Strettenberg var g.m. Johanna Östberg, född i Hästhagen vid Göteborg 1720, död på Kusebacka 1807, nära 87 år. Se Biogr Lex. art. Wallenstråle s 245 (Berg II:8–10, 398).

Halva gården sålde Strettenberg tidigt till Anders Almgrens efterträdare i äktenskapet:

Skomakare Peter Hagelberg ½

(1765–95)

född i Torps by, Varnstads socken som son till ryttaren Erik Hall (var död 1795). Död barnlös 9.10.1795 (bou 9.8. s, å.). Burskap som skomakaremästare 18.9.1759.

Gift 1/ Maria Strandgren, död 9.8.1781, förut gift med skomakare And. Almgren, efterlämnade enl bou 18.10.1781 hälften i hus och tomt i hörnet av Magasins- och Kyrkogatorna 576 rdr specie; 2/ Dec 1783 Maria Elisabeth Lindström, död barnlös 13.6.1799 (Berg II:5–6, 8)

1790 *Segelsömmare Petter Persson Lacks*

hus (jfr 3.51), burskap 1786. Efterlämnade ¼ i hus och tomt 4.57 i hörnet av Kyrko- och Magasinsgatorna. Hans änka Gunilla Utberg avled 20.8.1795 (Bou 17, 11, 1795) (Berg II:7–8, 1).

26.5.1796: På begäran av *handelsmannen Lars Utberg och trädgårdsmästaren i Utby Johan Lundquist* som närmaste fränder till avlidna *segelsömmareänkan Gunilla Lack, född Utberg*, omyndiga barn ägde auktion rum på änkans under nummer 57 i fjärde roten vid hörnet av Kyrko- och Magasinsgatorna belägna ¼ hus och tomt. Denna husdel bestod av ett större och trenne mindre rum i övre våningen åt gatan, övre delen av en verkstad på vänstra sidan upp i gården med vinden däröver jämte del i vinden över huset åt gatan, bryggghus och bagarestuga samt platsen efter en nyligen nedriven bod. Försäkrad för 416 rdr 32 sk. Den såldes till skomakaren Sven Söderström för 583.24.

Senare uppbud av 4.57

snickaremästare Peter Zettergren 12.5.1794, som betalade tomtöret 1800. 1807 betalades det av skomakaren Olof Andersson

kopparsl. Johan Dahlström 12.11.1810

murmäst G Lindner 24.2.1812

traktören Georg Todd 22.11.1813

Traktören Georg Todd var skotte och född i Edinburgh 1772. Han hade kommit till Göteborg med sin far, som var värdshusvärd i Majorna och Masthugget och drev "Engelska Vårdshuset". Han avled 25.8.1834 (bou 28.1.1835). Gift med Maria Elisabeth Nordström, som efterlevde och fortsatte den med traktörskapet förenade hotellrörelsen, *Tods hotell*. Todd ägde vid sin död ett grundmurat stenhus med tomt 4.57 vid Kyrko- och Magasinsgatorna. 10 000 rdr banco (se också Fredberg II:257–59).