

## Fjärde roten, tomt 58

### *Kvarteret Tre Remmare*

Femte roten 1637–57v

Magasinsgatans västra sida

Första roten 1657h–70

4.58, 4.59, 4.60 Magasinsgatan 3

---

#### *Soldaten Anders (Joensson) Grubb (Grob)*

1662–69, änkan 1670

Anders (Joensson) Grubb soldat omtalas i ett flertal rotar 1642–55 men senast 1652–57 i femte roten.

Enligt vad som meddelades vid överrätten den 5.2.1666 hade *burggreven i Malmö Lars Broman* meddelat, att ”en lösker kona Gunnela Andersdotter” hade fött ett barn i Malmö, som hon mördad. ”Skulten säger sig kunna minnas, att bemälte Gunnela är Anders Grubbs eller Trädgårdsmästares dotter, och att hon hade givit en bortseglad båtsman skuld för ett oäkta barn, som hon här födde, och straxt efter barnafödelse, när hon kom till krafter, bortreste, men aldrig för rätta der förestod”.

Man frågade sig i magistraten den 2.5.1670: ”De förfallna hus uti vilka Anders Grubbes änka ölsalu håller. Vad göra med dem? Nederriva?”

#### *Anders Persson skräddare*

1671–81. Se ovan tidigare 4.53.

Gustavi tomtöreslängd 1672–81

*Lars Olsson i Krokslätt* vände sig i augusti 1670 mot Anders Persson skräddare och klagade över att han inte kunde återfå sin häst, som skräddaren hade lånat för att resa till Ale härad för fem veckor sedan. Anders Persson berättade, att hästen hade blivit halt på vägen. varför han hade måst lämna in den hos Bengt Bengtsson i Sålbrunnen (Soolbrunn?, Sollebrunn?) Nu var hästen frisk, varför Anders Persson hade skickat bud efter den och visste, att den var hemma om åtta dagar.

Den 9.8.1680 noteras, att skräddaren Anders Persson hade köpt tomt på Magasinsgatan av välborne *Herr Zacharias Pauli* och *Herr Johan Pauli*. Den 8.4.1695 uppvisades i rätten köpebrevet till den halva tomten: det hade insänts av Anders Persson skräddare, som kallade sig ”fattige handtverkaren”. Anders Persson berättade, att denna tomthalva hade han bebyggt och bebodde. Den andra halva tomten hade ”för långlige tijder högwällborne Herr Baron Giöran Ulfsparre i arf tillfallit. hwilken Platz så wähl som den Iag nu beboer sumpig och moratz war, hafwer Iag sedan 1672 med stoor möda och bekostnadt den uppfyllt och åhrligen med inhäctande försedt, derföre Tomptepengar betahlt och Stadzens Wacht och inqwartering Emottagit. Jembwähl ett lijtet huus der på bygt och åhrligen Herr Ulfsparres i Staden kommande Folk hysat med kost och tilbehör uthan Ringaste betalning försedt, der hos dess beställningar i små saker med flit, möda och nit uthan Embetsförsummelse förrettat uti anseende till Högwälborne Herr Ulfsparres goda försäkrat,

att Iag Herr Paulis Tompt mina huus påbyggt lika som mig Herr Ulfsparrs Tompt efter dess skrift för giord kostnad och möda också efteråt tillhöra skulle.”

Nu hade en person dykt upp som sagt sig ha fått permission att bebygga tomten och till den ändan hade denne person låtit framföra sten. Denna klagan sammanhängde med att *landshövding Polycarpus Cronhielm* hade bytt en tomt i Mariestad mot denna halva tomt i Ekeskogen på Magasinsgatan mellan förre Rectoris Scholae sal Olai Forselii änkas gård å södra och skräddaren Anders Perssons gård å andra sidan. Denna tomt hade överste Ulfsparre skänkt till strandridaren Erik Giök och dennes hustru på grund av deras långvariga och trogna tjänst. Enligt Anders Persson skräddare hade tomten som öde varit förfallen till staden och ”legat som en dy puss”, när Anders Persson började uppfylla den.

Överste Ulfsparre berättade den 12 juni sig ha bytt till sig Cronhielms tomt i Mariestad, eftersom den passade honom bättre, ”ehuruwähl Herr Landshövdingens Tomt war afbränder”. Dessutom hade Cronhielm givit Ulfsparre 100 timmer, Ulfsparre hade trott, att den tomt han hade bytt till sig, var bebyggd men nu undrade han med vad rätt Anders Persson hade ”nederrött” de ringa hus, som varit där och sedan rivit dem och i stället satt dit ett gammalt hus.

Ulfsparre sade sig från säkert håll ha hört, att Anders skräddare varje år hade förtjänat 3 rdr på tomten, varav han själv ej erhållit ett halvöre. Saken löstes på det sättet, att Ulfsparre tillät Anders Persson skräddare att kvarbo på tomten i en av Anders Persson uppförd nybyggnad, så länge han utträttade, vad Ulfsparre begärde av honom och härbärgerade Ulfsparrs folk, när de i överstens tjänst besökte Göteborg.

Både Anders Persson och Giök skrevs för en tomt i tomtöreslängden 1696. De stred enligt RR den 7.10.1695 om ett plankverk mellan deras gårdar men förliktes.

Strandridaren Erik Persson Giök fick stolrum i Gustavi 23.1.1697. Det rapporterades i magistratens registratur den 15. och 26.11.1707 att strandridaren Erik Giök hade kvarhållits i högvakten för något förgripligt tal, som han hade hållit i borgaren Jockum Schultz hus. Ett hopsamlat lag hade anhållits i högvakten och sedan förts till stadens Corps de Guardie.

1710 stod strandridaren ännu kvar i tomtöreslängden (med *Nicolaus Hedenrey löjtnant*). 1715 ägde hans änka den. Hennes tomt värderades till 200 d smt, huset till 400 och lösöret till 30. 1717 bor hon ensam i gården (kallas fattig). Tomtöret betalades 1720 av *perukmakaren Niclas Schröder*. 30.12.1726 företogs bouppteckning efter avlidne strandridaren Erik Giöks *avlidna änka Rebecka Gåce* (begr. i D 20.12.1726): hon ägde hus och ½ tomt på Magasinsgatan. 1727 värderades avlidne strandridaren Erik Giöks halva tomt på Magasinsgatan.

9.9.1728 lät handelsmannen Samuel Schutz första gången uppbjuda avlidne strandridaren Erik Giöks på Ekelundsgatan belägna hus och gård för en fordran av 265 d smt samt intresse.

Den övertogs av perukmakaren Niclas Schröder (begr. D 2.3.1760) och hans första hustru Helena (begr. 21.10.1757). Änkan begravdes en vecka efter maken 9.3.1760).

1.5.1734 (AIIb:4, 129) Niclas Schröder pantsatte till kommissarie Schutz sin ograverade gård för lån av 200 d smt.

Den 7.5.1739 lät kommissarie Samuel Schutz första resan uppbjuda perukmakaren Nicolaus Schröders hus och gård på Magasinsgatan för en fordran av 200 d smt kapital samt 2 daler intresse.

30-penning med 18 daler 10 $\frac{2}{3}$  öre smt betalades den 2.3.1761 för gården, som av numera avlidne perukmakaren Nicolaus Schröder och hans hustru Helena Schröder som den 9.11.1739 för 550 d smt till

*skräddaremäster Petter Hoffman,*

sålt deras på Magasinsgatan mellan avlidne ränt- och proviantmästaren Dahlins eller numera skomakaren Petter Hagelbergs och klensmeden Jan Strettenbergs gård å södra samt för detta avlidne skräddaren Samuel Rundbergs änkas eller numera skepparänkan Rangela Meijers hus å norra sidan belägna hus och gård hållandes tomten efter förra fastbrevet av den 5.8.1695 i längden 120 fot och i bredd fram till gatan 21 fot, 10 tum men i bredd åt gården 20 fot, 7 tum.

Skräddaremästare Peter Hoffman fick burskap 7.3.1738 och var död 1765. Han var svåger till *bagare Jonas Ahlgren*, gift med *Gunilla Britta Lundell*. Han ägde 26.8.1751 vid bouppteckningen efter hans första hustru Cornelia Backe (begr. 28.4. s.å.) 1599 25 d smt, därav hus och tomt på Magasinsgatan mellan korkskärare James Marshall i norr och mäster And Almgren i söder, värderad 900 daler. Hustruns kläder värderades 182:8 daler. Hon var dotter till *styrman Petter Backe* (var död 1725) och *Ingrid* (Berg II:5–6, 145).

Petter Hoffmans änka Christina Catharina skrev ang. hans testamente 30.1.1765 (EIIb:110). Hon ägde gården 1765–75.

1785–87 delade vaktmästare Petter Fogelberg och tyske ringkarlen Jonas Fogelberg gården. Hos den senare bodde 1787 ibm *skomakare Jonas Wästberg*.

Hökaren och snusfabrikören *Anders Skogström* hade 1790 övertagit den förres del och uppbjöd den 8.8.1791 hela 4.58 för vilken han betalade tomtöre 1800. År 1807 betalade han tomtöret för 4.48–60 och för ödetomterna 4.61–63. Skogström hade fått burskap som hökare 20.6.1788.

Gift 1/ med Helena Sjöström, född 17.10.1743, död 4.3.1804, syster till *snusfabrikören Petter Sjöström*. Vid bouppteckningen efter henne den 20.6.1804 ägde han hus och tomt 4.48, Magasinsgatan mellan snickare Petter Settergren i söder och båtskeppare M Möberg i norr, samt ödetomt på Kungsgatan mellan handl Anders Blidberg i öster och N Jönssons tomter i väster, inköpt på auktion 22.3.1802 för 333:16 rdr. 2/ Helena Håkansson, död 28.7.1821. Vid bouppteckningen efter henne ägde han grundmurade trevåningsstenhuset med tomterna 4.58–63, värderat 25 000 rdr bco (Berg II:9–10, 326).

Hökaren och snusfabrikören Anders Skogström avled den 11.7.1730. Han efterlämnade  $\frac{1}{3}$  i trevåningsstenhuset med tomter 4.58–63 vid Magasinsgatan, värderat 8 333:16 rdr banco I huset hade dessutom hans fem barn var sin sjättedel.

Ett av barnen med Helena Håkansson var *Maria Helena Skogström*, född omkr 1795, död 6.11.1830 gift med *Georg Gabriel Branting*, död 26.2.1832. Han var 1830 förrådsvaktare vid utredningsförrådet i Göteborg. Kallades vid sin död direktör. Barnen i detta äktenskap fick i testamente den 16.9.1830 av mostern *ogifta Lovisa C Skogström* 1/10 efter helt räknat i stenhus och tomter fr.o.m. nr 58 t.o.m. 63 i fjärde roten Dir Branting var gift 2) *Amelia Catharina Wilhelmina Collin*, som efterlevde (Berg II:1–2, 380).

### **Senare uppbud av "det Skogströmska huset" 4.58–63**

häradshövding Gustaf Berg	13.7.1835
krigsråd H Branting	3.10.1853

Skogströmska huset	23.6.1873
kaptén Carl A Wallenstjerna	22.9.1873