

Fjärde roten, tomt 6

Kvarteret Perukmakaren

Sextonde roten 1637–57

Drottninggatan 55

Åttonde roten 1657–70

(s. sidan, Ö. Hamnen – Ö. vallen)

Lars Andersson? (*Rotemästare 1642–45*)

1637–42, 1644: 2 mtl, 1643, 1645?: 3 mtl

Lars Anderssons Enkia R16 1646, 1648: 1 mtl

Börge smed?

1638–40 (i sjuttonde roten 1641)

Per Carlson

1.2.1663–96

Per Carlsson nämnes 1667 som värderingsman hos grannen *Anders Barck*. Det förefaller ha varit en sed att bland värderingsmännen tillsätta en av grannarna – dessa ansågs känna till husens förtjänster och brister. – I februari 1687 säges han vara åderlåten av *Petter Widman*.

Han ägde gården ännu 1696. Men redan den 1.8.1694 pantsätter

”*Arfwed Björnsson bomslutare*”,

hus ”mellan underskulden sal Lars Grafs i öster och bökaren Anders Gunnarsson i väster.” I tom-töreslängden 1696 står Per Carlsson som ägare men också ”i dito (bor) Arfwed”, som nästa år hade övertagit gården.

Den 4.12.1699 uppvisades i rätten Arfwed Björnssons obligation till banken. Han pantsatte då för ett lån på 90 rdr hus och gård på Drottninggatan mellan samma grannar som ovan och nämndes när han den 5.7.1700 sålde framparten i gården ”från gatan till köksknäppet” med därå stående hus och behöriga gårdsrum för 80 rdr. Uppenbarligen behövde han pengarna för att betala *handelsmannen Lars Olofsson Böker* som den 11.6.1700 första gången lagbjöd Arfwed Björnssons hus och gård på Drottninggatan för 40 rdr skuld.

Anders skomakares änka nämnes 1710 liksom 1717 Arfwed bomslutares hustru Karin Matthiss-dotter, född 1653. I kroglistan detta år sägs att Arfwed Björnsson drev krogen ”Fähllebommen”. Om hustrun Karin sägs det 1751 att hon var sängliggande sedan 17 år. Hon var då 98 år.

Arfwed står fortfarande för gården 1720 men 1730 har gården övertagits av en son till Karin Matthisdotter och Arfwed bomslutare

stadskorpralen Petter Bergström,

som erhållit burskap 1720 och sin tjänst sedan han 1721 hade begärt att få efterträda den sjuke och sängliggande stadskorpralen och hänvisat till att hans far en lång tid hade varit bomslutare. Han fick 4.12.1741 fullmakt som stadsvaktmästare efter *Petter Pettersson* och hade vid ansökan om tjänsten kunnat hänvisa till att han i åtta år hade varit i kronans krigstjänst och sedan varit

stadskorpral i 20 år. Landshövdingen hade för tjänsten rekommenderat föravskedade *fänriken Johan Kyllander* men magistraten ansåg att Petter Bergström genom ”sitt beskedliga uppförande” hade förvärvat sig den skicklighet som erfordrades för beställningen. Men Petter Bergström avled redan före 16.7.1744. Hans änka Ingrid Olofsdotter skrev den 5.12.1744 att hon hade sin svärmoder Karin Mattisdotter i livet. Hon hade skött henne i nio år och begärde nu att Karins testamente skulle intecknas. Vid bouppteckningen den 12.2.1751 sades Petter Bergström äga hus och tomt på Drottninggatan mellan tunnbindare Lars Borgstedt i väster och skomakaren Anders Ericssons hus i öster värderat till 750 d smt inberäknat den inmurade kopparpannan. Vid Petters död var hans hustru Ingrid Olofsdotter, född i Bergslagen, gammal och sängliggande. Hon avled vid jultiden 1755 (bou 11.3.1756). Hon hade en syster *Maria Olofsdotter*, vars dotter Brita Erlandsdotter var gift med Göteborgs-hökaren Anders Hollström (omtalad bl.a. 3.24), som i brev till magistraten den 7.4.1756 (EIIb:85) skrev, att han ”till dödedagar hade underhållit och försörjt så väl sin hustrus moster gamla vaktmästareänkan Ingrid Olufsdotter som dennas svärmoder änkan Karin Matthisdotter” mot att de ärvde löst och fast.

I gården är 1759 inneboende *fortifikationstimmermannen Anders Ahlberg*, *besökaren Anders Waldin* och *järndragaren Olof Olofsson*.

För 2 600 d smt sålde Anders Hollström den 18.1.1762 gården (med hel tomt) till *skomakaren Lorentz Geppert*

som lät uppbjuda köpet den 9.4.1764 första gången efter hembud till naborna skomakaren Anders Eriksson i öster och tunnbindareålderman Lars Sundberg i väster (den senare ägde tunnbindareänkan Margareta Borgstedts f.d. gård).

Trettiopenning hade betalats med 86 daler 21 $\frac{1}{3}$ öre smt.

Lorentz Geppert var son till *skomakaren Johan Geppert* och *Annika Holmberg*. Han hade fått burskap 28.9.1759 som skomakaremästare. Han var död 1791. Hans *hustru* Sara Grope avled 1767.

1786 ägdes gården av hökaren Per Carlsson, 1687 med *skräddaren Anders Flämning* som inneboende. 1800 års tomtöreslängd talar om Per Carlssons ödetomt.

Senare uppbud av 4.6

handlanden Niclas Oterdahl	3.9.1804
slaktaren Johan Fredrik Christian Eckhardt	22.7.1816
slaktare Gustaf Carlsson	9.4.1838
	16.4.1855
handlanden Josef Heyman	18.6.1855
	29.12.1873

Senare uppbud av 4.6–4.7

murmästare Otto Gammalin m.fl.	18.1.1802
--------------------------------	-----------

Senare uppbud av 4.6–4.8

lit B Segerlindska Teaterns intressenter (även 4.7 och 4.8)

7.1.1820