

Fjärde roten, tomt 61

Kvarteret Tre Remmare

Femte roten 1637–57v

Hörnet mellan Drottninggatan och Ekelundsgatorna

Första roten 1657 h–70

4.61, 4.62, 4.63 Drottninggatan 1

Väster om mästare Johan Hammars gård på slutningen av "Lilla Berget vid Ekeskogen" låg några mycket små tomter, vardera beräknade endast till $\frac{1}{3}$ tomt i 1696 års tomtöreslängd. De ägdes då av Frantz (Ertman) snickares änka, Anders Åkerman och Bengt Helgesson.

Angående den första av dessa småtomter kan man i kopieboken över Göteborgs räkenskaper, 860, Göteborgs drätsel) läsa följande: "Den 23 sept 1673; Uppå Nils [Svensson] snickares supplik och anhållande att för ett billigt pris inlösa en billig plats under Ekeskogen ovanför rådman Ullrich Stenkampfs hus och gård belägen, därpå att uppsätta sin verkstad härpå är innevarande dato av rätten resolverat att han må lösa samma plats för 15 rdr till en verkstad och därpå materialer till samma verkstad brukeligen uppsätta, emedan han så trångt haver i sitt hus men icke bruka den till någon byggnad, bryggeri eller bränneri, varav fara för eldsvåda." I september 1675 fick *löjtnant Per Henriksson Soterus* sex veckor på sig att betala en obligation på sin framlidna mors vägnar till hustru Britta Olufsdotter, framlidne Nils snickares änka (gjord under snickarens förra hustrus tid). Den lilla tomten övertogs först av Nils snickares måg *Frans Ertman snickare*, sedan av dennes änka, som i 1696 års tomtöreslängd står upptagen på ytterligare ett ställe, nämligen för en hel tomt på Drottninggatans södra sida öster om överstelöjtnant Belfrages hörntomt. I december 1696 uppbjöd

soldaten Anders Lilja

hus och gård på Drottninggatan mellan mästare Hammars gård å ena sidan, som han köpt för 120 rdr köpt av Frans snickares änka. Den 10.2.1702 lagbjöds soldaten Anders Liljas hus för obetalda accisböter. Anders Lilja stod 1710 upptagen för $\frac{1}{3}$ tomt i längden mellan Esbjörn åkare och Anders Bengtsson åkare.

Greger Deber

pantsatte den 27.4.1703 för lån av 135 d smt till skraddaren Sven Olofsson Grytas barn av förra giftet hus och grund under skogen vid Drottninggatan hörnhuset ovanför mästare Hammars hus. Hos honom bodde 1710 *Helge Larsson enrollert* och 1715 *Pehr Arfvedsson Asp*: då värderades huset till 50, tomten till 140 och lösöret till 100 d smt

Lars Olsson järndragare

hade tagit över 1717. I upphandlingslängden detta år anges hans hustru heta Anna Andersdotter. Där bodde då också enrollerade *båtsman Hans Thomasson* med sin hustru *Sara Arfvedsdotter* och enrollerade *Börge Fundelius* med sin hustru *Anna Stina*.

Bouppteckning efter Lars Olsson järndragare den 28.2.1721 upptog gård på Ekelundsgatan i hörnet mellan stadsmusikanten Leiditz i öster och korpralen Anders Holm i väster, som änkan Anna

Andersdotter på auktion samma dag försålde för 550 d smt under närvaro av den dödes broder *amiralitetskonstapeln Erik Widbergs* fullm.

Saltmätareåldermand Nils Pehrsson (Lundgren) ägde enl bou 5.9.1738 ägde hus och tomt på hörnet mellan Drottning- och Ekelundsgatorna, värderad 260 d smt. Bouppteckning företogs 22.5.1753 efter hans änka Maria Johans- el Jonsdotter Ståhle (Berg I:9–10, 27). Med samtycke av den omyndiga sonen *Gustaf Lundgrens* förmyndare *borgaren Anders Björkman* hade gården på Kyrkogatan (sic”) under skogen några år tidigare (10.1.1750) sålts till ringkarlen vid domkyrkan Rasmus Olufsson (bror till *järnbärare Jöns Ryberg*), död 16.1.1766 (Berg II:7–8, 185–186). Rasmus Olufsson lät den 20.5.1763 första gången uppbjuda en under Stora Otterhälleberget uti hörnet mellan Drottning- och Ekelundsgatorna bebyggd liten tomt, som stötte med östra sidan intill Frimurarebarnhuset och med andra ändan intill besökaren Jonas Wennerströms gård. Tomten höll uti bredden av Drottninggatan 19 fot och i längden intill Ekelundsgatan 55½ fot, Sveriges mått. Priset hade varit 700 d smt och sex dalers diskretion. 30-penning 13 daler 10⅔ öre smt.

Vid bouppteckningen 1759 efter Rasmus Olofssons första hustru Annika Ahlgren värderades gården till hela 1 100 d smt (nettobehållning 1253:20 daler). Vid bouppteckningen efter Rasmus Olofsson själv den 2.5.1769 angavs hans hus ligga i ”fjärde roten Otterhällan, hörande till Drottninggatan” och även nu vara värderat till 1 100 daler. Gården bestod av undervåning (med stuga, ett litet kök och brygghus och en liten portkammare) och en övervåning med tre kammare och ett litet visthus. Änkan Marta Rasmusdotter avled barnlös 29.6.1802 och ägde huset 1790.